

BİR SEMİNERİN ARDINDAN

Yaşamın her geçen gün zorlaştığı çağımızda hayatta kalmanın bedeli maalesef çok ağır. Hele bu bizim ülkemiz ise. Her gün 9 saatimizi eczanede geçiriyoruz, bazen bu mesai saatimizi aştığımız zamanlarda oluyor. Çünkü mesleğimizin bürokrasi ve kırtasiye işleri holdingleri aratmayacak ölçüde. Ancak kısa bir dönem sonra bu rutin işlere ya kendimizi kaptırıyoruz ya da eczaneden uzaklaşarak işleri kalfaya bırakıyoruz. Belki de bu durumu içinde bulunduğumuz şartlar sağlıyor, pekte bize gerek olmadığını, biz olmadan da işlerin yürüdüğünü görmemize neden oluyor. Arkasından rekabetler baş göstermeye ve eczacıların kendi aralarında bilgi değil esnaflık mücadelelerine girdiklerini gözlemlemekteyiz. Oysa ki mesleğimiz eskiden ayrı bir yeri ve önemi vardı. Saygın bir meslektir, hayati önemi olan bir vazifeyi üstlenir, ayrıca sağlık sektörü içinde halkın en rahat girip çıktığı, sıkıntılarını paylaştıkları mekanlardı. Halkın bize duydukları güven, saygıya karşılık zaman zaman eczane işlerini yardımcılarımıza bırakıyoruz. Bu durumun ilerleyen yıllarda mesleğimizin çöküşüne neden olabileceği ve çözümün bizlerin eğitimden geçtiği sonucuna ulaşacağını düşünmekteyim.

Mesleği ayakta tutmak, geçmişteki saygınlığına yeniden ulaşmak için eskien, unutulmuş bilgileri tazelemek ve gelişen bilimden haberdar olmak gerekir. Bu düşüncelerle “İyi Eczacılık Uygulamaları” eğitimine gitmeye karar verdim.

Eğitimde, bütün bilgilerimizin üniversite yıllarındaki düzeyinde kaldığını ve bilgilerde önemli değişimler olduğunu ve biz eczacıların bu değişimlerden maalesef bihaber kaldığımızı fark ettim. Çünkü yeni bilgileri takip edebilecek bir alışkanlığımız yok, bu tip seminerler bizlerin eksik olan bilgilerimizi tamamlamasını veya yeni bilgilerin aktarılması açısından zorunlu kılınmalıdır.

Bu eğitimlerde yıllardır bildiğimiz bazı şeylerin yanlış bazılarının ise eksik uygulandığına tanık oluyoruz. Halk sağlığının kalitesini arttırmak doğru ilaç kullanımı ile orantılı olarak, yeni ilaç kullanımını doğru tarif etmek gerekmektedir. En basiti günlük hayatta yaygın kullanılmakta olan aeresol tipi ilaçların yanlış kullanıldığı ve bu yüzden ilacın gerçek biyoyaralanımının sağlanamadığını görmekteyiz.

Son yıllarda ayrı bir önem kazanan klinik eczacılık ABD ve Avrupa da gündemde. Klinikler içinde doktor, eczacıyla işbirliği ile hastaların yaşam kalitesi artırılıyor. Doktor eczacısına teşhis ettiği durumla ilgili gerekli bilgiyi aktarmakta, eczacıda ilacın dozu ve uygulaması ilgili durumları değerlendirmektedir. Bu durum eczacının önemini bir kat daha açığa çıkarmaktadır.

Her meslek grubu gibi eczacılarda öğrenmeli, bilgilere yenileri eklenmeli ve hastaya bu bilgi aktarılmaktadır.

Eğitimlerin eğlenceli bir yanı da seneler sonra özlem duyulan öğrenme duygusu uzakta kaldığını düşündüğümüz “öğrencilik yıllarına” yine aynı heyecan ve coşkuyla yaşamamış olmamız.

Bu tip seminerler sık sık hatta uzak diyarlara gidilmeden her bölgede belirli zamanlarda yapılmalı, bu faaliyetler mesleğin ve meslektaşların kalitesini geliştirilmesi açısından önem taşıyacağı fikrindeyim.

Geleceğimize güvenle bakan eczacıları olmak ümidiyle hoşçakalın.



Hazırlayan:
Ecz. Sevtap ARIKAN