

## OLUR MU ?....

Evet sevgili meslektaşlar, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Görüşmeyeli gerek ülkemiz gerekse mesleğimiz açısından, insana kalp krizi geçirtirecek epeyce gelişmeler oldu. Bunların her birine, bana ayrılan sayfa yettiğince değinmek istiyorum.

Evet önce mesleğimizle başlayalım;

Edağın sayfasında, Diyarbakır AKP milletvekili Prof. Dr.Aziz Akgül tarafından TBMM ye, sağlık hizmetleri ile ilgili konularda, değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi verildiğini gördüm.Bu kanun teklifinde; kısaca eczacı dışındaki özel ve tüzel kişilerce kurulacak, zincir eczanelerin önünün açılması isteniyordu, "E olacağı buydu. Hani bazı şeyler vardır, ben geliyorum der gözünün içine baka baka insanın. İşte bu da öyle bir şeydi, şimdi gerçekleşmek üzere" dedim kendi kendime. Zincir eczanelerle ilgili düşüncelerimi ve bu konuda neler yapılması gerektiği ile ilgili yazılarımı dergimizin ilk sayılarında yazmıştım. Okuyanlar bilir.

Bu zincir eczaneleri, biz eczacılar, ilçe bazında eşit sermayeler ile birleşerek kurmalıyız ve bunu bir an önce yapmazsak başkaları bizim yerimize yapacak ve bunun için gerekli kanunun bir gecede çıktığına tanık olacağız demiştim. Ama içimizden büyük bir kesim bunu görmezden geldi. Kimide aman haaa bunun üzerine gidersek büyük sermaye uyanır korkusuyla bu konuda bir adım atılsın istemedi.

Neyski bu konuyla ilgili teklif, meslek gruplarından gelen tepki nedeniyle geri çekilmiş. Fakat bu, ilerde tekrar böyle bir tasarının meclise sunulmayacağına yada sunulduğu takdirde meclisten geçmeyeceğinin garantisini vermez bize. Benim bundan anladığım bu olay gündemde ve yarın daha da uygun koşullar hazır olunca tekrarlanacak ve bizlerden gelecek hiçbir tepki onları caydıramayacak. Bu yüzden bir an önce aklımızı başımıza toplayıp bu konuda gerekli tedbirleri alıp, kendimiz zincir eczaneleri açabilmek için girişimde bulunmalıyız. Artık tek tek, küçücük metrekareli eczanelerimizde gereken hizmeti vermede yetersiz kalıyoruz. Koşullarımızı çağımızın seviyesine yükseltmek zorundayız bunu da ancak birlik olursak başarabiliriz.

Bakın sevgili meslektaşlarım biz ne kadar elimizdeki gücün farkında değilsek de **BU GERÇEK !**

24.000 eczacı gerekirse, ülkenin politik gidişatında bile etkili olabileceğini görmek zorunda ve bu gücü gerek eczacıların gerek halkımızın gerekse devletimizin çıkarı için kullanabilmeliyiz. Armut piş ağzıma düşle olmuyor.

Güçlü, ne yaptığını bilen bir politika izlemeliyiz. Bir komisyon kurulmalı.Söz konusu teklif yasalaşır, bu mesleğin eğitimini almış 24 bin eczacının ve yanında çalışan daha fazla sayıdaki insanların, aileleriyle birlikte mağdur olacağı ve söz konusu teklifte geçen, zincir eczanelerin sadece ve sadece eczacı ortaklığı ile eczacılar tarafından açılması gerektiğinin önemi, hükümete anlatılmalıdır.

Haklarımızdan bu kadar çabuk vazgeçemezsiniz. Her birimiz gerek vatandaş gerek eczacı olarak başlı başına insanları yönlendirebilecek, her konuda ülkemizin geleceğini etkileyebilecek potansiyel güçleriz.

Ben ne yapabilirim değil, ben çok şeyi başarabilirim olmalı söylemimiz !

Sahip olduğumuz değerleri bizlerden başka hiç kimse koruyamaz. Evet devlet bunun için var. Ama görüldüğü üzere günümüzde aleyhimize gelişen olaylardan bizleri ancak ve ancak halkın kendi bilinci ve kararlılığı kurtarabilir. Zaten devleti de oluşturan bu bilinç değildir.

Sevgili meslektaşlarım, hepimiz tek vücut olarak hareket etmeliyiz. Gelecek bu konuda ortaya koyacağımız birlikte hareketimize bağlı. TEB i çıkarımız için çalışmaya davet etmeliyiz. Bizi temsil eden beyin o. Elbette bazı gayretler sarfeliyordur diye düşünüyoruz, her ne kadar TEB ve hükümet arasında geçen konuşmaları tam net bilmesek de. Fakat şurası bir gerçek ki yapılanlar yetersiz, aksi takdirde eczacılık bu günkü kötü durumuna gelebilirdiydi. Bana sorarsanız bu konuda oda yönetimlerine çok görev düşüyor. Üye eczacıları organize etmeleri, bilinçlendirmeleri ve tek hareket ortaya konulabilmesi açısından.

Dikkat ettiniz mi? vadeler düştü, mal fazlaları azaldı. İlaç fiyatlarında kaçınıcı düşüşleri yaşadık, zararlarımız sözde karşılandı.Kimi firmalar karşılamadığı gibi, kimisi de şu tarih aralığında yapılan alımları karşılarım diye açıklamalar yaptı. Kimin sesi çıktı - hepimiz oturduğumuz yerden mırın kırın ettik - Peki ne zaman bir araya gelip, haklarımızı arayacağız? Hepimiz şapkamızı önümüze koyup, her konuda yaptığımız seçimleri sorgulamalıyız. Hala hepimizin çıkarının bir olduğunu göremiyor muyuz? Bu gün ülkemizde %20 işsiz var.

"Bu sayıya dahil mi olmak istiyorum" diye sormalısınız her biriniz kendinize. Ve sonra bir karar vermelisiniz - beraber miyiz yoksa tekbaşınamısınız ?

Mutlu ,huzur dolu günlere hep birlikte ulaşma umudu ve kararlılığıyla.

