



TEMEL'İN SAYFASI



GÜNÜN birinde Anadolu'nun bir köyünde tarlaya gitmekte olan **Fatma**'nın yolu **Ali** tarafından kesilir.

Ali Fatma'yı kaptığı gibi dağa kaldırır ve defalarca tecavüz eder.

Canını zor kurtaran **Fatma**'nın şikayeti üzerine **Ali** jandarma tarafından yakalanır ve kadı karşısına çıkar.

Mahkeme **Ali**'yi suçlu bulur ve 10 yıl hapse mahkum eder.

Aradan bir yıl geçer. **Fatma** yine tarlaya giderken **Ali**'yi görür.

Gözlerine inanamaz. Daha 9 yıl hapiste kalması gereken **Ali** karşısındadır.

Fatma koşarak kasabaya gider ve kadıyı bulur :

"Kadı Bey yolda Ali'yi gördüm. Hapisten kaçmış olmalı. Yoksa yanlış mı gördüm" diye sorar.

Kadı güler, **"Yok kızım doğru görmüşsündür"** der, **"O Ali'dir Çünkü Ali affa uğradı."**

Fatma şaşırır. **"Kim affetti?"** diye merakını belirtir.

Kadı, **"Sadrazam Efendi"** der.

Fatma sinirlenir.

"Kadı Bey sorun bakalım Sadrazama, Ali ona mı tecavüz etti, yoksa bana mı?" der.

HALK OYNAMAYA BAŞLAYINCA

Padişahlardan biri, yeni vergiler koyduğunda ya da mevcut vergileri arttırdığında, sadrazama;

- Git bakalım, halkın arasında bir dolaş. Vergilere alışmışlar mı?

demiş. Sadrazam da, halkın arasında dolaştıktan sonra padişah'a;

- Padişahım, halkın suratı biraz asık, canı da sıkılmış durumda ama işlerine devam ediyorlar...

dediğinde padişah da şu şekilde yorum yapmış.

- Tamam, demek ki sorun yok. Alışır, alışır...

Bir süre sonra yine vergiler arttırıldığında, padişahın talimatı üzerine sadrazam halkın arasında dolaşır ve izlenimlerini aktarır.

- Padişahım, bu kez suratları çok asık. Merhaba desen, yüzüne dik dik bakıyorlar. Sonraki her an kavga edecek gibiler. Suratlarından düşen bir parça. Galiba bu kez vergileri çok arttırdık.

- Yok yok, Merak etme sen. Önemli bir şey gözüküyor, Alışır, alışır...

Bu böyle devam etmiş gitmiş.

Günlerden birgün, yine yeni vergiler getirildiğinde, sadrazam halkın arasına karışmış, dolaşıp geldiğinde şaşkın bir vaziyetteymiş.

- Padişahım, hiç sormayın. Bu kezkafam karmakarışık. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Herkes çok neşeli, gülüyor, hatta sokaklarda dans ediyorlar, oynuyorlar...

- Eğer halk dansetmeye ve oynamaya başladıysa, demek ki durum çok kötü. Hiçbir şeyi umursamıyorlar demektir. Galiba vergileri çok arttırdık. Hemen vergileri indirelim. Yoksa perişan oluruz...

(Bizde de oynatmaya az kaldı.)

SON ARZU

İdam mahkumuna son arzusunu sormuşlar :

"Padişahın atına Arapça öğretmek istiyorum!" demiş...

Padişaha sormuşlar, o da bir yıl süre vermiş :

"Bir yılda öğretirse öğretir, yoksa kellesi gider!"

Atı getirmişler, idam mahkumu başlamış ata Arapça çalıştırmaya!!!

Mahkumlardan biri yanaşmış :

"Bana bak bu işte bir hinoğluluk var, Hiç at Arapça öğrenir mi?"

Öbürü kulağına eğilmiş :

"Dört ihtimal var, bir, ya padişah ölür, iki, ya at ölür, üç, ya ben ecelimle ölürüm, dört ya da at Arapça öğrenir. Hele bir yıl dolsun da!

Kissadan hisse...

İhtimalleri saya saya kaç yıl doldurduk...



BELKİ

DÜNYANIN gidişatından şikayetçi olan biri
"Böyle giderse dünya altüst olacak!" demiş.
Bektaş'ın gözleri parlamış :
"Kimbilir belki altı, üstünden iyi çıkar!"

*Kıssadan hisse...
Belki!*

ELEŞTRİ

SAVAŞTAN sonra, eleştiri yapanlardan biri, parmağını, harita üzerinde gezdirerek şöyle demiş :

"Şuradan geçip, önce orayı alsaydınız, sonra buradan geçip orayı da alırdınız!"

Napolyon gülmüş :

"Evet, oralar parmakla alınsaydı, öyle yapardım!"

Kıssadan hisse...

Eğer iki satır yazıyla, memleket idare idelbilseydi, heryer güllük gülistanlık olurdu.

YARIŞ

Dünya polisleri arasında bir yarışma düzenlenmiş, yarışma Afrika'da yapılmış, ormandaki zürafayı kim daha önce yakalayıp getirirse, o kazanacak...

Önce Alman polisleri ormana dalmış, üç saat sonra zürafayı yakalayıp getirmişler, sonra Fransızlar, onlar da iki saat sonra, Amerikalı polisler ise yarım saat sonra, zürafayı yakalayıp dönmüşler.

Sıra bizimkilere gelmiş, ormana bir dalmışlar, aradan on saat geçmiş, dönen yok... Merak etmişler, yoksa aslana mı yakalandılar diye aramaya başlamışlar.

Birde ne görsünler, bizimkiler fili yakalamışlar, falakaya yatırmışlar, fil yalvarıyormuş :

"Tamam abiler, ben zürafayım, yeter vurmayın!"

Kıssadan hisse...

Marifet zürafa yakalamak değil, fili "Ben zürafayım" diye itiraf ettirmekte!!!

HESAP

LOKANTANIN vitrininde bir yazı :

"Siz yiyip için, parasını torununuz ödesin!"

Adam içeri girip, afiyetle yiyip içmiş, çıkarken garson faturayı burnuna dayamış, o da itiraz etmiş

"Hani ben yiyip içecektim, torunum ödeyecekti?"

"Yine öyle efendim, bu dedenizin faturası."

Kıssadan hisse...

*Fıkra değil Türkiye'nin ekonomik durumu
Herkes dedesinin faturasını ödüyor.*

HIRSIZ

Bakkalın dükkanına hırsız girmiş, terazi ile dirhemleri çalmış... Bakkal ne yapacağını düşünürken, bir müşteri gelmiş :

"Ne oldu yahu?"

"Terazi ile dirhemi çaldılar."

Müşteri gülümsemiş :

"Vah, vah sana çalacak bir şey bırakmamışlar!"

Kıssadan hisse...

Hırsızlar, dolandırıcılar, sahtekarlar, terazinize sahip olun!

SOYGUN

Eski zamanda köylünün biri, şehre giderken bir eşkiya çetesi tarafından soyulmuş, kıçındaki don'la kalmış...

Zavallı oflaya, titreye giderken bir atlıya rastlamış, herhalde çetenin reisi budur, diye halini göstermiş...

Adam başını sallamış :

"Seni bizimkilerin bu hale getirdiğini sanmam!"

"Aman efendim, kim olabilir?"

"Bizimkiler böyle yapmaz."

"Ya nasıl yaparlar?"

"Soydukları adamın kıçında don bile bırakmazlar."

Kıssadan hisse

Devleti soyanlara insafsız demeyin, insafsız olsalardı, kıçımızda don kalmazdı.