

Geleceğin Eczacısına İlgi Göstermeliyiz

Memleketimizin büyük sorunu :

«ÜNİVERSİTE SINAVLARINA BU SENE 496.000 kişi KATILDI.»
«235.000 KİŞİ I. ELEME SINAVINI KAZANDI.» «ALINACAK ÖĞREN-
Cİ SAYISI 135.000 KİŞİ.»

İşte gazete manşetlerinde yer alan ilginç haberler. Bu öğren-
cilerin pek çoğu da, istediği yere değil kazandıkları yere girecek. An-
cak bu da büyük bir başarı. Zira, Liseyi bitirmiş, tahsili dolayısıyla
bir meslek öğrenememiş, üniversiteye de giremediğinden boşa ge-
zen pek çok gencimiz var. Her sene de sayıları bir o kadar daha ar-
tıyor.

Elbette ki bunlar hepimizi üzen şeyler. Ancak bizi ilgilendiren
esas konu, kendi müstakbel meslektaşlarımızın durumudur. Kimi Ec-
zacılık Fakültelerine hasbel kader girmiş, kiminin tercihi ise o yön-
de olmuştur. Hangi şekilde bu öğrenimi yaparsa yapsın, içine gir-
dikten sonra eczacılık mesleğini sevmemek mümkün değildir. En
fazla sempati kazandıran tarafı, memleketimizde teori ve pratiğin
birlikte gösterildiği ender tahsillerden biri olmasıdır.

Ancak hepsi bu kadar mıdır? Problemleri yok mudur? Tabii ki
vardır. Tamamen toz pembe bir meslek hayatı veya tahsili beklemek
yanlış olacaktır. Meslek teşekküllerine burada düşen en önemli va-
zife, müstakbel meslektaşlarının da sesine kulak vermek, bu ara-
da ileride karşılaşabileceği problemleri kendisine izah ederek onu
hayata hazırlamaktır. Bunun da en önemli yolu Oda Bültenlerinden
geçer. O nedenle bültenlerimizde onların düşüncelerine zaman
zaman yer vermenin, aynı sütunlardan onlara seslenmenin faydalı
olacağı görüşündeyiz.

Bu düşünceden hareketle Oda Bültenimizin Mayıs 1986 Muva-
zaa Özel Sayısını aşağıdaki ön yazı ile birlikte Eczacılık Fakültele-
rinin tüm son sınıf öğrencilerine gönderdik.

Müstakbel Meslektaşım,

Eczacılık Mesleğinin gerektirdiği eğitimi tamamlayıp aramıza katılmana belki de birkaç ay kaldı. Değerli hocaların seni her türlü akademik bilgiyle donattılar. Kutsal yeminini yapacak ve bir idealist olarak sağlık hizmetlileri ordusuna katılacaksın. Dışarıda hayat mektebinden öğreneceklerin, bugüne kadar öğrendiklerinden çok farklı olacaktır. Senden önceki arkadaşlarının düştüğü veya düşürüldüğü hatalara düşme. Muvazaa yoluyla diplomanı kiralamak isteyenler, daha meslek hayatının başında senin sonunu hazırlayanlardır. Bunlardan sakınmalısın. Bir meslektaşın olarak seni uyarıyoruz. Göndermiş olduğumuz bu bülteni iyi oku. Dostunu, düşmanını tanı. Bölge Eczacı Odaları sana kucağını açmış, problemlerini dinlemeye, çare aramaya her zaman hazırdır.

Derslerinde başarılar diler, sevgilerimizi sunarız.

VI. Bölge Eczacı Odası Başkanlığı

İşte bu şekilde başlatılan ve diyalogun temini yolunda atılan ilk adım, meyvelerini çok geçmeden vermeye başlamıştır. Örneğin, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4.cü sınıf öğrencilerinden Sayın Şaban Yalçın'ın almış olduğumuz bir yazı bunun açık delilidir. Bu arkadaşımızın yazısını aynen yayınlıyoruz.

19 Mayıs 1986

VI. Bölge Samsun Eczacı Odası'nın Değerli Çalışanları,

Göndermiş olduğunuz bülteni aldım. Muvazaa sorununu ele almanızı da çok yararlı bir girişim olarak görüyorum. Değerli açıklamalarınız ile bizleri aydınlattığınız için de çok teşekkür ederiz.

Bizler, mesleğe yeni başlayanlar veya başlayacak olanlar, mesleğimizin sorunları olduğunu, olacağını biliyoruz. Ancak, Samsun Eczacı Odasının yaptığı gibi aktif bir şekilde bu sorunların üzerine gitmek, mesleğe yeni başlayanları aydınlatmak da çok yararlı bir girişim.

Ayrıca, eczacılık eğitiminin 5 yıla çıkarılması gerektiğine de inanıyorum. Bu, daha çağdaş bir eğitim için gerekli olduğu gibi (Farmakoloji ders saatleri artar, Farmasötik Kimya daha sindirilerek öğretilir, mesleki bilgisayar dersleri konur v.b.) ayrıca meslek prestiji için de gerekli olduğuna inanıyorum.

Değerli hocalarımız, başta Sayın Dekanımız Prof. Dr. Ningur Noyanalpan bize en iyisini vermeye çalışıyorlar. Bunu içtenlikle söy-

leyebilirim. Gelişmiş batı ülkeleri, özellikle A.B.D. de 1960 dan beri eczacılık 5 yıla çıkarılmıştır.

Size bu değerli çalışmanızdan dolayı, böyle bir bülteni Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencilerine gönderdiğiniz için ayrıca sempati duymaktayım. Dayanışmanın güzel bir örneğini verdiniz. Saygılarımı sunarım.

Şaban Yalçiner

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

4. Sınıf No : 3527 / ANKARA

Müstakbel Meslektaşlarımız,

Her ne kadar bültenimiz daha çok Oda çalışmalarını içerir bilgileri yansıtmakda ise de, sizlerin de görüşlerinizi aktarmaya her zaman hazırız. O bakımdan mesleğin çeşitli sorunlarına bakış açınızı, hocalarınızın görüşlerini bizlere aktarırsanız memnun oluruz.

Gönül arzu eder ki Muvazaa Özel Sayısında olduğu gibi çıkaracağımız her sayıyı bütün son sınıf öğrencilerine gönderelim. Ancak kısıtlı maddi imkânlarımızla bunu gerçekleştirmemiz mümkün görülmemektedir. Bu bakımdan başlatmış olduğumuz diyalogun devamlılığını sağlamak amacıyla, bültenimizi hiç olmasa bir kısmınıza göndermek çabamızdayız.

Derslerinizde başarılar diler, sevgilerimizi sunarız.

S.E.O.B.

Psikotrop ilaç Reçeteleri Eczaneleri Asli Görevinden Uzaklaştırıyor

Psikotrop ilaçlara ait yeşil reçete uygulaması yavaş yavaş rayına otururken takibi için eczanelere yüklenen görevler adeta eczacıyı canından bezdirir hale geldi.

— Bir yandan bu ilaçlara ait giriş ve çıkışlar eczanelerde özel defterlere (doktor adı, hasta adı, adresi, kurum adı, ilacın adı, miktarı ile) kayıt edilirken bir yandan da reçeteler yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde her ay sonunda listeler halinde yazılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Eczacılık Şubelerine verilmesi istenmektedir. Her reçete için yazılması istenen bilgilerin tek tek döküman listesine yazılması bu tür reçeteleri karşılayan eczaneleri adeta bu ilaçları satmamaya itmektedir. Saatlerce uğraşından sonra yapılabilen bu listeler tutulacaksa eczanelerde özel defter kayıtlarına gerek yoktur. Eğer defter tutulmuyorsa zimmetli teslim edilen bu reçetelerin yanında detaylı ek listelere gerek yoktur.

— Reçetelerin arkasına (her nüshasına) hastanın adresi, ve alanın kimliğinin doldurulması istenmekte, bu ise ayrı bir sorun olmaktadır. Reçetelerin arkası mumlu olduğu için ispirtolu ve dolma kalem dışında hiç bir kalem yazmamaktadır. Hasta sahibinden kimlik istenmesi de ayrı tepkilere yol açmaktadır. Hekim zaten adresini ve gerekli bilgileri reçeteye ve protokol defterine yazmaktadır. Hatta resmi reçetelerin sahiplerinin kimliği kurumca zaten bellidir. Yanında kimliği bulunmayan hasta sahibi ile ise iş tartışmaya kadar varmaktadır.

— Yazılan reçetelerdeki uygulama hatalarının cezasını ise hasta ve eczacılar çekmektedir. Örneğin aynı reçeteye bir psikotrop ilaç yanında liste dışı bir ilaç yazılmışsa bu reçetelerin karşılanmaması istenmektedir. Liste dışı ilacın çizilip psikotropun verilmesi dahi kabul edilmemekte, bu ise reçetelerin sahiplerini çok güç durumlara düşürmekte, bu tür reçeteleri karşılayan eczacılara ise ihtar yazıları gelmektedir. Amaç psikotrop ilacın kontrolü ise bu reçetelere ilave edilecek diğer bir ilacın ne zararı vardır? Aksi hastayı zora koşmak değildir?

Münferit bazı olaylar, iyice kontrol altına alınan «hapçı» bir kesim için eczaneleri bu kadar zorlamak eczacıyı asli görevinden uzaklaştıracaktır.

Defterlere kaydedilen bu reçetelerin seri numarası ve sayısını belirten bir ek yazı ile zimmetli olarak Eczacılık Şubelerine teslimin yeterli görülmesi uygun olacaktır, kanısındayız.

S.E.O.B.