

Biz ve Yarının Dünyası,

Genelde Asya, özelde bir İslam coğrafyası dünyanın temel aktörleri tarafından yeniden modifiye edilmeye çalışılıyor. Cebrem bir coğrafyanın değiştirilmesi ve kolonizasyon bedelleri için içinden çıkılmaz boyutlara geldiğinden geçmiş deneyilerinden de hareketle güçlüler bu bölgeyi daha açık, kendince bir demokratik işleyişi olan, liberal bir ekonominin olduğu bir sistemle, yerel dinamiklerle yönetmeyi daha işlevsel ve kendi çıkarları açısından daha olumlu tanımlamaya başladılar. Dünya siyasetinin temel aktörlerinin bölgeyi sahip olduğu zenginlikler dolayısıyla kendi başına bırakması gücün reel politikası açısından düşünülemez. Soru şu: Sanayi devrimi öncesi verimli tarım toprakları ve su kaynaklarına sahip olan; sanayi sonrası enerji kaynaklarının %80'ini içinde bulunduran, 3 büyük dinin ve çok sayıda etni farklılığın yaşandığı bu coğrafyanın nasıl yönetileceğidir.

Geçmişteki kolonizasyon deneyilerine dayanarak aktörlerin geldiği nokta şudur: Daha açık bir toplum, kendi içinde kapalı devre olsa da işleyen bir demokratik ve liberal bir ekonomi. Sistemin işleyişindeki bu niteliler, aktörlere sisteme müdahale ve istediği zaman istediği gibi daha az maliyetle modifiye etme imkanını sağlayacaktır. Bu coğrafya için tasarladıkları bu konsept için model ülke olarak da Türkiye'yi seçtiler. Modernizmden yana tavrı, laiklik ve İslam'ı bir arada çatışarak da olsa yaşama gayreti, coğrafik konumu, tarihi kodları, nüfus demografisi, kısmi liberal ekonomisi ve kör-topal yürüyen demokratik işleyişi ile Türkiye bu modelin realize edileceği ülke olarak seçildi. Dünyadaki büyük siyasetin bu yaklaşımı ve Türkiye'nin uyuncunu ve bu uyuncun yaratacağı sonuçların niteliğini zaman gösterecektir.

Her yeni olgu gibi bu gelimede kendi içindeki diyakletiği gereği yeni avantaj ve dezavantajlar bize getirecektir. Yaratacağı olumsuz koşulları minimize etmek sağlayacağı pozitif kazanımları arttırmak bu süreci okumak ve iyi analiz ederek zor ve sofistike tavırlar geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu okumanın derin bir bilgi ile olduğu dönüştürmenin ciddi bir kapital gerektirdiğini ve en önemlisi önümüzdeki süreçte temel kavramın devletler-kültürler-medeniyetler arası etkileşim olduğunu bilmek gerekir. Bunun için kendini sürekli bir biçimde geçmişini ihya ederek var etmeli. Dünya ve ülkemizdeki bu değişikliğin bölgemizi etkilemesi kaçınılmazdır. 1.400.000 nüfusu, bu nüfusun 3'te ikisinin 25 yaşın altında oluşu, kişi başı 1300 dolar geliri, derslik ve öğretmen başına düşen yüksek öğrenci sayısı, doktor-hemşire-hasta yatak sayısına düşen hasta sayısının aşırı yüksekliği, %40 işsizlik ve varolan istihdamın da %70'nin tarımda oluşu, göç ve sakat-ufuksuz bir yerel yönetimle kocaman bir köye dönüşen Urfa'nın bu koşulları dönüştürmesi zor görünmektedir.

Gerek bilgi teknolojisinde radikal değişimler, gerek diğer bilimsel gelişmelerin bu büyük siyaset oyunuyla birlite yaratacağı yeni fırsatları, taşıdığımız bu olumsuz koşullar nedeniyle umarız ıskalamayız. Bunun için hiç durmadan akıp giden hayatla uyumumuzu bozmadan bilgiyi içselleştirmeli sürekli bir evinim içinde olmalı ve hep kendimizi yeniden yaratmalıyız. Genetik kodlarımızda insanlığın medeniyet birikimine büyük katkılar yapan atalarımızın özellikleri vardır. Özgür bir ruhla ve geniş bir ufukla biz üretmeliyiz. Etkileşimde karşılıklı alışveriş vardır. Bu alışverişte daha içsel olan, daha güçlü olan, daha erdemli olan, daha bilgili olan diğerini dönüştürür. Yeni dünya siyasetinin dinamiklerini lehimize çevirebiliriz. Buna yerel bazda önce kendimizden, yaşam felsefemizden, meseğimizden başlamalıyız. Bu kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi olumlu anlamda dönüştürecektir. İnsanın insandan sorumlu olduğu aydınlık bir yarın yaratacaktır. Kaybedecek zaman yok, buna şimdi başlamalıyız.

Yayın Kurulu