

Sahibi

Antalya Eczacılar Odası adına

Başkan

Ecz. Cihan DİNÇ

Yazı İşleri Müdürü

Antalya Eczacı Odası

Gn. Sekreteri

Ecz. Nil EROĞLU

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Mehmet İSPİR

Ecz. Cihan DİNÇ

Ecz. Nazlıgül KARA

Ecz. Aslı TÜRKOĞLU

Yönetim ve yazışma adresi

Antalya Eczacı Odası

Meltem Mah. 3. Cad.

Antalya

Tel.: (0.242) 237 49 94 - 95

Fax: (0.242) 237 31 50

Mod. (0.242) 237 51 55

Tasarım - Dizgi - Baskı

Matsan Ofset Ltd. Şti.

Tel.: (0.242) 242 76 68-248 90 34

Anafartalar Cad. Toprak Pasajı

ANTALYA

Sesimiz Dergisi'nde yayınlanan

yazıların sorumluluğu

yazarlara aittir.

İÇİNDEKİLER

Şikayet Değil Çözüm	2
10.Bölge Antalya Eczacı Odasının Kamu Eczacılarının Sorunları ile İlgili Görüşleri	3
Laiklik Gerçek İnsanlıktır	4 - 8
Atatürk'çü olmak	9 - 10
Türkiye'de İlaç Politikaları	11 - 25
Laik, Demokrat, Çağdaş Bir Türkiye Özlemiyle	26
Antalya'ya Eczacı Göçü ve Eczane Açılmasının Sınırlandırılması	27
Antalya'daki Nüfus ve Eczane Sayısı	28 - 29
İlk Yardım	30 - 31
Şiir	32

ŞİKAYET DEĞİL ÇÖZÜM...

Hergün iç karartıcı olayların yaşandığı ülkemizde "Temiz Toplum" özelemlerinin giderilemiyor olması hepimizi karamsarlığa itmektir.

Yine toplumsal tepkinin üst seviyeye çıktığı bir zamanda Antalya Eczacı Odası olarak tepkimizi koymuş ve Eczanemizin camlarını "Temiz Toplum, Temiz Siyaset" mesajını içeren afişlerle donatmıştık. Yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen aynı istekle imza kampanyaları, gazete ilanları ile tepki koyan sivil toplum örgütlerinin var olduğunu görmek bizleri son derece üzüyor. Yıllardır istenen şey aynı ama yapılan en ufak bir iyileştirme çabası yok. Siyaset tamamıyla halktan kopmuş durumda. Halkın Siyasetçilere inanmadığını çeşitli kamuoyu araştırmaları ortaya koyuyor.

Peki ama neden? Bu siyasetçiler bizim aramızdan çıkmadımı? Bu insanları biz seçmedik mi? Sorun nerede diye düşünüyor insan nasıl oluyorda aramızdan çıkan insanlar toplumdaki bu kadar kopuk olabiliyor.

Nasıl oluyorda 2 yıl önce "Temiz Toplum, Temiz Siyaset" afişlerini koyan Antalyalı Eczacılarında mensubu olduğu toplum hala aynı istektedir ki. Bu istek ne kişisel, ne maddi, ne de yerel. Tüm halkın ortak dileği, toplumun en büyük isteği gerçekleşmiyor.

Bir insan düşünün ki yaşamak için bana su ve yiyecek lazım diyor. Ve ona 2 yıl süre ile bunlar verilmiyor. Bu insanın yaşaması mümkün mü? Değil. Ama bu toplumun yaşaması için en gerekli olan şey dürüslük, şeffaflık bu topluma verilmiyor. Fakat toplum yaşıyor diyebilirmiyiz? Hayır binlerce kez hayır.

İçini kurtların kemirdiği çınar ağacı gibi çürüyor.

Nedir bu umursamazlık, bu aymazlık? Neden herşeyi başkalarından bekliyoruz.

Bu tür olaylara karşı çıkıp olması gereken şekilde hareketlerimizi düzenleyeceğimize sadece karşı çıkıyoruz. Ama hareketlerimizi düzenin istediği şekilde düzenliyoruz.

Hadi gelin ilkönce kendimizi yargılayalım

- Hepimiz mesleğimizin temel kurallarından olan hasta katılım paylarını alıyormuyuz?

- Ödeneği yok denerek fatura bedellerimizin ödenmediği kurumlara karşı meslek örgütümüzle birlikte meslektaşlarımızla ortak tavrı derhal koyuyormuyuz?

- Bir suç işlediğini söylediğimiz meslektaşlarımız hakkında disiplin soruşturması açılması için yazılı başvuruda bulunuyormuyuz?

- Sağlık kuruluşlarından adam ayarlayarak reçete akışının kendimize olmasını sağlayarak diğer meslektaşlarımızın hakkını yediğimizi düşünüyormuyuz?

- Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanıyormuyuz?

- Araba kullanırken trafik kurallarının hepsine uyuyormuyuz?

- Kapalı yerlerde sigara içerek orada bulunanları zehirlediğimiz bilinci içinde "kapalı yerlerde sigara içilmez" kuralına uyuyormuyuz?

- İşimizi kolaylaştırmak için rüşvet isteyenlere bunun olmasının da, verilmesinde suç olduğunu söyleyerek karşı koyuyormuyuz?

- Bizi direk olarak etkilemeyen fakat toplum zararına bir konuda tepki gösteriyormuyuz?

-Bu ve buna benzer sorulara EVET diyebiliyormuyuz. Sonucu siz düşünün.

- Bu sorulara HAYIR diyen bir toplumun siyasetçilerden çok şikayet etmeye hakkı yoktur.

Hepimize çok önemli bir görev düşmektedir. Bu topluma önderlik etmek. Bunun içinde hepimizin dürüst bir yurttaş, dürüst bir eczacı olmak zorunluğu vardır. Bunu başaramazsak hepimiz zarar göreceğiz.

Haydi ozaman toplumla özleşmiş slogana mesleğimizi de ekleyelim.

TEMİZ TOPLUM, TEMİZ SİYASET, TEMİZ ECZACILIK.

Ecz. Cihan DİNÇ