



Denizin,
kumun ve
palmiyelerin
karma bir sergi sunduğu ülke



Hazırlayan
Ecz. Köksal OFLUOĞLU

Maldivler

M

erhabalar sevgili dostlar,
Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ve yeni maceralara koşuyoruz..

Bu sefer biraz değişiklik yapıp yurt dışında bir cennete (hakikatten yalancı cennet) gidiyoruz. Tanrının bu dünyayı yaratırken ne kadar ince bir işçilik sergilediğine bir örnek burası. Maldivler'deyiz. Denizin, kumun ve palmiyelerin karma bir sergi sunduğu bir ülke.



Dürüst olmak gerekirse buraya giderek kendi kendime vermiş olduğum bir sözü de yerine getirmiş olmanın hazzını duyuyorum. Eğer bir gün evlenirsem balayım için mutlaka Maldivler'e gideceğim diye kendime söz vermiştim.

Maldivler bir adalar ülkesi. Hint okyanusunda Hindistan'ın hemen güney batısında yer alıyor. Tropikal bir iklime sahip bu bölgeye seyahat için en ideal zaman Ağustos-Eylül ayları. Küçük bir uyarı, tam ekvator üzerinde bulunan bu

ülkede güneşlenmek 15 dakikadan fazla güneş altında kalmayın. Aksi takdirde yanarsınız....



Yolculuğumuz İstanbul'dan başlıyor. Emirates Hava Yolları ile uçuyoruz. Direkt uçuş olmadığı için Dubai aktarmalı yapıyoruz yolculuğumuzu. Yolculuk başında eşimle birlikte resimlerini gördüğümüz bu ülke hakkında sürekli hayaller kurup, gerçekten bu denli güzel olup olmayacağını tartışıyoruz. Gerçeği öğrenmemiz için 8 saat beklememiz yetiyor. İstanbul Dubai arası 3 saat 50 dakika sürüyor. Gece karanlığında varıyoruz Dubai'ye. Ve uçaktan gördüğüm kadarıyla Dubaililer çöl içerisinde bir ışık deryası oluşturmuşlar. Dubai havaalanında 2 saat kadar bekliyoruz aktarma için. Vakit gelip çıktığında tekrar uçuşa geçiyoruz bu hayaller alemine doğru.

Yaklaşık olarak 4 saat sürüyor Maldivlerin başkenti Male'ye ulaşmak. Daha doğrusu havaalanının bulunduğu adaya ulaşmak. Evet havaalanı adası diyorum çünkü adamlar havaalanını bir adaya kurmuşlar. Tasavur edin Trabzon havaalanının bir ada kadar olduğunu....

Adanın hemen doğusunda Başkent ve tek kent olan Male'yi görebiliyoruz. Bizi bekleyen tur operatörümüz Muhammed ile buluşuyoruz. Bu arada Maldivler müslüman bir ülke. Bizi karşılayan Muhammed'le birlikte hemen bizi adaya götürececek olan teknelerle doğru ilerliyoruz. Adalar arası ulaşım teknelerle yapılabildiği gibi deniz uçaklarıyla da sağlanabiliyor.

Yaklaşık 40 dakika sürüyor konaklayacağımız Meeru adasına varışımız. Bu yolculuk sırasında üzerinde yolculuk ettiğimiz Hint Okyanusunun koyu lacivert görüntüsüne bakıp biraz ürkmedim değil. Hani düşerim falan diye düşünüyorum.

Yolculuğumuz sırasında aralarından geçip gittiğimiz yüzlerce irili ufaklı adaları seyredip insanların burada nasıl yaşam sürdüklerini düşünüyorum.

Derken hayallerimi bile gölgede bırakacak kadar güzel olan adaya varıyoruz. Eşimde bende tarifsiz bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz bu görüntü karşısında.

Hani filmlerde görmeye alıştığımız tropik bölgelerdeki karşılama törenleri vardır ya (boynunuza çiçekler takılır ve ikramlarda bulunurlar..) o şekilde karşılanıyoruz. Gerekli prosedürleri tamamlayıp kalacağımız bungalov eve gidiyoruz. Deniz kenarında ki yeni evimiz diyelim inanılmaz bir görüntü sunuyor bize. Denizin suyu o kadar berrak ki içindeki her nesneyi ve canlıyı rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Bu adalar mercan resiflerinden oluşmuş adalar. Mercanların parçalanıp ufalanmasıyla oluşmuş olan kumsal inanılmaz güzel ve bembeyaz.

İlk günümüzü dinlenmeye ayırıyoruz. Akşam yemeğini yemek için gittiğimiz restoran üzeri palmiye yaprakları ile örtülmüş ve ahşaptan bir bina. Adada doğayı tahrip edecek hiçbir şey yok. Ulaşımı bisiklet yada akülü ufak golf arabalarıyla sağlıyorlar. Zaten adanın etrafını 1 saatte yürüyerek dolaşabiliyorsunuz.

Sabah erkenden uyanıp gün doğumunu izlemek istiyorum. Ve büyüleyici bir görüntü. Uçsuz bucaksız okyanusun bir ucundan doğan güneş sanki bu adalara hayat veriyor. Okyanusun tadını çıkarmaya başlıyoruz erkenden. Bu kadar berrak suyu sadece otellerin havuzlarında görebilirsiniz. İlk suda keyif sürmeye başlıyoruz.

Ve keşiflerimiz başlıyor. Su altındaki mercanlarda abartılı tarifle bir ormandaki herhangi bir bölümde görebileceği-

niz kadar çok canlı göreceğimi hiç ummamıştım. Aklınıza gelebilecek her renk ve büyüklükte balık mevcut. Sanki bir ressamın tuvaline döktüğü boyalar gibi.

İnanılmaz güzellikteki bu görüntü büyülüyor bizi ve izlemeye doyamıyoruz. İrili ufaklı yüzlerce balık. Ve rengarenk. Sanırım tanrının ince işçiliği bu olsa gerek. Akşam olduğunda ise istemeyerek de olsa çıkıyoruz sudan. Ancak güzellikler bitmiyor. Hayatımda beklide ilk ve son kez bu kadar güzel bir yakamoz görüyorum. Olağanüstü bir görüntü.. Doğal olarak ortamın bu büyüleyici güzelliği bizimde balayımıza daha bir romantizm katıyor.

Adada çeşitli hayvanlar mevcut. Bukalemun, balıkçıl ve yarasa en sık rastladığımız hayvan türleri. İşin ilginç tarafı yarasaaların gündüzleri ağaçlardan asılıyor olmaları. Daha önce hiç rastlamadığım bir durumdu.



Ada da yerli halk çalışıyor. Tek geçim kaynakları turizm. Ve çok sıcak kanlı insanlar. Bize hizmet eden garsonumuz Celal bize o kadar ilgi gösterdi ki yanımda getirdiğim Trabzonspor formamı kendisine hediye edip onu da camiamıza kattım. Artık dünyanın her köşesinde olduğu gibi Maldivlerde de bir Trabzonsporlu var diyebiliriz.

Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki... Bu büyüleyici güzellik içinde hiçbir şey anlamadan bizimde süremiz doluyor. Kim bilir belki de yaşayacağımız ömrün en tasasız ve en keyifli günlerini burada geçirdik.

Ayrılık zamanı içimiz buruk. Kim bilir bir daha gelebilecek miyiz? Geçirdiğimiz güzel günleri ve tanrının bu dünyaya bir lütfu olan bu adaları geride bırakıp dönüyoruz. Ve dönerken kalbimizden bir şeyler bırakarak dönüyoruz tekrar gidebilmek dileğiyle..

Sağlıcakla kalın.....