

PEK çok şey gibi, bozulan dengeleri de düzeltmek kolay olmuyor. TEB olarak bir kaç yılımız, kamuda çalışan meslektaşlarımızın Resmî Gazete sütunlarındaki sıralamalarda, şaşan konularının düzeltilmesi çabalarıyla geçti. Sağlık Personeli sıralamalarında yürügesine oturan Eczacılarımız için, esas sorun bu kez de, Sağlık Personeli için öngörülen ve değişmez kaderimizmiş gibi her yıl önümüze gelen, Yan Ödeme tablosundaki dengesizliklerin düzeltilmesi olmuştur.

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığınca 6 tane yüzlerle dile getirilen ve duyurusu yapılan boş eczacı kadrosunun ne hikmetse bir yüzü bile doldurulamamışken, Teminindeki Güçlük Tazminatı puanları, diğer Temel Sağlık personeli için 1100'lü rakamlarda dolaşiyor, ancak Eczacılar için bu rakam yukarıdaki gerçeklerle dalga geçer gibi, yalnızca evet yalnızca 100 puan olarak gerçekleştiriyordu. İşte dengeleri alt-üst eden ya da dengesizliği ta kendisi bu olgudaki anlam verilmez mantık, ne yazık ki aynen bu yılda sergilenmektedir. Ya yukarıda yüzlerle ifade edilen boş eczacı kadroları Teminindeki Güçlük açısından bir anlam taşımıyor! Ya da bazı arkadaşlarımıza söylendiği gibi, daktiloda bunu kaleme alanlar, son yazımda 100 rakamının önündeki 1'i sürekli unutuyorlar...

Bozulan dengeler devince usumuzdaki örnekler geçit-resmî yapıyor...

T.C. ANAYASASI Madde 56. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Aslında herşey Çernobil'le başlamamıştı. Ama öncesi olumsuzluklar bir yana radyasyon önemli bir gerçektir.

Yağmurta vb. geldi; sebze, meyve, çaya girildi.

Temil, demil sakıncasız çaylar içtik sonrası İtalya'nın Sicilya'sında o mevsimin tüm toprak ürünleri yasaklanırken biz bu konuyu yeterince önemsemedik bile.

Çernobil Türkiye'ye mi, Sicilya'ya mı daha yakındı?

Bunu da bilemedik!

Ve geçenlerde nasılsa sakincağı bulunanı almış ton çay yakıldı!..

Nerede mi?

Çayır-çayır tüten bacalarıyla çay fabrikalarımızda.

Korkmayın hemen!

Gece, gece...

Siz, biz uyuyorduk o gecelerde!..

Sabah mı?

Sabah ola hayır ol!

Ya sonra?

Sonrası Allah kerim!

Keşke herşey radyasyonla içkin olsaydı. Arından zehirli varil öyküleri yaşadık ve yaşıyoruz.

Yeni bir yıl ve Kamu Eczacılığı

• Doç. Dr. Doğu NEBİOĞLU

TEB Merkez Heyeti
İl. Başkanı

Hıfzısıhha'da temel işlevli ilaç Kontrolü olup konunun da esas uzmanı olmalarına karşın, diğer meslek gruplarından çok daha düşük ücretlerle çalışan Eczacılarından mı söz etsek?..

Milyonlarca liralık ilaç zimmetlenip, bunun hesabı sorulan ve 657'de de yerl olmasına karşın Mali Sorumluluk Tazminatı semtlerine uğratılmayan Eczacılarından mı bahsetsek?..

Sağlık Bakanlığının 1989 yılı için öngördüğü, ancak Resmî Gazete'deki sütunu boş kalan İş Riski Tazminatını mı örnekleysek?..

Taşradaki diğer Sağlık Personeline ödenip de, onlarla birlikte görev yapan eczacılar için her nedense bir türlü düşünilemeyen Geçici Hizmet Tazminatını mı sual eylesek?..

Lojman tahsis edilemeyen diğer memurlara ödenip de, eczacıların hatıra dahi getirilmediği Kıra Tazminatından mı?.. Hangisinden söz etsek, bilemiyorum hangisinden?..

RADYASYON, VARİL VE HORMON

• Ecz. İsmail GÜMRÜKÇÜ

Türk Eczacıları Birliği
Merkez Heyeti Üyesi

Bu ülkelerin yasaları, yabancı devletlerin zehir dolu sanayi atıklarının dışalımına yasaklar koyarken o variller kıyılarımıza vurdu bir bir... "Petesberg"di, uluslararası korsanlığı, paravan şirketlerdi diye diye, kimli dolu, kimli boş olarak denize döktü!..

Aynı Beyrutlular gibiler!

Biz Lübnan ile çakıştıran gerçeğin kader olmadığını ölümlerinden önce martılardan öğrendik.

Ve martılarda ölüyordu bir bir... Variller çıkarılmıyor, kendileri geliyordu.

Sayıları mı?

Bilinmiyordu. Beyrutlular da bilmiyorlardı!

Ya balıklar?

Onlar henüz ölmemişler. Yine insan eliyle ölümü yeğleyerek direliyorlardı.

İnsanlar!..

O çaresizler papatya falı açıyorlar...

Deniz ürünleri yenilsin mi, yenilmesin mi; yenilsin mi, yenilmesin mi diye diye...

Ama papatya bu. Kimi beş, kimi sekiz çiçek yapraklı!

Maliye Bakanlığı bize hep bu dengelerin sağlandığı ağırlık merkezi olarak görünmüştü de, Bakanlığın en üst düzeyindeki etkili ve yetkililer, denge çubuğunun önce Sağlık Bakanlığınca ayar edilmesi gereğinden söz etmişlerdir. Oysa, adı Sağlık olan bakanlıkta, Sağlıkçılara yönelik ayar mekanizmalarının harekete geçirilmesi bile, birkaç bakanın devrini tamamlama süreci içinde gerçekleşememiştir. Amerika'nın bu anlamda yeniden keşfi, her yeni bakanda tekrar yeni çabaları gerektirmiştir.

Yeni yıllara giriş, bentliğinde tüm insanlar için barındırdığı umutlar açısından, hep güzeldir. 1989'lara girişte tüm Sağlık Personeli için, başta sayın Başbakan olmak üzere diğer yetkililerce yapılan açıklamalar nedeniyle umutla girilebilecek bir yıl izlenimi uyandırmıştır. Ancak, 31 Aralıkta çıkan sonuç, bu kesimde çalışan tüm personel için soğuk bir duş etkisi yapmıştır. Kırkar bin lirayı geçmeyen artışlar Hekimler için, onyedil bin liralık artışlar da Kamuda çalışan Eczacılar için koca koca dağların doğurduğu fareler olmuştur.

Kamu kesiminde çalışan meslektaşlarımızın sorunları ne yazık ki 1989'da da gündemdedir. Çözüm için çabalarımız sürececek, çabalarımız olumlu sonuç verene kadar da konu GÜNDEM'imizde olacaktır.

Umutların, olumluya dönüşeceği bir yıl alleçiyile...

Deniz'de bir büyük sahipliliği yaşamaktadır.

Öyle ya onca insanın yıkandığı, onca balığın vb. yaşadığı o suların temizliğini öğrenmek onunda öncelikli bir hakkı olsa gerek.

Sorumluluk ya bu.

Ama ne çare!

O da bulunduğu coğrafyanın sınıfsallığı ile kimlikli!

Öylece de yansıyor; geri kalmış-geri bırakılmış deniz, gelişmiş-ileri düzeylere varmış çağdaş deniz diye!

Ekmek yoksa pasta yenilsin diyen bir ulusuz ya, bizde balık zehirli ise, sebze-meyve radyasyonlu ise kendimizce yapılanarak et yertz diyoruz. Diyoruz ya o da kursağımızda kalıyor.

Öyle ki, kursakta kalmanın bir talih olduğu bu ülkede nicesiyle midede giden etlerin de hormonlu olduğunu öğreniyoruz!

Hangi etler mi hormonlu?

Onu da hayvanlara sorunt!

Özür dileriz, onlar da ölmüşü değil mi?

Aslında insanlar kendi yarattıkları ile kendi yaşamlarını tehdit ediyorlar.

Ama gün olur; rasyasyona yeterince önlem alınmayan, denizleri sahiplisiz kılan, etlerine yıllardır hormon verilen, çöpleri ile yarattı suları ve gıdalarına mikrop bulaşan bu ülkede, ayrıca insanın bireyleşemesi, soru sormaması, sorgulayamaması sürdüğünce, bu tehdit o yağunluğu ile gerçekleşir, adı ölüm diye.