

## 7 nci Büyük Kongremizin Sayın Delegeleri İle Samimi Bir Hasbıhal

M. FARUK ONGER

*Türkiye Eczane Sahipleri  
Cemiyeti Başkanı*

Sayın Delege Meslekdaşlarım:

İki yıl önce, 6 ncı Büyük Kongremiz vesilesile sizlere bu dergide yine hitap etmek fırsatını bulmuştum. (24/11/964 gün ve 2 sayılı Pharmacia sahife 44) O yazımda Eczacılığımızın mes'elerine kısaca temas edip, içinde bulunduğumuz vâhim durumu izah etmiş ve bundan kurtulmamızın çarelerini de kendi görüşüne göre bildirmiştim.

O günden bu güne kadar koskoca iki yıl geçmiş bulunuyor. Acaba bu süre içerisinde aziz mesleğimizin hangi mes'esi hal edilebilmiştir? Eczane sahibi Eczacıyı her gün biraz daha sefaletle sürükleyen kırk yıllık Eczane kâr haddi mi yükseltildi? Bilhassa büyük şehirlerimizde mantar gibi her tarafı istilâ eden ve hiç bir kayde tâbi olmaksızın mütemadiyen açılan Eczanelerin bir tanzimi mi yapıldı? Mesleği kökünden kemiren muvazaa derdine bir çare mi bulundu? Resmî makamlar ve halk nazarında Eczacılık mesleğinin itibarını sıfıra indiren aşırı iskontolar mı önlendi? Bütün meclis zaıtları, kanunun gerekçeleri ortada iken 506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 123 ncü maddesinin ters istikamette tatbiaktına mı mâni olundu? Millî ilâç sanayimizi her gün biraz daha zaafa uğratan müstahzar fiatları tekevvün sisteminde bir yenilik mi yapıldı? Bilhassa yabancı sermayeli ilâç fabrikalarının, Ecza Depolarımızı müşkül durumda bırakan direkt satışlarına bir hal çaresi mi bulundu? Kasaplar, berberler ve emsali esnaf teşekküllerine 507 sayılı kanunun tanıdığı yetkileri birliğimize tanıyacak şekilde mevzuatımızda tâdilât mı yapıldı? 224 sayılı (Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi) hakkındaki kanunun uygulanmasında mesleğimiz aleyhine vukubulan tatbikat mı? düzeltildi. Artık işleyemez hale gelip kökten değiştirilmeleri zaruri

olan mesleğimizin icrası ile ilgili bilcümle kanun, nizamname ve talimatnamelerde her hangi bir tadilât mı yapıldı?

Bu sorulara daha bir çok soruları eklemek kabildir. Ama cevapları hepsi için aynı olup, (hiç birisinin maalesef yapılmadığıdır).

Sayın Merkez Hey'etince vâki talep üzerine, kendi ihtisasımız dahilinde bulunan, serbest Eczanelerin bütün problemleri ve bunların hal çarelerini gösteren bir raporu hazırlayarak gerek Merkez Hey'etine ve gerekse Bütün Eczacı Odalarına takdim etmiştik. (Türkiye Eczane Sahipleri Cemiyeti İdare Hey'etinin Plânlama ve serbest Eczaneler isimli 11 sahifelik raporu). Bu rapor dikkatle okunduğu takdirde mesleğimizin Eczane ile ilgili mes'elerinin tamamen vuzuha kavuşarak aydınlandığı görülür. Elbetteki mesleğimizin diğer kollarında da ilgili teşekküllerce bu tip raporlar hazırlanmıştır. Yani Eczacılığın bütün Branşlarına ait problemler bellidir, ortadadır, hepsi de teşhis olunmuştur. Hatta tedavi çareleri de bilinmekte ve gösterilmektedir. Peki durum bu kadar açık, bu kadar meydana olduğu halde niçin hiç bir mes'elemiz hal edilememekte, hiç bir derdimize çare bulunamamaktadır? Bunun sebeplerinin başında bizzat Eczacının kendisi gelmektedir. Genç, yaşlı, fakir, zengin, Eczacı sahibi, Laboratuvarcı, Depocu, asker, memur velhasıl bütün eczacılar birbirini sevmedikçe, birbirini saymadıkça, meslek menfaatini kendi menfeatinden üstün tutmadıkça, kutsal mesleğimizin şeref, haysiyet ve itibarını, icabında feragat ve fedakârlıkla muhafaza etmedikçe, el, ele, kafa, kafaya, gönül, gönüle verip birlik olmadıkça asla bir kuvvet halinde meselelerimizi hal etmek imkânını bulamayız ve bulamamaktayız. Filhakika

adımız (Türk Eczacıları Birliğidir) ama bu Birlik lâfzı kanunun metninde yazıldığı gibi kalmıştır. Hepsi yüksek tahsil sahibi, insanlığa yararlı kudsi bir yüce mesleğin mensubu olan Eczacılar, sosyal düzenimiz içersinde lâyük oldukları mevkie bu güne kadar bir türlü erişememişlerdir.

Meselelerimizin hal edilememesinde büyük bir handicap olarak maalesef bağılı bulunduğumuz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, bütün meslek zümrelerimize karşı, bu güne kadar devam etmiş bulunan tutum ve davranışlarını görmekteyiz. Hiç bir meslektaşımız yoktur ki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının direkt ve indirekt olarak muamele ve tasarruflarından müteessir olmasın, zarar görmesin. İthal konusundan başlayarak, sosyal sigortalar kanunu tatbikatına kadar bu Bakanlık her zaman karşımızda olmuştur. Bütün meslek teşekküllerinde vazifeli arkadaşlar en büyük müşkilâtı Sağlık Bakanlığı ile olan ilişkilerinde çekmişlerdir. Bütün bu acı hakikatleri cesaretle, olduğu gibi hiç kimseden çekinmeden ortaya koymanın zamanı artık gelmiştir.

İşte çok kısa olarak temas olunan ve icabında sayısız misalleri zikredilebilecek olan ve her Bakan, Müsteşar, Müsteşar muavini ve Genel Müdür değıştikçe azalıp, çoğalarak devam eden Bakanlığın bu menfi tutum ve davranışlarıdır ki, Mesleğimizi bütünü ile bu Bakanlıktan ayırarak, bağımsız bir Genel Müdürlük halinde Devlet Bakanlıklarından birisine bağlamak veya hiç değilse, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı içersinde doğrudan doğruya bakana bağılı muhtar bir Genel Müdürlük halinde tedvir ettirmek fikrinin ortaya çıkmasına ve kuvvet kazanmasına sebep olmuştur.

Meslek problemlerimizin hal edilememesindeki diğeri bir sebebi de meslek teşekküllerinde, Odalarda ve bilhassa Merkez Hey'etinde vazife gören meslektaşlarımızın, çalışma tarzlarında, metodlarında, şahsi durumlarında ve nihayet zihniyetleri ile hareket şekillerinde, tu-

tum, davranış ve kavrayışlarında aramak lâzımdır.

İtiraf etmek iktiza eder ki, bundan önce yapılan altısı normal ve 3 çü olağanüstü büyük kongrelerimizde yapılan seçimlerde bir çok özel faktörler rol oynamıştır. Bu sebepten seçilen Merkez Hey'etleri hiç bir zaman kollektif bir çalışma düzeni içersinde mütecanis bir Hey'et olarak cesur ve aktif metodu uygulayabilecek nitelikte olamamışlardır. İyi, kötü cârî işleri yürüttükleri müddetçe hem kendileri memnun olmuşlar ve hem de meslektaşların memnun olduklarını zan etmişlerdir. Şunu da kabul etmek lâzımdır ki, kanun bizim Merkez Hey'etlerini evvelâ adedi bakımından noksan tesbit etmiştir. Bu Hey'eti en az dokuz üyeden kurulu olması mutlaka zaruridir gerek meslek branşlarının temsili ve gerekse işlerin tevzii ve takibi yedi kişilik bir Hey'etle asla tam olarak mümkün değildir. Yine kanunun bir aksaklığı da, Birlik Genel Başkanı demek olan Merkez Hey'eti Başkanının Büyük Kongre tarafından doğrudan doğruya değil, Hey'ete seçilen üyelerin kendi arasından seçilmesi keyfiyettir ki, kanaatimizce bu şekil mahzurlu olup, diğeri şekilde sayısız faydalar vardır.

#### Sayın Delege Meslektaşlarım:

Otuz senelik mensubu olmakla daima iftihar ettiğim Eczacılık mesleğinin dertleri, meseleleri yukarıda da arz ettiğim gibi ortadadır. Bunların hal edilmesini önleyen başlıca faktörlere de işaret etmiş bulunuyorum. Bilhassa Cemiyetimizin hazırladığı (Plânlama ve serbest Eczaneler) adlı raporu okumanızı tavsiye ederim. Eczane sahiplerinin bütün problemleri nedenleri ile birlikte o raporda mevcuttur. Türk Eczacılığı ve Eczacısı bu gün (YAŞAMA VEYA YOK OLMA) durumu ile karşı karşıyadır. Vaziyet iki yıl öncesinden daha vahimdir. Boş yere harcanacak iki yılımız daha yoktur. Bu çok kritik zamanda toplanacak olan 7 nci Büyük kongrenin vazifesi ve mes'uliyeti çok ağırdır. Klişeleşmiş gündem ve programlar içersinde protokole uygun

bir çalışma düzen ve temposu ile meselelerin hiç birini halletmek mümkün olmadığı gibi, bunlara bir yön bile vermek kabîl değildir.

Bütün meslek problemlerinin açık, saçık ciddiyet, samimiyet ve cesaretle ortaya konulması, tartışılması ve seçilecek yeni Merkez Hey'etine mutlaka ama mutlaka takip edilecek bir meslek politikasının telkin edilmesi zaruridir. Merkez Hey'etine seçilmek arzusunda bulunan meslekdaşların, meslek davalarındaki tutum, davranış ve bunların hallinde takip edecekleri metod ve programlarını taşıdıkları zihniyet ile birlikte serbestce ifade etmelerine imkân verilmelidir.

Bir ekip çalışması yapacak olan Merkez Hey'etine, plân, program sahibi, aktif bir çalışma metodu uygulayabilecek, günlük hadiselerin peşinden sürüklenmeyecek şahısları her yönden bir handikap teşkil etmeyecek nitelikte bir meslekdaş grubunu hiç bir tesire tâbi olmaksızın seçmek ve ona takip edeceği meslek politikasını kesin bir direktif olarak vermek 7nci Büyük kongrenin en önemli vazifesidir.

1956 yılında kurulan Birliğimiz bu

Kongre ile 10 neu yılını idrak etmiş bulunmaktadır. Bir kuruluşta 10 yılın önemi büyüktür. Hepimizin özlediği bir çok meselelerimizin hallinin henüz gerçekleşmemiş olması yanında bir çok davalarımızın da hal edildiği veya hal yoluna girdiği de bir vakıadır. (Birlikten kuvvet doğar) sözü doğrudur. Yeter ki Birlik lâfzı sadece kanunun başında yazılı bir kelime olmaktan ibaret kalsın.

Aziz Delege Arkadaşlarım:

İşlerinizi, güçlerinizi bırakarak, aile yuvalarınızdan kısa bir süre için de olsa uzaklaşarak, yurdun dört bir tarafından büyük bir vazife ve mes'uliyet hissi ile büyük kongreye gelmiş bulunuyorsunuz. Üzerinizde iki bin Türk Eczacısının mutlak vekâleti vardır. Bu büyük kuvvetle, yegâne kanuni teşekkülümüzün en yetkili organı bulunan Büyük Kongremizi teşkil edeceksiniz. Selâhiyetinizin büyüklüğü kadar mes'uliyetinizin ağırlığı da ortadadır. Bütün şeref ve vebal sizlerin omuzlarındadır.

Türkiye Eczane sahipleri Cemiyeti adına hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlar, büyük ve tarihi vazifenizde üstün başarılar dilerim.



## Peditus

ANTITUSSİV - ANALJEZİK - ANTİGRİPAL

Acetaminophen  
Salicylamide  
Glycerylgaiaacolate  
Pyrilamine maleate  
Phenylephrine HCl.

Bebekler için : 4-6 saatte bir 1/4 - 1/2 çay kaşığı  
Çocuklar için : 4-6 saatte bir 1/2 çay kaşığı  
Büyükler için : 4-6 saatte bir 2-4 çay kaşığı  
Ticari şekli : 80 cc. ihtiva eden şişelerde.

**İ L T A Ş**  
Bomonti - İstanbul