

Sorunlar

Olaylar

Ve Çözüm Yolları

Her meslekte olduğu gibi eczacılığın da birçok problemleri olduğu kuşkusuzdur. Bundan doğal birşey olamaz, çağımızın gelişimi bu. Önemli olan sorunların imkânlar nisbetinde azaltılmasıdır. İdari ve temsili mekanizme ne kadar ölçülü ve bilinçli hareket ederse sorunlar aynı oranda azalır. Her görevde başarıya giden yol, tevazu çizgisinden ve iyi ilişki noktasında geçer. Zorlama ise ümitsizlik ağırlığı daha fazla olan en son çaredir. Bugün eczacının sorunları acaba zorlama ile çözülmesi gereken bir noktaya mı gelmiştir? Kanımca hayır. Çalışmalarımız göstermiştir ki idari mekanizma gerekli diyalogu ilgili organlarla seviyeli bir biçimde kurarsa sorunlarımızın büyük bir bölümü çözülür.

Son olayların tablosunu çizerken ek-sik bir motifin bırakılmaması konuya açıklık kazandıracaktır.

Büyük Kongre mesleki sosyal ve yasal konular hakkında kararlar almıştır. Bu kararlar alınırken kongre durum ve gelişmeler hakkında ne derece bilgili kılınmıştı. Sunulan sorunlar çeşitli yönleriyle yeterince araştırılıp incelenenmişmiydi? Şu anda yönetici sıfatını taşıyan bir kişi olarak yukarıdaki sorulara olumlu cevap verebilmem mümkün değildir.

Görünüm bu çerçevede içerisinde olunca hareket noktasının sıhhatli bir şekilde tesbiti elbette olanak dışıdır. Bütün bunlara

Eczacı İbrahim ÇETİNKAYA

rağmen asıl hedefler belirli olduğuna göre uygulamanın ara devrelerinde yapılan yöntem değişikliği, kararların limitinin taşındığı anlamında değerlendirilemez. Önemli olan istenilen sonuca ulaşabilmektir.

Sorunlarımıza ilgi göstermeyen görevlileri harekete geçirmek için kongremizin almış olduğu boykot kararı uygulandıktan sonra gelişmeler şu yönleriyle değerlendirilmiştir.

Boykot halkımızı sıkıntıya sokmak amacıyla yapılmamıştır. İlgili organları uyarma niteliğini taşıyan eczacı boykotu aynı zamanda ülkemizde ilk defa birlik ve beraberliğimizi kamu oyu önünde tescil etme amacına ulaşmıştır.

Böylesine birlik içerisinde bulunan bir camianın elinden alınan hakkının geri alınmaması ve sorunlarına resmi makamlarca ilgi gösterilmemesi düşünülemezdi. Nitekim çalışmalarımız bu yönde ceryan ederken, sebep ne olursa olsun aslında maddi ve manevi alanlarda beraberliğini her zaman isbat edebilecek güçte olan meslektaşlarımızın fasit ve kısır düşüncelerle ayrı kamplarda gösterilmeye çalışılması, bir an evvel elde edilebilecek olumlu sonuçların alınmasını geciktirmiş ve azda olsa bazı çevrelerin ters yönde etkilenmesine sebep olunmuştur. Değişen bu durum karşısında Heyetimiz yeni bir yöntem uygulamaya zorunluğunda kalmıştır.

Söz konusu yöntem içerisinde değerlendirilen unsurlar şu şekilde izah edilebilir:

Halka rağmen hiçbir işlemin başarılı olamayacağı sosyal bir kuraldır. Gerek kapatma ve gerekse ilaç satmama boykotu birinci derecede halkı etkilediği düşünülürse haklı davamızda maalesef Bakanlığa nazaran meslektaşlarımızın halk nazârında daha fazla yıpranacağı muhakkaktı. Bu şekildeki direnişimizin devam etmesi halinde:

— Basın ve TRT aleyhimize yayın yapmaya başlayacaktı. Nitekim o tarihlerde yüksek tirajlı bazı gazeteler başyazı ve makalelerinde olumsuz yönde yayına başlamışlardı.

— Bakanlık olumsuz yönde oluşturulmuş olması açısından yerini almıştı.

— Zamanın hükümeti bizzat Başbakanın ifadesiyle Bakanlık paralelinde olduğunu belirtmişti.

— İmalâtçı kendi iç nedenleri etkisiyle daha fazla direnmenin zararlı olacağı inancını taşıyordu.

— Kendi bölgelerindeki depo ve eczanelerin durumunu değerlendiren Odalarımız; genellikle her şeye rağmen halkımıza hizmetin devamının zorunlu olduğunu kanıtlıyordu.

Halk, basın, TRT, Hükümet, Bakanlık, imalâtçı gibi olay ve konu zincirinin ana halkalarını teşkil eden bu organların olumsuz oluşuna karşı yukarıdaki görünüm içerisinde camiamızın ne derece güç koşullar altında olduğu ortadadır.

Bu durumda Merkez Heyetimizin meslektaşlarımızı Don-Kişot'u imrendirecek bir maceraya sürüklemesi ve yeni direnişlere geçilmesi akli başında hiçbir kimse tarafından tasvip edilemezdi.

Şartlar gereği yeni yöntemimiz Bakanlıkla karşılıklı anlayışa dayanan bir diyalog kurulması şeklinde olmuştur. Esa-

sen bu diyalogun sağlam temellere dayanması için Merkez Heyeti görevi devraldığı ilk günden beri çalışmaktaydı.

Böylesine heybetli olumsuz şartlar karşısında yeni yöntemimiz durumu yararmıza göylece şekillendirmiştir:

Halkın ilaç ihtiyacının temin edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması karardan itibaren vatandaş nezdinde eczacının itibar ve saygınlığı artmıştır.

Hükümet azamî ilginin gösterilmesi çabası içinde olmuştur. Önerimiz üzerine Bakanlık iyi niyetlerle sorunlarımıza çözümler getirecek geniş kapsamlı komisyonu kurmuştur.

Zor ekonomik koşullar altında da olsa eczacının halkın ilaç ihtiyacının karşılanması yönündeki kararını, basın övgüyle değerlendirmiş ve böylece yüksek tirajlı gazete ve dergilerde lehimize yayın yapılması sağlanmıştır.

TRT ve bazı kuruluşlar da halklılığımız çizgisinde seslerini duyurmaya başlamışlardır.

Uygun olmayan şartlarda da olsa ilaç iş kolunda ekonomik kurallar normal düzeye gelmiştir. Elbetteki bu uygunsuzluğu bir an evvel gidermek her şeyden evvel Bakanlığın görevidir; Kamu oyunda an-gaje olduğu bu sorunluluğun değerlendirilmemesi devletin itibar ve ciddiyetiyle bağdaşmaz. Aksi taktirde devlete inananların zihniyetleri itibar görebilecektir.

Ana hatlarıyla çizmeye çalıştığım tablo bugün erişmiş olduğu noktada tamamen mesleğimizin lehinedir. Bundan böyle hassasiyetle bu strateji takip edilecek ve eczacının aydınlık geleceğinin temin edilmesi gayreti içinde olunacaktır. Önemli olan şahıslar değil hükmi şahsiyetlerin itibarıdır. Bu düşüncelerle Eczacılık Bayramımızın esenliklerle dolu olması dileğimi belirtmek isterim, saygı değer meslektaşlarım.