

# GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Ecz. M FARUK ONGER

Geride bıraktığımız 1976 yılı, her yönü ile mesleğimiz ve birliğimiz için önemli olayları taşıyan bir yıl olarak, geçmişin sinesine bırakıldı. Burada anlatılması lüzumsuz bazı nedenler ile, PHARMACIA dergimizin geçen yıla ait olan son sayısının maalesef çıkarılamaması nedeni ile, bu önemli olayları kapsayan yazım da, değerli okurlarıma sunulamadı. Gerçekten, 1976 Mayısında, önce meslekdaşlarımız için büyük önem taşıyan Bağ-Kur'un 3. Genel Kurul Toplantısının yapılması, yine aynı ay içerisinde Birliğimizin 20'nci kuruluş yılının idrak edilerek, Özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere mütevazî, fakat anlamlı törenler ile bütün odalarımızca kutlanması, onu izleyen Haziran ayında 5. Bölge Konya Eczacı Odamızca düzenlenen Bölgelerarası toplantımızın Konya'da yapılması, Eylül ayı içerisinde, Yasa gereği olarak bütün odalarımızın yaptıkları seçimli kongreler ve nihayet 24/26 Kasım 1976 günlerinde İstanbul'da toplanan ve 24 Odamız delegeleri ile, tabii üyeler, konuklardan oluşan çok görkemli 17. Büyük Kongremiz, geçtiğimiz yılın gerek meslek açısından ve gerekse birlik açısından ne kadar önemli bir yıl olduğunu saptayan ve kanıtlayan mühim ve değerli olaylardır. Bu sayımızda özellikle 17'nci Büyük Kongremiz hakkında sayın meslekdaşlarımıza gerekli bilgiler verileceği için, bunun ayrıntılarına girecek değilim. Ancak kuruluşundan bu güne kadar olağan ve olağanüstü olarak yapılan 17 Büyük Kongrenin 17'sine de katılma bahtiyarlığına erişmiş bir meslekdaşınız olarak, elbetteki yılların devam edegelen çalışmaları sonucu, ilk büyük kongre olan, Kuruluş Kongresinden itibaren, nasıl bir gelişme içerisinde olduğumuzu yakından izlemek olanağını buldum. İçtenlikle belirtmek isterim ki, Anayasal tek kuruluşumuz olan Birliğimizin 20 yılda aldığı yol, meslek ve meslektaş'a götürdüğü hizmetler, halk sağlığının erdemleşmesi için yaptığı katkılar, her türlü tahmin ve takdirin üstündedir. Bu birliğin halen hayatta bulunan dokuz kurucu üyesinden biri ve ayrıca kuruluşundan bu yana devamlı olarak, Merbilir, değerli meslekdaşlarımızın süregelen güven ve kez organlarında görev almış ve bu görevini, kadir teveccühleri ile, bugüne dek sürdürebilmiş yegâne meslekdaşınız olarak, bunu bir kere daha belirtmek, benim için kaçınılmaz onurlu bir görevdir.

Birliğimizin kuruluşundan bu yana geçen yirmi yıldan fazla bir zaman içinde, gerek Odalarımızda ve gerekse Merkez kuruluşlarında şerefle görev almış ve bu görevlerini başarı ile tamamlamış, mesleğe ve meslekdaşa, halk sağlığına ve özetle ulusuna bu yönde hizmet etmiş, birçok değerli, mümtaz meslekdaşımız ebediyete intikal etmiş bulunmaktadır. Hemen hemen hepsini yakından tanıdığım ve çoğu ile birlikte çalışmak şansını ve şerefini taşıdığım bu aziz meslekdaşlarımızın anıları önünde minnet ve tâzim ile eğilirim.

Genç kuşakların olağan olarak tanımadığı bir meslek büyüğümüzü de, bu şubat ayında Cenab-ı Hakkın rahmet ve mağfiretine tevdi ettik. Birliğimizin kuruluşundan önce ve Birliğimiz içerisinde Türk Eczacılığına mütemadi ve mütevali her vesile ile büyük hizmetler ifa eden, İzmir'in yetiştirdiği büyük evlâdı, büyük insan, büyük eczacı SEBATİ ACUN'un vakitsiz ölümü, bütün İzmirli meslekdaşlarımızı kadar, bütün meslek câmiamızı ve özellikle onu çok yakından tanıyan benim gibi, arkadaş ve arkadaşlarını büyük ızdırıp ve üzüntüye boğmuştur. Her bakımdan mükemmel ve olgun bir insan, meslek haysiyetini önde tutan müstesna bir eczacı, hangi makam ve görevde olursa olsun, mesleğini ve meslekdaşını asla unutmayan ve hizmet aşkı ile otuz beş yıla yaklaşan eczacılık hayatında daima ve daima çalışan, uğraşan, didinen faziletli bir insandı. Onun gerek Birliğimizin kuruluşundan önce, gerek Birliğin kuruluşundan bu güne kadar, mesleğe yaptığı hizmetler sayılamayacak kadar çoktur. Ancak yine onun sonsuz tevazuu, hiç bir zaman bu hizmetleri kendine mal etmeyerek, daima meslek kuruluşlarına mal etmesi, onun eşsiz digerkâmlığının ve olgunluğunun somut kanıtıdır. Belediye Başkanı da olsa, Milletvekili de olsa, Oda Başkanı da olsa, o her şeyden önce insancıl bir insan, mesleğini, meslekdaşını seven mütevazî, dürüst, haysiyetli büyük bir eczacı idi. Bütün Türk eczacılığı yeri kolay kolay doldurulamayacak mümtaz bir evlâdını kayıp etmiş bulunmaktadır. Allahtan ona rahmet ve mağfiret diler, ailesine ve tüm meslekdaşlarına baş sağlıklarımızı sunarız. Sen bizden kopan bir parçasın, makamın cennet olsun, rahmetli aziz kardeşim SEBATİ.