

GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Yazan : Ecz. M. FARUK ONGER

Yurdumuzda sorunları bir türlü bitmeyen ve ya her zaman yeni, yeni sorunlar karşısında kalan mesleklerin başında Eczacılık mesleğinin geldiğinden kimsenin kuşkusu oimamalıdır. Ne zaman Sağlık Bakanlığı kadrolarında başta sayın Bakanlar olmak üzere, değişiklikler yapılsa, kesinlikle Eczacı ve Eczacılıkla ilgili yeni, yeni problemler ortaya çıkmıştır. Nitekim yıl başından bu yana Bakanlığın yönetiminde meydana çıkan kökenli değişiklikler sonucu da bir takım uygulamaların içine girildiğini, kamu görevlisi olarak çalışan memur Eczacılar ile, serbest Eczane işleten Eczacıları çok yakından ilgilendiren yep, yeni yasa tasarılarının hazırlanmakta olduğunu hatta tam çalışma süreleri ile bunlara ait tazminatları içeren yasa taslağının Hükümete dahi sunulduğunu, (Ulusal Sağlık Hizmetleri) adı altında Sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınıp, bu hizmetlerin bütün yurt düzeyinde halka intikalini sağlayacak geniş kapsamlı eski ismi Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısı olan yasanın bir çok değişiklikler yapılmak sureti ile yeniden düzenlendiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Bunlar Halk sağlığı bakımından elbette yararlı olabilecek yasalardır. Ancak bu yasalar içersinde Eczacılığı ve Eczacıyı horlamak ve hatta serbest Eczane kuruluşlarını ortadan kaldırmayı veya yavaş, yavaş ölüme sürüklemeyi amaçlayan bir takım Anayasa dışı uygulamalara da yer veren hükümlerin mevcudiyetini duymaktayız. Böyle uygulamaların yasalarda yer alması geçmiş bir buçuk yüz yıla dayanan bu mesleğin mensupları olarak hepimizi içten üzmektedir. Elbette başta Anayasal kuruluşumuz olan TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ olmak üzere, bütün Eczacılık teşekkülleri, bu tip uygulamaların yasalarda yer almaması için gerekli mücadeleyi yapacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu mesleğin kaderine ne bir hükümetin ne bir Bakan veya müsteşarın hükmetmesi asla düşünülemez. Özellikle çok bilinçli ve davasına sahip çıkabilecek olan genç Eczacı kuşaklarının, bu konularda çok hassas olduklarını, her zaman ve herkese karşı anayasal meslek haklarını korumada kararlı olduklarını bu-

rada sırası gelmiş iken belirtmede fayda görüyorum.

Yarım yüz yıla yaklaşan bir süredir öğrenci ve Eczacı olarak meslek içinde değişik nesiller ile birlikte çalışmanın bahtiyarlığını taşıyan bir insanım. İftihar ve gurur ile söyleyebilirim ki, görev nedenleri ile gerek yurdun değişik bölgelerinde tanıdığım ve gerekse, toplantıdan toplantıya, kongreden kongreye yakından izlediğim, bu gün mesleğin yönetimini ellerinde tutan genç kuşak Eczacılarımız, her bakımdan ağabeyilerinden, babalarından çok daha bilinçli ve sorunlarının sahibi olarak görev yapmaktadırlar. Eski kuşaklarda belirli isimler mesleğin bir nevi mütevellisi olarak daima ortada gözükmüşler, meslek için kişisel olarak bir şeyler yapmak istemişler ve bir çok şeyler de yapmışlardır. Ama câmia daima onlardan kopuk olarak kendi iç dünyasında yaşamıştır. Hatta çoğunlukla sorunlarına bigâne dahi kalmıştır. Elbette her dönemde mesleğe hizmet eden çoğu Allahın rahmetine kavuşmuş, çok azı şerefi ile halâ yaşamlarını sürdüren bu meslek büyüklerimizi ve yaptıklarını asla küçümsemek için bu satırları yazmış değilim. Hatta çoğu ile birlikte meslek davalarının çözümü için dirsek, dirseğe mücadele etmiş olduğum bu değerli meslekdaşlarımızın anılarını daima en derin saygı ve sevgi hislerimle bu sütunlarda sırası düştükçe belirtmişimdir. Benim anlatmak istediğim odak nokta, bugünkü Eczacıların câmia olarak hep birlikte sorunlarına sahip çıkma olanağına kavuşmuş, bunun bilincine varmış meslekdaşlar olarak tanımlanmasını yapmaktır. Bu bakımdan bundan böyle Eczacılık mesleği ile ilgili her konuda ilk ve son söz kesinkes Eczacının olacaktır. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Bu yazımı okuyan sayın ilgililerin ve değerli meslekdaşlarımla ne demek istediğimi anlayacaklarından emin olarak, bütün okurlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.