

# ECZACI Gözüyle Nüfus Planlaması

**«GEREĞİ GİBİ BESLENMEYEN VE EĞİTİLMİYEN BUGÜNÜN ÇOCUĞU, YARININ YETİŞKİN İNSANI TOPLUMA NE VEREBİLİR?»**

**Ecz. Ayşe ÖNEY**

«Nüfus patlaması». Evet bu adla anılan olay günümüzde iktisadi, sosyal ve kültürel pek çok sorunu da kendine ortak kılarak, büyük bir insanlık problemi ve gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yirmi birinci yüz yıla geçiş olan bu dönem, doğumların en uç noktasına vardığı ve insan ömrünün en uzun olduğu çağdır

Bu olaya çözüm getirecek tek yol doğum kontrolü olmaktadır ki, bu da bir ailenin ancak istediği sayıda çocuğa istediği zaman sahip olması demektir.

Nüfus artışının önde gelen nedeni eğitimsizliktir. Gene aynı nedenle doğum kontrolü uygulamasında güçlüklerle karşılaşmaktadır. Ayrıca dini ve geleneksel etkenleri de sayabiliriz. Bu yüzden geri kalmış ülkelerdeki nüfus artışı gelişmiş ülkelere oranla çok daha hızlı bir tempodadır. Bu artış kişi başına düşen millî gelirin azalması ve bilhassa bu gelirin az olduğu yerlerde açlık ve yoksulluğun artmasına sebep olmaktadır.

Bugünkü durumu az gelişmiş olan ülkelerde ani nüfus patlaması vardır. İktisadi ge-

leşme hızı az olduğu halde doğum oranı artmıştır. Nüfus artışı ve beslenmeyle ilgili kaynak artışı arasındaki çelişki büyük bir dengesizlik oluşturmuştur. Yalnız besin ihtiyacının karşılanmasında bile dünya üretimi nüfus artışı hızına güçlüklerle uyabilmektedir.

Dolayısıyla bir ailenin çocuk sahibi olması önemli bir sorun gibi görünmese de doğan fertlerin topluma faydalı bir insan olarak yetiştirilmesi ve doğduğu andan (yani tüketici olmaya başladığı andan) üretici hale gelinceye kadar olan dönem içerisindeki her türlü ihtiyacının karşılanmasının, etraflıca düşünülürse hiç te basit bir konu olmadığı ortaya çıkar. «Gereği gibi beslenmeyen ve eğitilmeyen bugünün çocuğu, yarının yetişkin insanı topluma ne verebilecektir». Halbuki bilhassa eğitim, verimli bir üretimin başlıca nedenidir.

Doğumların bu artışı ülkeler arasında granlanırsa, biyolojik, sosyal ve kültürel etkenlerin tümünü karşımızda buluruz. Az gelişmiş ülkelerde doğum oranı binde 50 iken Fransa'da binde 15,7, İsveç'te binde 14,4'dür.

Dünya ölçüsünde nüfus yüzdesi ise yılda yüzde 2, doğum oranı binde 35, ölüm oranı binde 15'dir ki sonuçta 1960'da 3 milyar olan dünya nüfusunun 1985'de 5 milyarı aşacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Nüfus artışı meselesinin çözümü az gelişmiş ülkeler meselesine bağlı bulunmaktadır ki hayat seviyesinin yükseltilmesi, yeterince faydalanılmayan kesimlerin değerlendirilmesi, sanayi alanında ilerleme ve teknolojiye modernleşme nüfus artışını önleyici etkenler olacaktır.

Türkiye'de ise önceleri nüfus az olduğundan ve kalkınma zorunda olduğumuzdan

---

## AYIN GÜNCEL KONUSU

---

doğum kontrolü gerekmemekte idi, fakat 50 yıl sonra bugünkü sonuç hahim bir durum yaratmaktadır. Zira nüfusumuz 1928'de 14 milyon iken, bugün 40 milyonu aşmıştır. 1985'lerde ise, 60 milyona ulaşmamız beklenmektedir.

Türkiye'deki doğum kontrolü S.S.Y.B. ca yürütülmektedir ve bu kontrolünü yürütecek olan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 60 milyonu aşmaktadır.

Fiilen bu kontrole katılan kadınlarımızın sayısı ise, yüzotuzbini bulmaktadır. Yalnız mevcut kliniklerin yarısından fazlasının şehirlerde bulunuşu nüfusu az, fakat artış oranı yüksek olan bölgelere yönelmeyi güçleştirmektedir.

Bunun sonucu olarak köydeki aileler hızla artan nüfuslarını aldıkları ürünle besleyememekte ve şehirlere akın etmekte, sonuç olarak konut sorunu, sosyo-ekonomik problemler, sağlık ve belediye hizmetlerinin aksaması gibi konularla karşı karşıya kalınmaktadır.

Yüksek tahsil yapma olanağı da azalmakta, her yıl açıkta kalan 200.000 kişiye iş imkânı sağlayacak 400.000 işyeri açmak gerekmektedir ki buna da olanak yoktur.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki her ülkede olduğu gibi bizde de bir an önce nüfus plânlaması yoğun olarak yürütülmeye başlanmıştır. Zira artık kaybedecek zaman kalmamıştır.



## AYIN GÜNCEL KONUSU