



BUGÜN DURAKSAMAK, YARINLARIN YIKIMINA YOL AÇMAKTIR!

Ecz.Mehmet Domaç
TEB Genel Başkanı

Milyonlarca insan yeni bir savaşa fırsat vermemek için bir araya geldik. Dünyanın hemen her ülkesinden "Savaşa Hayır" sesleri yükseldi. Birleşmiş Milletler'de savaşın çıkmaması yönünde önemli bir yönelim ortaya çıktı. Genel olarak, dünya halklarının büyük bir çoğunluğu savaş istemiyor. Böylesi bir savaşı kuvvetle körükleyen ve gözlerini karartmış olan ABD. Sorun çözmekte usta olan insanoğlunun, kendi geleceğimizi, kendi yaşamını ilgilendiren böyle bir konuda elbirliği ile çözüm bulamamasının ciddi, belki de "yaşamsal" bir nedeni olmalıdır.

Silahlanma sorununun derinine inildiğinde silah yapımında bu denli ısrar edilmesinin gerçekten de "yaşamsal" olan bir nedeni olduğu görülür. Ancak bu "yaşamsallık" insanoğlunun geleceğine yönelik değil, geleceğimizi karartmaya yöneliktir. Gerçekte dev silah tekellerinin karlarına yöneliktir. ABD'de üstlenmiş olan dev silah tekelleri, silahlanma yarışının bitimiyle birlikte varlık nedenlerini yitireceklerdir. Dev silah tekellerinin Amerikalılara kabul ettirmeye çalıştıkları iddia, onlar için iyi olanın Amerikalılar (ve tabii, dolayısıyla dünya) için iyi olduğudur. Silah tekellerine ve onların etkinlik ağı altındaki politikacılara göre, silahlanma daha iyi

teknoloji, daha çok kar, daha çok iş, kısaca; daha iyi bir yaşam demektir.

Dahası bu düşüncüyü savunanlara göre, silahlanma yarışını kendi lehine çeviren ABD, dünyadaki çıkarlarını daha iyi kollayabilecek, kendi isteklerini başka uluslara daha kolay dikte ettirebilecektir.



Amerikalı sosyolog Horovitz, büyüyen askeri-sınai potansiyelin yalnız ekonomik gelişimi engellemekle kalmadığını, aynı zamanda savaş yanlılarını güçlendirdiğini ve “kritik toplumsal sorunların” birikimi için temel oluşturduğu gerçeğinin altını çiziyor. Savaşı durdurmak gerekir.

Bu ve benzeri savaşlar, silah tüccarları ve dünya hegemonyasını elinde tutmak isteyenlerin savaşı. Silahsızlanma sorununun son derece karmaşık siyasal, ekonomik, toplumsal ve teknolojik yanları vardır. Oysa, barışı her ulustan

her renkten, her inançtan milyonlarca “sıradan” insanlar gerçekleştirecektir. Bizler, Savaşa Hayır diyor ve Barış istiyoruz. İnsanlığın özlemi daima, savaş olasılığının tümüyle ortadan kalktığı, tam bir barış için olmuştur. Böyle bir barış gerçekleştiğinde insanlık sadece savaşın ölümcül vahşetinden kurtulmuş olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik ve kültürel yaşamlarını olabildiğince özgür bir biçimde geliştirme olanağını da kazanmış olacaktır. Yani, barış salt yaşamak için değil; fakat, onu özgürlük ve mutlulukla bezeyerek sürdürmek için de gereklidir.



Silahlanma sorununun derinine inildiğinde silah yapımında bu denli ısrar edilmemesinin gerçekten de “yaşamsal” olan bir nedeni olduğu görülür. Ancak bu “yaşamsallık” insanoğlunun geleceğine yönelik değil, geleceğimizi karartmaya yöneliktir. Gerçekte dev silah tekellerinin karlarına yöneliktir. ABD’de üstlenmiş olan dev silah tekelleri, silahlanma yarışının bitimiyle birlikte varlık nedenlerini yitireceklerdir.

Tüm dünya halkları gibi, bizim halkımız da barış içinde bir gelecek yaşamak istemektedir. Dahası, barışçı çabaları diğer ülkelerle paylaşma onuruna sahip olmayı arzulamaktadır.

YAŞAMAK BİR AĞAÇ

GİBİ TEK VE HÜR VE

BİR ORMAN GİBİ

KARDEŞÇESİNE!..

