

## ZAKKUM NARKOZU VE BİLİM

*Ecz. İsmail GUMRUKÇU*

**A**yssel'di, Davos'tu, Sigaraya karşı kampanyaydı derken şimdide ZAKKUM Türk ekonomisinin büyük bir bunalım içinde olduğu, hayat pahalılığının ve enflasyonun patladığı şok tedavilerin önerildiği günümüzde, bu konuların gündem de canlı tutulup halkın ilgisini o yönlere çeken depolitizasyon yöntemleri olanca hızıyla devam etmektedir. Bu depolitizasyonun oluşmasında televizyonun gösterdiği katkıcı çabalar ise olayın bir başka dramatik yanındır.

Şu anda toplumun her kesimini saran Zakkum'un diğerlerinden bir farklı yanı da bay Vuralhan olayını örtülemekle kendini göstermiş olmasıdır.

Çekimi bir hafta önce yapıp, yayına hazır durumda bekletilen, genel müdürü yurt dışında olduğu için ayrıca beklenen bu programın bay Vuralhan hakkında verilen genso-runun mecliste haber olarak ve de yarım saat süre ile konulması bir rastlantı mıdır?

Bir hafta bekletilen bu haber program bir gün daha bekletilemez miydi?..

Sorunları çoğaltmak olası, ancak o oranda da gereksiz. Zira olan öldürülmüş atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Bugün ilgilisi hep Zakkumu konuşuyor. Ve Zakkum halk kitlelerine uygulanan şok tedavinin bir narkozdur artık...

Toplumsal ölçekte bir narkoz işlevi gören bu bitkinin acaba iddia edildiği gibi kanseri de tedavi eden tıbbi bir işlevi var mıdır?

Yok eğer, bilimsel olarak henüz kanıtlanmamıştır, sağlık bakanlığınca oluşturulacak etik komisyon tarafından araştırması yapılacak deniliyorsa, o kez neden televizyondan çarpıcı bir haber olarak yayınlanıp duygu sömürüsü yapılmıştır?...

Sorunun yanıtı yukarıdaki değerlendirmemizde barınmaktadır...

Gelelim Zakkumun kendisine ve bilime...

Zakkum, su kenarlarında, dere yataklarında yetişen, yüzyıllar önce bulunmuş, bilinmiş, halk arasında ağı (zehir) ağacı olarak anılan bir kalp glukozitidir. Çok toksit (Zehirli) olması nedeniyle de aynı zamanda bir kalp zehiridir! Keçinin bile yemediği bu bitkinin etrafındaki sulara yıkanmak dahi son derece yaşamsal tehlike içerir.

Bugün bu bitkinin kansere karşı çok etkili olduğu savları (iddiaları) mevcuttur. Hatta bu savlarında ötesinde, bir hekim tarafından onbinlerce, insan üzerinde denendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız...

Öncelikle belirtiyimki, bu bitkiden elde edilen (ki nasıl elde edildiği bile açıklanmamıştır!) ekstrenin ilaç olabilmesi için ruhsat alması gerekir. Ruhsat almadan önce, belli bilimsel yöntemleri uygulaması zorunludur. Fareler üzerinde deneylerin yapılmış olması bile hiçbir anlam içermez...

Durum böyle iken bu bitkiden elde edilen ekstre yıllardan beri onbinlerce insan üzerinde denenmiştir.

Ve sonuçta bunca kanserli insan içerisinde altı yedi kişinin Zakkumla iyileştiği doğrultusunda (ki bu iyileşmenin objektifliği bilim ekseninde henüz doğrulanmamıştır) ve hiç bir ciddi araştırma yapılmaksızın, anlamsız bir ihracat mantığı ile televizyondan milyonlarca insana umut verilmiştir. Ve şimdi, iş işten geçtikten sonra bakanlıkça saptanacak bir bilim komisyonu ile konunun araştırılacağı söylenmektedir. Yazık!...

Bu denli önemli bir konu devletin ciddi bir kurumundan bu denli spekülasyona yol açacak şekilde aktarılmamalıydı...

Göç çoktan başladı bile.. İstanbul'a akın edip o doktoru, Akdeniz'e ulaşıp o bitkiyi arayanlara verilen bu umutların bedelinin, yığınla insan yaşamına neden olacağını söylemek pek abartı olmasa gerek.

Dil, din, ırk, ulus farkı gözetmeksizin hiçbir bilim adamı kansere karşı bir ilacın geliştirilmesine duyarsız kalmaz...

Ne ki, evrenin ve olayların sistemli olarak bilinmesini deney yollarıyla ve gerekliliğe dayanarak uygulamaya çalışan Bilimde o oranda savsaklanmaya hiç gelmez...

Hele de bilim dalının ilgi alanı insan sağlığı ise bu kez ciddi olmak (davranmak) ayrıca önem kazanır.

