



HABERLER
HABERLER
HABERLER

İÇİNDEKİLER

Durum	1
Sorgulama 89	3
Zakkum Basın Toplantısı	3
Türkiye İlaç Endüstrisinde İlk 10 Firma Bakımından Ortalama Verimliliğin Tayini	8
Yarın Bugünü Görüyor	19
İlaçta Lisans, Know-How	22
Stok Politikaları	30
Muvazaa ve Ötesi	35
Ülkemiz Demografik Verileri İçinde Bebek Ölüm Oranlarının Bölgesel Dağılımı	37
Vücudu Parça Parça Yeniden Yaratmak	43
Anne ile Çocuk Arasındaki Sevgi Bağından "Endorfin"ler mi Sorumlu?... Soğuk Algınlığı ve Grip Belirtileri.....	48 49

"SORGULAMA-1989"

Sözlükler sorguyu "Suç niteliğinde olan bir sorunla ilgili olarak Ceza Mahkemesi Hukukuna dayanılarak sorular sorma işi" olarak tanımlıyor. Sorgulama "bir konuyu sorulu-cevaplı araştırma işi" veya diğer bir deyimle "Tahkiyat"; sorgulamak ise "sorguya çekmek" eylemi veya "bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek fiili" olarak niteleniyor.

Bu bilgileri kısaca aktarma nedeneğim, acaba 1989 başlangıcında küçük bir sorgulama yapma gereği var mıdır diye düşündüğümüdür. Elbette, bu sorgulamanın suç niteliği olan sorunları hukuki anlamda açığa çıkarmakla bir ilgisi yoktur. Zaten, bu benim işim de değildir. Ancak bu yazının kapsamı, olsa olsa insani, vicdani, mesleki ve toplumsal boyutta bireysel ve kamuoyu olarak neler yaptık, neler yapmalıydık(?)ın bir sorgulaması olabilir. Eski bir deyimle belki bir "Vicdan muhasebesi" de denilebilir.

Geçen yıldan kalan bazı gündem başlıklarını alt alta dizdiğimizde böylesi bir sorgulama gereğinin olup olmadığı öylesine birden ortaya çıkıyor ki, bu



durumda hiç durmadan yerine getirmeli diye düşünüyorum.

1. 1988, Dünyada genel barışa doğru atılan adımların ihtiyatlı ancak daha soluklandığı bir yıl oldu. Nükleer ve konvansiyonel savaş dehşetini insanlığın yaşamaması için ABD ve Sovyetler Birliği'nin geliştirmeye çalıştığı diyalog, geleceğe daha güler yüzlü çizgilerle bakılabileceği olasılığını doğurdu. Bu çerçevede:

a) Barışın olmadığı bir dünyada insanın temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkının hiçbir önem ve değer ifade etmeyeceğini dünya ülkeleri, insanlar daha iyi algıladıkça biz, bu ülkenin insanları, kurumları, resmi, gayri resmi otoriteleri bu işin neresindeyiz, neler yaptık, sorularına ne yanıt verebiliyoruz?

b) Her türlü savaşa karşı bir dünyanın geleceğimiz olduğu bilinciyle, sağlık meslek örgütleri ve üyeleri olarak bir baskı grubu olup olmadığımız eğer yetersizsek bunun nedenleri de ayrı bir yanıt beklememekte midir? Yoksa, böyle bir kaygıya hiç gerek yok mudur?

2. İnsanlık onuru ile ters düşen, her türlü fiile, psikolojik baskı ve cebir yöntemlerine karşı önce insan, sonra sağlık meslek üyeleri olarak gündeme koştur ne tavırlar getirilmiştir, ey kendini tüm sorgulayanlar?

3. Yaşam hakkının, önce sağlıktan geçtiğini, o nedenle sağlığın bir mal gibi pazarlanamayacağını ve sağlık tedavi araçları ile sağlığını kaybetmiş çaresizlerin sırtından kâr, daha fazla kâr için çaba göstermenin ve buna izin vermenin bir insanlık ayıbı olduğunu ayrıca, hele, buna karşı durma becerilemiyorsa hikmetinizden sual olunup olunamayacağına ne yanıt verileceğini kim bilebilmektedir ey pek iyi bilenler?

4. Geçim sıkıntısının, son tahlilde yaşam olanaklarını geri kazanmayı bile satın aldığı bir ortamda, ulusal sağlık ve ilaç politikası konusunda laf değil uygulama üretmenin zamanını bilen var mı ey zamanı giderek daha da daralanlar?

5. Lusifer'e uşaklık eden her boy ve soy-

dan Mefistofeleslerin yeni Dr. Faust'lar yaratmak için sürdürdüğü inanılmaz film fırladıkları, acılı kebablı, hayali ihracatlı, viskili, göbekli, patentli, reçetesiz ilaç satışı ve tümüne seyyanen zamlı, el oğuşturmalı, kapış kapışlı, bol muvazaalı, az hardallı, zaman zaman ishelli, aletsiz edavatsız sağlık ocaklı, el üstünden kaydırmacalı, sigorta yutturmacalı, radyasyonlu, varilli, üzerine hamburger soslu, Amerikan salçalı, bol gurbetçilikli, söylersen milli münafık söylemezsen demokrasi işte bu vay benim efendimli, bazen Vivaldi'li, çoğu kez arabesk müzikli, tekmi birden 33 kısım, dühüliye 10 kuruşlu sahne-i memleketistan kumpanyasında ol yumurtaları şol folluklar içinde acaba doğru dürüst ayırt etmek için neler yaptınız ey herşeyi usulünce yaptığınızı inanıp ununu eleyen ve eleğini duvara asanlar veya kevgirleriyle bodrum kat karanlıklarına kapı önünden güneşi taşıyanlar?

Diye vesaire, vesaire sorduktan sonra sorgulama-1989 birinci bábını böylece tamamlamış oldum. Şimdi sıra bunların yanıtlarını bir bir arayıp, bulup ortaya çıkarmak.

Bundan sonraki ilk yazıda Lusifer-Mefistofeles ilişkilerini sizlere anlatmak istiyorum. İstiyorum ki, Mefistofeles'lerin satın aldığı Dr. Faust kılıklı bir çevrenin çevremizdeki kuşatmayı daha da ağırlaştırmasına artık yeter diyebilmenin ortak çabasına bir soluk katabilmek; istiyorum ki, umut ve dilekleri vazodaki çiçekler gibi soldurmamak için uğraş içinde olmazsak sonunda onların hep bir düş gibi uçup gideceği ayırdına bir an önce varmanın büyük koşusuna artık katılabilmek.

Tüm doğrudan, iyiden yana yapılmış öz-lü, dürüst, bilimsel, insancıl çalışma ve çabaları selamlarken, yeni yılın bireysel ve toplumsal esenliğe çıkışta yeni barış ve sağlık dolu bir dönence olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Nurettin ABACIOĞLU
TEB Merkez Heyeti Genel Sekreteri