



İÇİMDEKİ ŞEYTAN!

Ecz.İsmail GÜMRÜKÇÜ (*)

Hep karamsarlık dolu, olumsuzluk dolu eleştirel yazılar yazmak, kuşkusuz yazar için de usanç verici. Hatta yazarı da olumsuzluyor. Ama bu kez bu göreneği değiştirmek üzere kararlıyım. Hep güzel şeyleri yazacağım. Güzellikleri!.....

Bu güzel düzenimiz sıkça eleştirilir. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun bilinmediği şeklinde karalanır. Örneğin, sağlık alanında "Ne kadar para, o kadar sağlık" diye yinelenir durulur. Bırakılmaz ki yapılsın, bırakılmaz ki geçilsin!.. Oysa kişisel yarar ya da çıkar, toplumsal yarar ya da çıkardır. Kişinin faydası, toplumun faydasını da sağlar. Kişi, kendi çıkarını kovalarken toplumun çıkarına yararlı olur. Bu çıkar doğrudan kamuya yararlı olmak amacına dayansaydı çok daha az yararlı olurdu. İşte sağlık ve ilaç alanında da...

Liberalizm ne güzel...

1980'lere kadar sağlık alanında yaşanan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi gibi devletçi uygulamalar giderek yerini özel girişimciliğin ve piyasa mantığının egemen kılınmasına bıraktı da, 60 yıldır izlenen o çarpık politikanın eksenini de köklü bir şekilde değiştirdi!

Radikalizm güzel...

Kuşkusuz bu olgu sadece özel girişimle de sınırlı kalmadı. Olanaklar ölçüsünde devlet hastanelerinin de bu piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak yönetilmesi öngörüldü.

Özelleştirme çok Güzel ...

Derler'ki: "İktidar özel girişimci bir politika izlemektedir. Ancak bu özelleştirmeyi sağlık alanı dışında tutması gerekir. Zira kapitalist ülkelerin birçoğunda sağlık hizmetleri devlet tarafından örgütlenmektedir. "Ama ya ABD, özel hastaneler, bilgisayarlı tomografi, elektronik sistemli Check-Up'lar, özel sigorta sistemleri, genel sağlık sigortası... Ardından sağlık turizmi sanayisi, Orta Doğu, petrol zenginliği... Kâr ve kâr. Sağlık hizmetlerimiz sınıf değiştiriyor, pazar arıyor. Bazı insanlar işte bunu anlayamıyor!

(*) TEB Merkez Heyeti Üyesi



Realizm ne güzel...

Bu ülkede doğal olarak ilaca zam gelir. Ama o da ne; bir bardak suda fırtınalar koparılır. Olur olmaz söylenir, yazılır, çizilir. Yıllık kredi faizlerinin yüzde 110'lara ulaştığı aşırı enflasyon unutulur, döviz artışları unutulur. Kaldı ki fırtına kopardıkları bu ülke Avrupa ölçeğinde ucuz ilaç cennetidir!

Sağduyulu olmak güzel....

İlaç fiyatlarının serbest bırakılmasına karşı çıkılır. Ne var ki çağdaş dünyada önemli olan ilacın kaliteli olmasıdır, güvenilir olmasıdır. Fiyatı önem taşımaz. Hatta ucuz olması dahi benimsenmez. Bu ülkelerin bir çoğunda insanların ilaç gereksemelere bağlı buldukları sosyal sigorta kurumlarınca karşılanır. Alım gücü düşük toplum kesimlerine ilacı ulaştırmanın yolu ilaç fiyatlarıyla uğraşmaktan değil, Genel Sağlık Sigortasından geçer!

Genel Sağlık Sigortası çok güzel....

Yeni 1984 yılında çıkarılan ve halen geçerliliğini koruyan ilaç fiyat kararname de sıkça eleştirilir. İlaç üreticilerinin aşırı kârlar eldeledikleri vurgulanır. Halbuki bu kararnamenin öngördüğü kar oranlarına dahi ulaşılmamıştır.

Dogmatik Olmamak Ne Güzel...

OTC konusu var, onca çarpıtılan hedef şaşırtılan. Oncasıyla Avrupa ülkelerinde uygulanan ve masumca bu ülkede de uygulanması gerekliliği vurgulanan. Devamlı "burası Türkiye" diye AT gerçeği de gözardı edilerek çağın gerisine düşmüş yaklaşımlarla karşı çıkılan!

Çağ atlamak güzel....

Aynı Yeniçerilerin "istemezuk" dayatmaları örneği, Patente karşı durulması gibi!

Patent çok güzel....

Sağlık güzel....

Bu düzen güzel....

Yaşam güzel, yaşam güzel, yaşam güzel....

Ve güzellikleri yazıyorum....

Güzellikleri yazmak güzel....

Fakat bir ses diyor ki içimden

-Ya çirkinlikler

Duyamak istemiyorum. Engel de olamıyorum:

-Hayır, bunlar gerçek değil. Gerçekleri Yazmıyorsun. Bir tür anıştırma yapıyorsun!

Ben hiç yanıt vermiyorum. Şeytana uymuyorum!..

Şeytana uymamak güzel (mi?)



ANIŞTIRMA: Bir şeyi doğrudan söylemeyip, üstü kapalı bir biçimde ifade etmek.