

# DİYE DİYE

Ecz. İsmail GÜMRÜKÇÜ (\*)

## LA FONTAİNE YA DA İLK SÖZ

Bir yılan varmış, bir saatçının komşusuymuş;  
Girmiş dükkana, yiyecek bir şey arıyormuş;  
Hiçbir şeyde bulamamış; olur a.  
Çelik bir eğe bulmuş, başlamış kemirmeğe...  
Kızıp hiddetlenmeden ona demiş ki eğe;  
"Cahil yılan, ne yapmak niyetindesin ki sen,  
Kendini acaba ne sanıyorsun?  
Yok mu seni bir parçacık düşüncen?  
Ne koparabileceksin ki benden?  
Çok şey umuyorsan aldanıyorsun.  
Şimdi bütün dişlerin kırılacak.  
Bana zamanın dişi geçer ancak."

## BENİM OĞLUM BİNA (MI?) OKUR!

Biz diyoruz ki, sağlık bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bireyin bedensel ve ruhsal durumu sosyal konumu ile içselleşmiştir. Sağlıklı konut, dengeli ve yeterli beslenme, çevre sağlığı sosyal yönün temelleridir.

Onlar, bu söylemleri iyi, hoş buluyorlar da boş buluyorlar! Bu ülkenin en ileri sağlık örgütlenmesi olan 224 sayılı Sosyalizasyon yasasını süreç içerisinde finansmansızlıkla, hizmeti özendirmemekle, bürokratik hantallıkla KİT'ler örneğine koşturularak olumsuzlaştırarak özelleştirme-yabancılaştırma politikalarına dayanak sağlıyorlar.

Biz diyoruz ki, sağlık hizmeti bağış ya da yardım değil insanların eşitçe yararlanmaları gereken bir haktır. Bu hakkın güvencesi genel sağlık örgütlenmesinin devletçe yapılmasıdır. Bu hizmetler devletin sırtındaki bir yük olmamalıdır.

(\*) TEB Merkez Heyeti Üyesi

Onlar, 1982 Anayasası ile yolu açılan devleti bir anlamda bireyin sağlığını korumak yükümlülüğünden kurtaran, dünyanın en pahalı modeli olan Genel Sağlık Sigortasını öneriyorlar.

Biz diyoruz ki, Genel Sağlık Sigortası devletin sırtındaki yük'ü atmasının açık bir ifadesidir.

Onlar, Avrupa Topluluğuna bitişme peşinde olduğumuz bu süreçlerde Genel Sağlık Sigortasının bir gereklilik olduğunu söylüyorlar.

Biz diyoruz ki, sağlıklı yaşam hakkı insan hak ve özgürlüklerinin "olmasa olmaz" koşuludur. Genel Sağlık Sigortası koruyucu değil, tedavi edici hizmetlere yöneliktir. Bu ülke koşulları öncelikle halkımızın korunmasını dayatmaktadır. siz hastalıkları önlemek yerine kader diye onları mutlaklaştırıyorsunuz.

Onlar, Genel Sağlık Sigortası ile toplumun tüm kesimlerinin örgütleneceğini vurguluyorlar.

Biz diyoruz ki, Genel Sağlık Sigortası hasta insanların sağlıklarını geri kazanacakları güvenç kaynağı olmayıp, o kaynağı yaratanlara sağlanan bir finans sunumudur. Bu sistem adı prim diye yeni sağlık vergisi ile içrektir. Bu vergiyi ödeyecek olan da halktır. Kaldı ki bu sistem ile daha önce kazanılmış haklarında ortadan kalkacağı söz konusudur.

Onlar bu söylediklerimize katılmıyorlar.

Biz yine diyoruz ki, var olan bölgesel ve sınıfsal eşitsizlikler Genel Sağlık Sigortasının olursa olmaz bir gerçeğidir. Uygulanırlığı, bu eşitsizliği giderek arttırır, sağlık alanındaki ayrımcılığa onanması güç tehlikeli boyutlar katar.

Onlar dengeli hizmet anlayışından söz edebiliyorlar.

Biz diyoruz ki sağlık hizmetleri piyasa mantığına egemen kılınmamalıdır, metalaştırılmamalıdır. Genel Sağlık Sigortası ile bu hizmetler iyice piyasaya egemen kılınacaktır ki, o kez bu hizmetler büyük oranda pahalılaşacaktır. Herşey hastalık egemenliği ekseninde "ne kadar para, o kadar sağlık" anlayışı ile somutlaşacaktır.

Onlar kuyruksuz, beklemesiz sağlık hizmeti verileceğini söylüyorlar.

Biz diyoruz ki, kime?

Onlar... hastalığın sıradanlaşacağı bu süreçlerde ulaşılması artık olanaksızlaşan ilacın alınabilirliğine de böylece çözüm getirileceğini özlemle dile getiriyorlar.

Biz diyoruz ki, evet bu sistemin bir amacı da ülkemizdeki bulanık fiyatlı ilacın satış güvencesinin onun üreticilerine sağlanmasıdır. Ayrıca ilaç tüketiminin ivmesi artacaktır, sömürü hızlanacaktır. Bedelini yine halk ödeyecektir.

Onlar kendi Amentülerini okuyorlar.

Biz diyoruz ki, ilaç üretiminin her safhasında toplulaşma düzeyi çok yüksektir ve ilaç endüstrisi de bütünü itibarıyla oligopolcü bir yapıya sahiptir. bu yapıya karşın ilaç fiyatlarını serbest bırakmak onu kurtlar sofrasına sunmakla özdeştir.



Onlar en önde gelen firmanın pazar payının yüzde 10 olduğunu öne sürerek tekelleşme olmadığını savlıyorlar ve ekliyorlar; "bir ilacın piyasada hem ucuzu, hem pahalısı olsun. Gücü yeten pahalısını, yetmeyen ucuzunu alsın".

Biz bu şark kurnazlarına bu kez sadece acı acı gülüyoruz. Ve diyoruz ki bu tür piyasalarda fiyat rekabeti yapılmaz. Dolayısıyla fiyatlar hep üst düzeylerde oluşur.

Onlar, hayır rekabet oncasıyla yapıyor diyorlar.

Biz diyoruz ki, evet rekabet vardır, ama fiyat dışında; reklamda, tanıtımda vardır. Sıkça da ürün farklılaştırılır.

Onlar kaliteden söz ediyorlar.

Biz diyoruz ki, kişi başına düşen ulusal gelirin bin dolar olduğu bu ülkede (Bu bin dolar ortalaması da ayrıca tartışılması gereken bir olgudur. Bin değil, yüz dolarla yetindirilenlerin sayısı milyonlarca ise... Ne de güzel ortalanıyor değil mi. Yaratılan, üretilen bin dolar!) İlaç fiyatları Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmıştır.

Onlar, hayır ucuzdur diyorlar. Ama gümrükten mal kaçırırçasına Genel Sağlık Sigortasını ipe çekiyorlar. Bununla da kalmıyorlar OTC diye onca iştahlarını dışa vuruyorlar.

Biz diyoruz ki, OTC de ilaç satışlarının farklı pazar güvencesidir.

Onlar ABD ye örnek gösteriyorlar.

Biz diyoruz ki ilaç ya vardır ya da yoktur. Varsa eczanede satılır. Yoksa yoktur. Yok olanı varmış gibi gösterip ilaç kimliğine sokmak ve onu bakkallara, marketlere ulaştırmak bu ülkeye dayatılan bir reçetedir.

Onlar arabayı atın önüne koşmak için koşuyorlar. Avrupa'dan paralı bilim askerleri getirerek Gorilleriyle kapattıkları kapıların ardında bu ülke ilaç pazarının paylaşım planlarını yapıyorlar. Patent diyorlar. AT oligusunu Demoklesin kılıcı gibi dayatıyorlar...

Biz diyoruz ki bu ülkede sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak...

Onlar diyor ki bir kaderdir.

Biz diyoruz ki bu ülkede ölen onca insan...

Onlar diyor ki kalan sağlar bizimdir.

Biz diyoruz ki, anayasa, o söylemleri...

Onlar diyor ki, geçiniz!

Biz diyoruz ki, bizler demokrasinin kılcal damarlarıyız. Bizi siyaset dışında tutmanız demokrasinin demokrasileşmemesidir.

Onlar demokrasi diye statükonun korunmasından öte, depolitizasyonla bu hakkı isteme yolunu ustaca engelliyorlar.

Biz daha nicelerini diyoruz... Muvazaalı eczaneler diyoruz, eczacılık eğitimi diyoruz, kamu kesiminde çalışan eczacıların onca yıldır gasp edilen hakları diyoruz.



Onlar oluřturdukları koro eřlięinde kendi sınıf türkülerini söylüyorlar!

Biz diyoruz ki...

Onlar diyor ki...

Biz diyo...

Onlar di...

Biz...

O...

Anlařmak olası deęil.

Olmuyor iřte!

## ÇARELER TÜKENMEZ

Hep biliyoruz ki ayaklarımızla yürürüz, beynimizle düşünürüz. Yer çekimi yasası var; havaya bir taş atarız, taş yere düşer. İnsan uçmaz, uçak uçar, kuş uçar. Araba tekerleksiz gitmez.

Bir düzen ki, deęiřmesi olası deęil...

Daęlar vardır; kimi karlı, kimi dumanlı. Deniz durgun, deniz dalgalı. Üzerinde vapurlar bacaları dimdik gider. Çimen yeřildir, gökyüzü masmavi. Aynalar bizi yansıtır, sobalar bizi ısıtır. Bacalarından dumar tüter. Gözler görmeye, kulaklar iřitmeye yarar. Radyo dinlenir, televizyon izlenir.

Bu bir düzendir, deęiřmesi olası deęil...

Aęaçlar yukarı doęru büyür, kökleri toprakla beslidir. Yukarıya çıkılır, ařaęıya inilir. Karıncalar yürür, martılar uçar. Denizde balıklar yařar. Kış olunca üřünür, yazın havalar ısınır.

Bu düzeni deęiřtirmek olası deęil..

Ama bu düzen deęiřmeli!

Alt üst olmalı!

Ayaklar düşünmeyi, başlar yürümeyi saęlamalı. Evlerin bodrumları çatı, çatıları bodrum olmalı. Bodruma çıkılmalı, çatıya inilmeli. Balıklar kanatlanmalı, arabalar yüzmeli, daęlar çukurlařmalı.

Bozulmalı bu düzen. İyice alt üst olmalı.

-Bir kilo kitap verir misiniz ama lütfen çürük olmasın

-řu bizim uçan halıyı da bir deęiřtirsek artık.

İnsan halıların üstünde, halılar uçuyor. Solucanlar uçuyor, balıklar solucan yuvalarında. Nehirler tersine akıyor. Rüzgar yaęıyor, yaęmur esiyor.

İřte böyle bir düzen olmalı.

Zira biz diyoruz, onlar tersini söylüyor. Ve öylece de yaşanılıyor. Bir türlü düzelmiyor bu işler. Dünya değişsin bari, bu işlere uysun. Söylenenler, yapılanlar tam böyle bir dünya için..

Yok yok manav dükkanında yine meyva satarsa, vapurlar yine dimdik bacaları ile yüzerse, yine çimen yeşil olursa çok karışık, çok ters geliyor bu işler o zaman.

En güzeli dünyanın düzenini tersine çevirmek. Yaşamalarımız ancak böyle bir düzenle örtüşür.

Zira çağa karşı ege'nin kemirilmesi bugün de sürüyor.

Özü sınıf çıkarları, adı halk için, devlet için diye diye.

