

Zararlı atıklar ve zehirli kimyasallar

■ Av. Suna GİRİTLİ

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)'in 1987 yılında yaptığı araştırmalar, 17 milyondan fazla kimyasal maddenin var olduğunu, bunlardan 80.000'inin günümüzde kullanıldığını, 1000 yeni kimyasal maddenin de her yıl ticari alana girdiğini göstermektedir.

Modern teknoloji sayesinde insanların, evlerinde, endüstride, tarımda, hastalıkların kontrolünde faydalandıkları kimyasalların zararlarını ise bugün toplumlar ödemektedirler.

1950 yılından bu yana kimyasallardan doğan kazalar ciddi şekilde artış göstermiş ve son birkaç yılda da korkunç sonuçların doğmasına sebep olmuştur. Bu zararlı atıklar ve zehirli kimyasallar, yiyeceklerimizi, suyumuzu, havamızı, toprağımızı önemli şekilde kirletmekte ve yaşamımızı tehdit etmektedir.

Sanayinin sebep olduğu ağır metal ve organik kirleticiler insanların zehirlenmesine yol açtığı gibi, fabrikada üretilen mallar, bu malların nakli ve çeşitli atıklardan ötürü sinsi ve ani kirlenmelerin meydana gelmesi ile değil sadece insanlar üzerinde yaşadığımız kürede de büyük zararlar meydana gelmektedir.

Her kimyasalın, yanlış kullanıldığında veya kaza sonucu etrafa yayılması ile çevreye tamiri imkansız büyük zarar verdiğini tecrübeler göstermiştir. Nitekim sanayi atıklarının %10-20 oranında toksik tesiri olduğu, bunlardan; siyanür ve boya atıklarının, arsenik, asbestos ve cadmium gibi zehirli maddelerin etrafta yaygın olarak bulunduğunu ilgililer ifade etmektedirler.

Yapılan araştırmalar, sadece ABD'de 1987 yılında takriben 10.000 ton zararlı atığın veya sanayi atığının toplandığını göstermiştir.

Zehirli kimyasallarla ilgili ilk önemli milletlerarası zehirlenme olayı, 1950 yılında Minamata Körfezin-

de sahil sularına civa kimyasalının karışması sonucu, bu bölgedeki balıkları yiyen Japonlarda görülmüştür.

1984 yılında ise en büyük sanayi kazası olarak tarihe geçen Hindistan'da, Bhopal'daki Union Carbide tarım ilacı fabrikasında meydana gelen toksik gaz sızıntısı sonucunda 2500 kişi ölmüş, 200.000 kişi de şehri terketmek zorunda kalmıştır.

Bu olaydan iki yıl sonra, Sovyetler Birliği'nde 1986 yılında Chernobyl nükleer reaktöründe meydana gelen kaza sonucunda 7 ton radyoaktif maddenin atmosferde biriktiği, 28 kişinin ölümcül şekilde zehirlendiği ve 300 kişinin de ciddi şekilde sakatlandığı gözlenmiştir. Etrafa yayılan radyasyon çeşitli Avrupa ülkelerini de etkileyerek, tarım alanlarının ve çiftlik hayvanlarının zarar görmesine yol açmıştır. Chernobyl felaketinden sonra 100.000 kişinin oturdukları yerlerden tahliye edildiği, kaza alanının ise 2500 karelik bölümünün yaşanamayacak durumda bulunduğu açıklanmıştır.

Son yirmi yıl içinde kullanılan teknolojinin ise çevrenin bozulmasında önemli bir rol oynadığı, doğal kaynakları tahrip ettiği ve insanları sakatladığı ve hatta öldürdüğü herkes tarafından bilinmektedir.

21. Yüzyıla girerken, elimizdeki bu yüksek teknolojiyi insanlık ve çevre yararına kullanmak için çok az bir zaman kaldığını söyleyen uzmanlar, toplumlarda çevre bilincinin geliştirilmesi yanında çevre ile ilgili güçlü yasaların da çıkarılmasının gerekli olduğunu, milletlerarası tavsiye mahiyetindeki anlaşmaların ülkeleri ciddi şekilde, bağlayıcı yasalar haline getirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Çevre kirliliğinin hudut tanımayaışı gerçeğinin, tüm insanların birlikte çalışmasını gerektiren çok önemli bir husus olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

EZOP'DAN ECZACILARA

■ Nejat
MUALLİMOĞLU

KARTAL ve OK

Bir avcı, havada tembel tembel uçan bir kartal gördü. Derhal okuna sarıldı ve iyi nişanlayarak fırlattı. Ok hedefini buldu. Ağır yaralanan kartal, hızla yere düşerken, okun sapının kendi tüyünden yapıldığını gördü.



Kulağınıza küpe olsun:

Biz çok defa, bizi ortadan kaldırmaları için düşmanlarımıza silahı kendimiz veririz.

Veya: Kişinin kendine ettiğini kimse edemez.



AĞAÇLAR ve BALTA

Bir gün bir oduncu, baltasına sap kesmek için ormana gitti. Yosunlu toprağa oturarak düşünmeye başladı.

Yaşlı bir meşe ağacı dostça bir sesle sordu: "Ne var, efendim, bir müşkülünüz mü var?"

"Baltama bir sap kesmek istiyorum," diye cevabını verdi, atam. "Nasıl olursa olsun, önemi yok."

Fısıltılarla aralarında görüşen ağaçlar, oduncuya sağlam bir dişbudak ağacından bir sap verdiler.

Sapı hemen baltasına takan adam, hiç bir fark gözetmeksizin bütün ağaçları devirmeye başladı.

Çevresindeki ağaçların devrildiklerini gören yaşlı meşe ağacı, yanındaki sedir ağacına fısıldadı:

"Eğer kendi halinde, mütevazî dişbudak komşumuzu feda etmeseydik, hepimiz daha uzun müddet ayakta olacaktır."

Kulağınıza küpe olsun:

Sizi vurmaları için düşmanlarınızın eline silah vermek en büyük aptallıktır.

Veya: Ağaca balta vurmuşlar, vur, sapı benden, demiş.

BİR DEMET SOPA

Akıllı bir köylünün kendi aralarında devamlıca kavga eden üç oğlu vardı. Bir gün onları yanına çağırıldı. Odanın ortasında ipile bağlanmış bir demet sopa duruyordu.

Köylü, oğullarının her birine yerdeki demeti ortasından kırmalarını istedi. Güçlü kuvvetli olmalarına rağmen, hiç biri bu bir demet sopayı kıramadı.

Yaşlı baba, demeti çözdü ve sopaları teker teker oğullarına uzatarak kırmalarını istedi. Çocuklar bu işi, tabii, kolayca başardılar.

Baba, bunun üzerine oğullarına dönerek şunları söyledi: "Evlatlarım, bu da size gösteriyor ki, birlik içinde el ele çalıştığımız takdirde, düşmanlarınız sizi parçalayamaz. Ama siz kendi aranızda kavga ederseniz, hepinizi, teker teker ortadan kaldırırlar."

Kulağınıza küpe olsun: Birlikten kuvvet doğar.



FARELER KURULTAYI

Fareler, yıllar yılı kedinin devamlı korkusu altında yaşamaktan bıkmışlardı. Bir kurultay topladılar, kediye karşı alınması gerekli tedbirleri görüştüler, müzakere ettiler. Çok heyecanlı geçen bu kurultayda bir çok plan sunuldu ve hepsi de reddedildi.

Nihayet, genç bir fare ayağa kalkarak söz istedi. Yüzüne, gayet önemli bir şey söylüyormuşcasına derin bir mana vermeye çalışarak dedi ki: "Ben, kendinin boynuna bir zil takılmasını teklif ediyorum. Böylece, zil sesinden, kedinin bize doğru yaklaşmakta olduğunu anlayacak ve hemen kaçacağız."

Genç farenin sözleri ayakta çılgınca alkışlandı. Başkan, teklifi oya koydu ve oybirliği ile kabul edildi.

İşte bu sırada, konuşmalar boyunca sesini çıkarmayan yaşlı ve tecrübeli bir fare ayağa kalkarak dedi ki: "Arkadaşlar, böylesine ustaca ve basit bir planı ancak genç bir arkadaşımız sunabilir. Kedinin boynuna bir zil asılacak ve artık hepimiz huzur ve güvenlik içinde yaşayacağız. Planı destekleyen bütün arkadaşlara ben sadece şunu sormak isterim: Kedinin boynuna zili hanginiz takacaksınız?"

Kulağınıza küpe olsun: Bir işteki başarı, o işi yapmak arzusu ile değil, işin yapıp tamamlanması ile ölçülür.

Veya: Bal, bal demekle ağız tatlanmaz.

TEB MERKEZ HEYETİ ve ODA BAŞKANLARI SAĞLIK BAKANINI ZİYARET ETTİLER.

20 Kasım 1992

Yeni yayınlanan yönetmelikle ilgili olarak tespit edilen ve uygulamada güçlük yaratacak kusurlar Oda Başkanları ve Merkez Heyeti'nin birlikte yaptığı bir ziyaret ile Sağlık Bakanı Sayın Dr. Yıldırım AKTUNA'ya iletildi.

Yirmisekiz oda başkanının katıldığı bu ziyarette ilaç ve Eczacılık Genel Müdürü Ecz. Kemalettin AKALIN ile yardımcıları Ecz. Nurdan İNAN ve Ecz. Ömer YILDIZ ile Sağlık Bakanlığı Hukuk Başdanışmanı Salih HACİÖMEROĞLU da bulundular.



TEB HABERLER

Sahibi
Ecz. Ahmet Yüksel URAS
Başkan

Yazı İşleri Sorumlusu
Ecz. İbrahim GÜVEN
Genel Sekreter

MERKEZ
Farabi Sok. No.35
06690 Kavaklıdere / ANKARA
Tel: 467 25 12 / 4 Hat
Fax : 467 75 85

MERKEZ HEYETİ

Ecz. Hilmi Ziya POSTACI
Ecz. Gral ŞAHİNOĞLU
Ecz. Adnan LK
Ecz. Erkal KKDENER
Ecz. Edip ATALAN
Ecz. Remzi KUTLUOĞLU
Ecz. Mecit BİNGL
Ecz. Halit Altan DOĐAN
Ecz. M. Yıldırım SİDAR

DİZGİ

NorM Dizgi
Tel: (4) 425 80 26

BASKI

**KILIÇASLAN
MATBAACILIK**
Hanımeli Sk. No: 15/B
Sıhhiye-ANKARA
Tel: (4) 229 82 23