

DÜNYANIN EN SON SAVAŞI

Hazırlayan: Hasan Deniz

Zamanın sürekliliği ve durdurulamazlığı, sadece kendi tanımı gereği zorunlu kavramlar değil zamanı tanımlamayı mümkün kılan olayların akışı için de geçerlidir. Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen olaylar o anın 'zaman' olarak tanımını mümkün kılarlar. 1 Ağustos 1914 denen zaman aralığı, belirli bir mekan ve uzam içinde gerçekleşen olaylara hiç aldırış etmeden ve hiç bir mekana, fiziki koşula bağlı olmadan "varolan" bir olgudur. Ancak bizim zaman algımız bu aralık içinde gelişen olaylar ve o olayların gerçekleştiği mekan boyutuyla şekillenir. 1 Ağustos 1914 insanlık için büyük bir felaketler dizisinin başlangıcı olacak I.Dünya Savaşı'nın başlangıcı, 22 Aralık 1822 insanlık için büyük bir belanın yok olması için büyük adımlar atacak olan Louis Pasteur'un doğum günü olarak ya da bu günler içinde gerçekleşmiş, her insan için başka anlamları olan



irili ufaklı bir sürü olayla tanımlanmaktadır. Zaman içinde gerçekleşen olayların ard ardalığı, birbiriyle olan ilişkileri ve ortaya çıktıkları koşulların hepsi bizim tarih algımızı oluştururlar. Ne yazık ki, bu durdurulamazlık ve süreklilik bir olayın yaşandığı andaki o büyük etkisini zamanla siler ve süreklilik gereği yeni deneyimlerin etkisiyle de etkisizleştirerek bir tarih anlatısına dönüştürür. Oysa her olay ve o olayın içinde yaşayan tüm insanların deneyimleri, acıları, dramları, sevinçleri biriciktir. Bir süre sonra binlerce tarih anlatısından birine dönüşecek olan bir savaşın içindeki tek tecrübelerin etkisini şimdi hangimiz ne kadar hissedebiliriz ki. **Hafızalarımızın güçlü**

canlı tutabilir mi atalarımızın anılarını. Bu nedenle, tarih anlatısının içine belirli olaylara ait büyük abideler dikmek anlamlıdır. İşte, tarih anlatısının içine yerleştirilmiş olan bu abideler, o anı ve o ana ait olan deneyimin etkisini insanlığın yeni nesillerine hep hatırlatacaktır. 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kabul edilmesi de yaklaşık 100 milyon insanın canına mal olan bir savaşın başlangıç günü olmasına inat tarih anlatısının içine inşa edilmiş bir "Hafıza Abidesidir".

Alman Ordularının 1 Eylül 1939'da Polonya'ya girmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en büyük yıkımlarına sahne oldu. Ağustos 1945'te atom bombası kullanılıp savaş sona erdirildikten sonra, Sovyetler Birliği ve onunla aynı blokta olan ülkeler II. Dünya Savaşı'nın başladığı günü, "1Eylül" ü, "DÜNYA BARIŞ GÜNÜ" olarak anmaya başladılar.

İnsanlık tarihinin en büyük acılarının anısına kabul edilen **1 Eylül Dünya Barış Günü** sadece geçmişin büyük acılarının anısını canlı tutmak için değil bu gün de saldırgan ve yıkıcı güçlerin çıkarları doğrultusunda girişmekten kaçınmadıkları tüm savaşlara karşı bir direniş noktasını da temsil etmektedir.

Bugün, II. Dünya Savaşı'nın insanlığa yaşattığı o büyük acılardan çıkarılabilecek tek anlamlı sonuçtan da ne yazık ki, insanlığın kendi adına yeterli dersi çıkarmadığı görülmektedir. Geçen yarım yüz yıldan fazla zamana karşı savaşlar, barıştan yana olanların tüm direnişine rağmen dünyamızı kan gölüne çevirmekten geri kalmamışlardır. Tek başına dünya hükümrancılığını ilan eden ve emperyalist çıkarları doğrultusunda hiç bir saldırganlıktan geri durmayan ABD'nin başını çektiği saldırgan blok, barışa karşı savaşı savunmaktadır. Ulaştıkları yıkıcı güç ise artık insanlığa büyük zararlar verebilme potansiyelinin ötesinde insanlığın top yekün fiziki yok oluşuna neden olacak boyutlardadır. Tehlike büyük boyutlardadır ve bu tehlike ne yazık ki, insanlığın bir kısmı için potansiyel olmaktan çıkıp onların hayatlarını, ülkelerini, çocuklarını, yaşam alanlarını, tarihlerini, değerlerini yok eden aktif bir güç haline dönüşmüştür. Gerektiğinde emperyalist çıkarları doğrultusunda dünyanın her yerine müdahale eden ABD'nin başını çektiği sözde "Barış Gücünün" yol açtığı acılar karşısında 1 Eylül'ün temsil ettiği değerler çok daha anlamlı hale gelmiştir. **1 Eylül'ün temsil ettiği değerler bu gün insanlık için çok daha önemlidir.**

İnsanlık için çok büyük kayıplara neden olmuş bir savaşın başlangıç günü olmasına inat, savaşa karşı barışı temsil eden 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün içerdiği değerler her türlü savaşa karşı çıkanların direnişini beslemekte ve savaşı, sömürsüz, mutlu bir dünyanın da yolunu çizmektedir.

