



Ecz. Mehmet DOMAÇ
(TEB Genel Başkanı)

Evrensel barış, bireyi ve toplumu hedef alan her türlü şiddetin son bulduğu koşulların oluşmasıyla gerçekleşir. Bu tanıma göre insanın anatomik ve ruhsal bütünlüğünü bozan maddi ve manevi nitelikteki her hangi bir şiddetin uygulandığı bir ortamda barıştan söz edilemez. Örneğin, işsizlik, yokluk, yoksulluk, açlık, evsizlik, sosyal güvensizlik, temel hak ve özgürlüklerin yadsınması vb. yoksunlukların tümü barışı bozan şiddet unsurlarıdır. O halde barış isterken ya da barış için mücadele ederken insanın maddi ve manevi bütünlüğünü bozan her türlü şiddete karşı çıkmak gerekir.

Barış ve demokrasi birbirine bağlı iki sosyo-politik kavramdır. Barış olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da barış olmaz. Barış için mücadele ederken, demokrasiyi bütün öğeleriyle kazanmak için de çalışmak gerekir. Aksi halde barışa ulaşmak olanaksızdır.

Akılcılığa dayanan, dogmatik önyargıları reddeden ve toplumsal sorunları aklın eleştirisinden geçirmeyi alışkanlık haline getiren toplumlar, feodal değer yargılarının egemenliğinden kurtularak aydınlanmış ve demokratik toplumlardır. Her türlü şiddete karşı barışı koruyacak kurum ve kurallara sahip olan bu toplumlarda barış için çalışmanın koşulları vardır.

Barış için çalışma, aynı zamanda toplumsal ve kültürel kalkınmanın da bir parçasıdır. Bu bakımdan, yurttaşlık bilincine sahip olan herkesin toplumsal ve kültürel kalkınma çabalarına da destek vermesi gerekiyor. Biz Türk Eczacıları Birliği olarak, her zaman bu çabaların bir parçası olmaya çalıştık. Van'da yaptığımız Türk Eczacıları Birliği Van İlköğretim Okulu, bunun geleceğe bırakacağımız anıtsal bir karşılığıdır. Şimdi ise, çabalarımızı taçlandırmak için o okulda okuyan kız çocuklarımıza sizlerin de katkılarıyla burs vermek istiyoruz.

Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık idrak etmemiz gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak unsurlardan birisi dayanışmadır.

Paulo Coelho'nun şöyle bir öyküsü var:

Bir çiftçi, Tarım Bakanlığı tarafından verilen bütün madalyaları kazanmayı başarır. Çünkü yetiştirdiği buğdaylar mükemmel kalitededir. Meraklı bir gazeteci çiftçiye bu büyük başarının sırrını sorar. "Çok basit" diye cevap verir çiftçi, "Hasat bittiğinde buğday tanelerini büyük bir bölümünü ayırıyor ve onları komşularıma dağıtıyorum". Gazeteci şaşkınlığını gizleyemez: "Tarladan topladıklarınızı dağıtıyor musunuz? Komşularınızın aynı zamanda sizin rakipleriniz olduğunu ve sizden daha fazla ürün elde etmek için çalıştıklarını bilmiyor musunuz?"

"Peki siz aslında hepsinin aynı olduğunu bilmiyor musunuz? Bahar gelince rüzgar polenleri taşır ve onları tarlamın her köşesine serpiştirir. Eğer komşularım kötü bir ürün ekmişlerse o zaman benim hasadım da bundan etkilenecektir. Bölgedeki en iyi ürünü yetiştirebilmek için komşu tarlaların da aynı kalitede olmasını sağlamalıyım."