

TERÖRÜN ÇİRKİN YÜZÜ

Berivan VARGÜN

Türkiye, son günlerde terörün kanlı eylemleriyle yüz yüze... Türk ve Kürt binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan terör, kara ve kanlı yüzünü tekrar gösteriyor. Türkiye PKK terör örgütüyle özellikle 1984 yılından beri mücadele ediyor. Sağduyulu davranılması gereken bu süreçte provokatörler toplumu daha da geriyor. Empati duygusunun geliştirilmesi için bu ülkenin evlatları diyen herkes elini taşın altına koyabilmeli. Toplum daha da germek ve ayrılıkçı etnik milliyetçiliği kışkırtmak için gösterilen çaba amacına ulaşmamalı.

Binlerce insanın yaşamını alt üst eden, hem bölge halkının, hem Türkiye genelinin yaşamında travmalara sebep olan terör, bin yıllık kardeşliği bozarak kardeşi kardeşe kırdırmayı hedefliyor. Şiddet, ortak kültür varlığımızı yok ediyor, şehit cenazeleri -yaşanmadan bitmiş masum yaşamlar- artıyor, kan ve göz yaşı iç içe geçiyor, yüreğin dayanmayacağı hüznler yükseliyor.



Amaca ulaşmak için, baskı, yıldırma ve her türlü şiddeti içeren yolun kullanımı olarak tanımlanan terör olaylarıyla Türkiye kuruluşundan bu yana dönemsel olarak mücadele etmektedir. Bu süreçte bir kısmı Cumhuriyetin kuruluş ideolojisine yönelen tepkilerden kaynaklanan, bir kısmı da yer aldığı coğrafyanın özellikleriyle perçinlenen terör, hala Türkiye'nin mücadele etmek zorunda kaldığı sorunların başında gelmektedir.

Türkiye'nin muhatap olduğu terörizm tehditleri kronolojik bir sıralamayla sistemleştirildiğinde genel kabullere göre; Türkiye, 1970-1980 yılları arasında ideolojik terörizmin "sol-sağ çatışması", 1980'lerden sonra etnik terörizmin "PKK terörizmi" 1990'lı yılların sonundan itibaren Radikal İslami terörizmin "Tevhid-i Selam (Kudüs Ordusu), Hizbullah, El Kaide (gibi Radikal İslami terörizm) tehdidiyle karşılaşmıştır. (Türkiye ve Terörizm Raporu 2006/Barolar Birliği Yayınları)

Barolar Birliği'nin 2006 yılında yayımlanan Türkiye ve Terörizm adlı raporunda yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü'nce benimsenen sistematik saptamaya göre ise Türkiye'nin karşılaştığı terörizm tehditleri;

1970-1980 yılları arasında Ermeni Terörizmi; yine aynı periyodu kapsayan; sağ-sol çatışmalarından kaynaklanan ideolojik terörizm, 1990-2000 yılları arasında etkin olan radikal dinci "İslami" terör, 1984-2000 yılları arasında karşılaşılan ve günümüzde yeniden canlanan etnik bölücü terör; 2000'li yıllardan itibaren yakın tehdit oluşturan Selefi görüşe mensup örgütler ve El Kaide kaynaklı uluslararası terörizm olarak sayılmaktadır. (Türkiye ve Terörizm Raporu 2006/Barolar Birliği Yayınları)

Bugün etnik terörizm tehdidinin en önemli kaynağı ve hedefi ayrılıkçılık (bölücülük) olan PKK terör örgütü, kendisini Kürt Halkının temsilcisi olarak göstermekte ve Kürt sorununa çözüm yolu bulmak için eylem yaptığını belirtmektedir. Özellikle 1984-1992 yılları arasında şiddet eylemlerini artıran, 1992'den itibaren Türkiye'nin terörle mücadele konseptini değiştirmesi sonucunda 10 yıllık bir gerileme süreci yaşayan, Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanmasından sonra, yakın potansiyel tehdit konumunda varlığını sürdürerek yine bu süreç içerisinde çeşitli dış konjonktürel gelişmeler sonucunda tekrar güç kazanarak uyguladığı terörist eylemlerle, şiddeti çözüme ulaştıracak yöntem olarak kullanmaya devam etmektedir.



Doğu ve Güneydoğu bölgemizde otuz bin insanın yaşamını yitirmesine, yüz binlerce insanın yaralanmasına, köyünden, kentinden uzaklaşmasına ve milyonlarca dolar kaybıyla ulusal ekonominin zarar görmesine sebep olan terör örgütü, son dönemde (Şırnak'ta 13 askerinin şehit olması, Hakkarî Dağlıca'da 12 askerinin şehit olması ve 8 askerinin

kaçırılması gibi) yaptığı terörist eylemlerle çirkin yüzünü tekrar gösteriyor. Hangi düşünceyle, hangi amaçla olursa olsun insan yaşamına kast etmek, masum insanları hedef almak, şiddet kullanmak insan haklarını göz ardı etmek demektir. Hiçbir gerekçe masum insanların öldürülmesini haklı çıkarmaz.

Bu topraklarda yüzyıllar boyunca bir arada yaşayarak bugünlere gelmiş insanlar hangi etnik kökenden, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi düşünceden olursa olsun ortak bir dil oluşturmuş ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmiştir. Ötekine karşı ben, onlara karşı biz duygusunun oluşması için ellerinden geleni yapanlar şiddete başvurarak masum insanların canına kast etmektedirler. Birlikte yaşama kültürünün baltalanmaya çalışılarak geri dönülemez sonuçların oluşmasını sağlayan etkenlerin ortadan kaldırılması son derece önemlidir.

Çoğu aydın bugün, ayrılıkçı terör örgütü PKK ile mücadele sürecinde çözümün sadece askeri tedbirler alınarak giderilemeyeceğini dile getirmekte. Eğitim, ekonomi ve kültürel alanlarda adımların daha hızlı atılması gerektiği bölgede, insanları terör örgütüne yönelten koşulların da ortadan kalkması, özellikle bölgede yaşayan halk tarafından sürekli dile getirilen sosyal ve ekonomik çöküntünün görmezden gelinmemesi gerekiyor...

Son dönemde yaşadığımız süreçte görünen odur ki, terörist eylemlere gösterilen tepkiler ve protestolar kimi çevrelerce kullanılmakta ve Türk-Kürt etnik çatışmasına dönüştürülmek istenmektedir. Güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen kimi bölgelerde sadece Kürt kökenli vatandaşlar değil, bu tür protestolara katılmak istemeyen vatandaşlar da şiddete ve tepkilere maruz kalmaktadırlar. Birbirlerine kan bağı ve kültürel değerlerle bağlanmış insanları ayırıştırmak ve birbirlerine kırdırmaya çalışmakta bir çeşit terörizmdir. İnsan ancak karşısındakini anladığında ya da anlayabilmek için samimi çaba sarf ettiğinde, barışın evrensel varlığını hatırladığında ve hatırlattığında sorunu çözecektir. Böylece ayrılıkçılık tohumları ekmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacak ve halkı provoke etmeyeceklerdir.