

SAVAŞ ÖLÜM, BARIŞ SAĞLIKTIR

Dünya, savaşın nedenini bölge coğrafyasını yeniden şekillendirmek, Ortadoğu petrol rollerini denetim altına almak isteminden kaynaklandığına inanıyor. Oysa, yeryüzünün tüm yoksullarını doyuracak bir askeri bütçeye ve en büyük kitle imha silahlarına sahip olan, birçok ülkenin başına kendi diktatörlerini getiren, İran ile savaşırken verdiği destekle Saddam'ı yaratan, onun kimyasal silah kullanmasına göz yuman ABD'nin, kurtarıcı rolüne soyunmasını kimse inandırıcı bulmuyor.

ABD, Irak'a yaptığı yardımları şöyle açıkladı: "ABD ile ticaret yapanlara yardım bizim görevimizdir; fakat onlar bu ticaretle katliam yapacaklarsa bu onların bileceği iş tir." Hepimiz, bütün bu olup bitenlerin hafızanın derin kuyusunda çoktan kaybolduğunu biliyoruz. ABD, bu bölgede hiç bir zaman çözüme yönelik bir tavır takınmamıştır ve bunda da oldukça kararlı ve ısrarlıdır. Bugün, Türkiye'ye sunulan tercih, 30 yıl önce İsrail'e sunulan tercihle benzerlikler taşıyor: İsrail, yayılma, genişleme ve ABD'nin askeri üssü haline gelmeyi seçti. Şu anda Türkiye'de aynı seçimle karşı karşıya.

Savaşa, saldırıya, işgale karşı dünyada büyük bir hareketlilik var. Barış platformları, yeşil hareket, kadın hareketi, sendikalar, meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, sivil kuruluşlar ve hemen hemen herkes bir biçimde savaşa karşı çıkıyor.

İnsanlar, yaklaşan savaş karşısında ellerinden birşey gelmemesinin utancını yaşıyor.

Pek çok büyük kentte barış yanlısı gösteriler düzenleniyor. Ancak haberler, bu eylemlere rağmen, tarihin en planlı savaşının gelişini bildirmeye devam ediyor. Savaş ve kayıplara katlanacak olanlar Iraklı çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar. Suçları ise, sadece bir zamanlar batı güçlerinin silahlandığı bir diktatörün petrol zengini ülkesinin güçsüz vatandaşları olmak.

Batıdan, Irak'ta canlı kalkan olmak amacıyla, İngiltere'den Irak'a hareket ettiler. Irak'da dünya vatandaşları birleşerek barış ve adalet için direnecekler. Çoğu savaş yanlısı olup, "müreffeh" yaşamak adına, barış ve adalet uğruna ölümü göze alıyor. Bu hareketin amacı, insanlık ailesinin hayatını korumak.

"Hükümetlerimizin" eylemlerinden biz "yurttaşların" sorumlu olduğunı biliyoruz. Sözde "demokratik" toplumların vatandaşları olarak, Irak'ın ve diğer ülkelerin toplumlarına karşı, kendi adımıza yapılmasına izin verdiğimiz işlerden hepimiz sorumluyuz. Bilinçsizlik mazeret değil. Aslında, Dünya üzerinde başka zorbaların varlığı da mazeret değildir.

İnsanlık olarak güçsüz değiliz. Gandi: "Barış, silahların çatışmasının değil, engelleme rağmen, silahsız ve adil kalabilen milletlerin eseri olacaktır." demektedir.

SAVAŞIN ÖLÜM, BARIŞIN SAĞLIK olduğunu her zaman hatırlayalım.

