



**Ecz.Mehmet Domaç (TEB Genel Başkanı)**



tuz üç yıl önce Sosyal Sigortalar Yasası'na bir madde eklenerek ortaya çıkarılan ayaaktan tedavide ilaç hizmetini kendi eczanelerinden verme düzenlemesi sona eriyor. Aslında uzun yıllar eczacılık alanında büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan bu durum ülkemize özgü olup hiçbir Avrupa ülkesinde bulunmamakta idi. Dünyada önemli bir kural olarak uygulanan yatan hasta reçetelerinin hastane eczanesinden, ayaaktan tedavideki reçetelerin serbest eczanelerden karşılanması artık ülkemizde uygulamasını bulacak.

Sosyal Sigortalar Kurumu ile yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz uzun görüşmeler çoğu zaman sınırlı, birbirini zor anlayan bir hava içinde geçti. Bu süreçte seksene yakın toplantıya katılıp sonuç almaya çalıştık. Toplantılar zaman zaman kesildi, iki veya üç aylık zaman süreleri araya girdi, görüşmeler değişti. Toplantılara karar vericilerden çok toplantıyı izlemek için katılanlar oldu. Tüm süreçleri ara vermeden, hiçbir toplantıyı kaçırmadan izledim. Başlangıçta sadece SSK için yapılan görüşmeler, aradan on dört ay geçtikten sonra tüm kamu sigorta kurumlarına uygulanmak amacıyla devam ettirildi.

Sektörün tamamının aynı protokol içinde yer alması değişik gerekçe ve yasal alt yapı eksikliği nedeni ile sağlanamadı. Uzun uğraşlarla, birlikte ve sektörün temsilcileri ile ayrı ayrı yapılan toplantılar sonucunda herkesi mutlu etmese de ortak bir yol bulundu. Bulunan ortak yol ve yöntem bir pro-

tokole bağlanarak Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı tarafından 14 Aralık 2004 günü imzalandı.

Otuz üç yıl önce ülkemizde beş bin eczane varken elimizden alınan işçilere hizmet verme olanağı şimdi geri dönüyor. Şimdi 22.000 eczanemiz var. Çok daha iyi hizmet verme şansına sahibiz. Bu şans iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarının kapsadığı nüfus, yüzde 92 civarında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üç büyük kuruluş olarak nüfusun yüzde 81'ini çatısı altında topluyor. Yeşil kartlıların oranı ise yüzde 10. Bunların arasından SSK, en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olarak nüfusun yüzde 50.7'sine hizmet vermeye çalışıyordu. Şimdi, 30 milyondan fazla insan eczanelere akın edecek. Bu insanların eczanelerden danışmanlık hizmeti ile birlikte ilaç alması, en temel insan hakları. Eczacının ise bu hizmeti vermesi, mesleğinin bir gereği. Eczacı bu hizmeti verirken geri ödeme korkusu yaşamamalı. Sadece sorun her kurumda olduğundan değil. Soruna dayalı olarak davranmak, çözümü kolaylaştırmayacağı için. Sorun karşımıza çıktığında onunla mücadele etmek gerekir, bunu unutmamalı. İlaç hizmeti bizim görevimiz, sorunları çözmek de bizim kolektif işimiz. Onlara yaslanarak siyaset üretmek, çiviye yandan vurmak demek. Biz büyük bir camıyız. Aramızda görüş farklılıkları elbette olacaktır, ama dar görüşlülüğe yer yoktur. Çünkü rotasız bir gemiye hiçbir rüzgar kar etmez. Karşı olmak ise bizi bir rotaya oturtmaz. Ne yapacağımızı bilmek ister insanlar, neyi yapmayacağımızı değil.