



**Ecz.Mehmet Domaç (TEB Genel Başkanı)**

**2005**

yılının son TEB Haberler Dergisi'nde,  
35. Olağan Büyük Kongre'de

konuşmamı bitirirken tüm delegelere seslendiğim bölümleri sizlerle paylaşmak istedim.

"Biz Türk Eczacıları Birliği'ni kurumsallaştırmak için ciddi çabalar harcadık. Kurumsallaşmayı hiçbir zaman statükocu, merkeziyetçi, yerinde sayan bir anlayış olarak görmedik. Tam tersine, kurumsallaşmayı dinamizm, demokrasi, katılımçılık mekanizmasının sağlanması olarak gördük. Bu yüzden yaşamla bağlantısı olan, kalıcı, bizleri ve sizleri hayata bağlayan, gerçek kılan işler yapıyoruz.

Biz hayatın tüm yönlerini ilgilendiren, yaşamsal olarak bize değen alanlarda çalışıyoruz. Bu çalışmalarını insana yatırım, mesleğin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bunları anlamayanları anlayamıyoruz. Biz nasıl bir hayat istediğimizi paylaşıyoruz. Bizi anlayamayanların nasıl bir hayat istediklerini; daha da önemlisi, daha iyi bir hayat için ne yaptıklarını soruyoruz.

Hepiniz bilirsiniz, sadece ölü balıklar akıntıda sürüklenir. Meslek örgütümüz hiçbir zaman akıntıya kapılmadı, hiçbir zaman akıntıda sürüklenmedi. Emeklemedi, yürümedi; aksine sürekli koştu. Ancak koşarak mesafeyi kısaltabiliriz. Her şeyin insanla başladığını biliyoruz. İyisi, kötüsü, güzeli, çirkini ile her şeyin. Milyarca yıl yaşamış dünyamızda, insana ait, içinde insan sevgisi, insan saygısı

barındırmayan, insan acısına hem soğukkanlı hem sıcakkanlı, hem kafa hem yürekle inanmayan hiçbir öğretisi ve hiçbir insan, insanı anlayamaz. Yüreğinde insan sevgisi, insan saygısı, insan sıcaklığı olmayan hiçbir düzen de kurulamaz.

Devler ülkesinin bir köşesindeki adaya yerleşebiliriz. Ar-Ge Merkezi, hastane, akademi, üretim gibi ütopyaların peşinde koşup eczacıyı sağlığın odağında olan, temel sağlık hizmeti veren, kendi emeği ile geçinen, ülke insanına katkı sağlayan, barış ve dostluk içerisindeki eczacıyı geliştirebiliriz.

Nefretin karasularından kaçarak, eşitliğin, mutluluğun, sevginin, herkese eşit karşılıksız sağlık hizmeti sunulmasının, kendini yineleyen ve yenileyen, ilgili, etik kurallara uyan, formaliteden arındırılmış, hasta odaklı eczacının ülkesine doğru kürek çekebiliriz.

Biliyoruz ki bu duruma ulaşabilmek için ülkemizde çok çok çok birlikte işler yapmamız gerekiyor. İlacın dağıtımında ciddi olarak örgütlenmemiz gerekiyor. Ülke kaynaklarını düzgün kullanmamız gerekiyor. Ülkenin bitki florasından yararlanmamız, ülkedeki jenerik ilacı geliştirmemiz gerekiyor. Ülke insanımıza huzur içinde hizmet sunulan eczaneler bayal etmemiz gerekiyor. Bunun için bin yıldır bir yarımadada yaşadığımızı unutmadan, açılmamız gerekiyor. Yoldaki korsanlara, gemisini kurtaran kaptanlara sırtımızı dönmeden, dümene yüreğimizi koyup, beynimiz pusulada seyrederek. Akılla, akılla...