



Ecz. Erdoğan Çolak (TEB II. Başkanı)
TEB Haberler Dergisi Yayın Koordinatörü

D

eğerli meslektaşlarım,

Türk Eczacıları Birliği'nin 35. Olağan Büyük Kongresi'ni hep birlikte gerçekleştirdik. Kongre süreci öncesi başlayan niteliksel sayılamayacak tartışmalar ve tartışma ortamının oluşturduğu olumsuzluklar, kongremizde olması gereken bilimsel kalıplar yerine, çoğunlukla duygusal ifadelerin yer almasını sağladı.

Bilinmelidir ki; mesleğimiz adına geçtiğimiz yıl kazanımlarımız olmasına rağmen, kimi merkezlerde mesleğimizde derin çukurlar kazılmaktadır. Açık itiraf etmek gerekirse, kongremiz bu çevreleri uyarma kararlılığını ifade etmekte yetersiz kalmıştır. Kısacası, son kongrede kalıplaşmış genel kabullerin dışına çıkmadık. Umutlarımızı tazeleyemedik.

Günümüzde temsili demokrasinin yetersizliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çatışmacı kültür ile, ülke-meslek-örgütsel sorunlara çözüm bulma kapasitemiz gelişmemektedir. Örgütsel süreçlerimizdeki çatışmacılığın uzlaşmaz(...mış gibi) karşıtlıklara dönüştürülmesi, hakim olan örgüt kültürünü sorgulamamız gerektiğini kaçınılmaz bir şekilde gündemimize sokmuştur.

Eczacılık mesleği insanlık tarihi ile var olan kadim, kadim olduğu kadar uygulama ve normlarının bilimsel yaklaşımla değerlendirilmesi zorunlu bir meslektir. İlaç ve sağlığın sosyal politikaların temel argümanlarından olması, üretiminin çok uluslu şirketlerin tekelinde bulunması sebebi ile ilaç ve sağlığımızı ekonomi-politik bir bakış temeline oturtmak zorunludur. Dolayısı ile, ilaç-sağlık siyasal ideolojilerden doğrudan etkilenmektedir.

Bu güçlükler mevcut bireysel-örgütsel alışkanlıklarımızı terk etmeyi zorunlu hale getirmektedir. Artık yeni bir demokrasi paradigmasına olan ihtiyacımız daha yakıcı hale gelmiştir. Bireysel ve örgütsel yenilenme yeni bir örgüt kültürü ile başarıya ulaşabilir.

Günümüzde yeni olana direnme alışkanlığı, yeniye eskiyi değiştirme gücü verememektedir. Yeni, kendine sadece pratik alanlar açabiliyor. Bu durum demokrasinin gelişimini engelleyebilir ancak; bu bizim demokrasiye olan inancımızı zedelememeli, mücadele kararlılığı içinde olmalıyız.

Önümüzdeki süreci bu değerlendirmeler ışığında düşünürsek, daha çok dayanışmaya, katılıma, örgütlülüğe, üretime, projeye, çalışmaya, saygıya, sevgiye, niteliğe ve bilimselliğe ihtiyacımız var.

Hoşça kalın, diyalogsuz kalmayın...