



**HABERLER**  
**HABERLER**

## İÇİNDEKİLER

<i>Durum</i> .....	1
<i>Benim Olanla Bizim Olan ve de</i>	
<i>Bilinç</i> .....	5
<i>1985 Yılıbaşı ve 1986 Yıl Sonu</i>	
<i>İltibarıyla Lokomotif 25 İlaçta</i>	
<i>Retrospektif Fiyat Değişkenleri</i> .....	8
<i>Hemolitik Anemi ve Hemolitik</i>	
<i>Anemiye Neden Olan Advers İlaç</i>	
<i>Reaksiyonları</i> .....	10
<i>Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan</i>	
<i>İlaçlardan İleri Gelen Besin</i>	
<i>Kirlenme Sorunları</i> .....	21
<i>Erkeklere Uygulanan Doğum</i>	
<i>Kontrol Yöntemlerinde Son</i>	
<i>Gelişmeler</i> .....	29
<i>Tasarımcı İlaçları</i> .....	33
<i>Rastlantıya Dayanan İlaç</i>	
<i>Buluşları - I</i> .....	36
<i>Bilgimizi Tazeleyelim</i> .....	39
<i>Birlikten Haberler</i> .....	40

\* Sağlık Hizmetleri Temel  
Kanunu Tasarısı ile İlgili  
Çalışmalar

## SAĞLIK OLSUN MU?

Tam, mevsimler mi değişti nel, eskinin kışları böyle miydi, derken kış fena halde üşüdü, üşüttü yaza terlemek için. Bir kar ki, sanki ortalık tufan-kiyamet günü ve gazeteler, radyo-televizyon hep havalardan bahsediyor bu sıralar. Bundan az zaman öncesine kadar boş barajları ile susuzluktan kırılan, kış ortasında bir başkent vardı bozkırda. Sonrası, yağmur bombası ile yağmur duasına çıkışın bilimsel ve metafizik ikilemi tartışılıp duruldu konuyla ilgili merciler arasında. Ve ne oldu biliyor musunuz; yukarıdaki, aşağıdakilerin anlamsız tartışmalarını sona erdirmişçesine verdi "türlü-çeşitli" yağışları Türkiye üzerine ve elbette nasipkar Ankara'ya da. Diyeler ki, Ankara'nın baraj kapakları açılmış zaman zaman doluluktan. Doğru mudur bilemem ve yine diyeler ki, hala haftada bir su günü olan semtler varmış şurada, burada. Yoksa adresleri mi bilinmez?

Havalarla ilgili bunca havadis yeterli olsa gerek. Başkaca nelerle mi meşgul gündemimiz?

En birinci iç haber, sayın Başbakan'ın ameliyatı oldu galiba. Acil şifa dileklerimizle beraber bir başka

büyük teşekkür de borçluyuz Hükümet başkına. Milletçe "by-pass" mütehassısı olduk ki değme gitsin. Her ne kadar, ilk günlerde haber spikerlerimizin dilleri kronerden koronere bir türlü dönemediyse de şimdi neredeyse işin estetiğini bile tartışacak düzeye gelmiş gibiyiz.

Bir de, şu uydu nakilli, televizyon ekranlı yüksek katlar toplantısını cümleten seyreyledik ki, böylece çağdaş iletişimciliğin hangi fasıllarda olduğu hafızalarımıza nakşedilmiş oldu.

Pahalılık, enflasyon aşığı çekildi, asansöre bindi yukarı çıktı gibi vesaire gazete haberleri hep malumatımız olduğu üzere yine, gündemdeki yerini korudu bu ay da. Oyunun bu perdesiyle ilgili olmak üzere galiba işçi kuruluşları düşünüp duruyor ne yapılabilir diye. Toplu iş bırakmalar vs. tartışılmakta aralarında.

Bu ayın, gündemdeki dahili ve harici öteki konularına burada bir nokta koyarak ve televizyondaki "32. gün" programını sağlık vererek, geçelim bir kalem. Ancak biz sağlıkçıları ve öncelikli olarak içtimai hayatımızı yakından ilgilendirecek bir konuya değinmeden edemeyeceğim.

Sayın Bakan Kalemli diyor ki, "Bana güveniniz en iyisini değil amma, en iyiye doğru olan hayırları gerçekleştirmek için çabalardayız."

Bu sözleri, T.B.M.M. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısının" görüşmeleri sırasında yineledi durdu.

Büyüklerimize itimadın öteden beri milli hasletlerimiz arasında bulunması itibarıyla ve her daimi de milletçe, bu hasletimizi ispat hakkımızı hep tribünlerde kullanarak bu kanun tasarısının da fevkalade süratle der dest edilip Meclis Genel Kuruluna sevk edildiğini seyrettik hep beraber. Önemi nedir bu çalışmaların diye soranlara, neler yapılıyor, neler söyleniyor diye merak edenlere bir mavi kitapçık hazırlıyor Türk Eczacıları Birliği.

Türkiye'de, sağlık meselesinin temelli ve köklü değişimi, dönüşümü için neler yapılıyor, neler söylendi, sağlıkçı meslek kuruluşları hangi tavırlar içinde diyesiyse gibi konular, zabıtlar

hep bu kitapçığın içerisinde var.

Burada konuyu tartışmadan bir tek yazılacak husus şudur ki, insanlarımız, ülkemiz artık temelli yapıcı çözümler istemektedir sağlığı konusunda. Bunların iyi tartışılması her kelâma itibar edilip değerlendirilmesi ve sağlığı konusunda bunca acılara katlanmak zorunda bırakılmış insanlarımız için temelli bir düzenlemenin aceleye getirilmeden tesis edilmesi gerekmektedir. İşte bu yasa ile henüz bunların yeterince yapılamadığı endişelerini taşımaktayız. Ve istemekteyiz ki bu yasa tasarısı da ülke gerçeklerine taban tuturan bir biçime getirilsin. Getirilsin ki kimse de "bir başka bahara kadar sağlık olsun" diyemesin.

Söz sağlıktan açılmışken, bir önemli etkinlikten de söz etmek gerekiyor.

14 Mart Tıp Bayramı bu yıl 7-14 Mart tarihleri arasında ve "Sağlık Haftası" adı altında bir dizi etkinlikle beraber değerlendirildi.

Üç Sağlıkçı Meslek Kuruluşu Tabip, Eczacı ve Dişhekimisi Ankara Odaları olarak bir araya geldiler. Omuz omuza, kafa kafaya ve dayanışmanın en güzelini yaratarak, ortak sorunlara ortakça tavır alınmasını becererek saf tuttular.

Hafta görsel, sosyal ve sportif etkinlikleri de içerisinde kapsar biçimde barışın ve sağlığın beraberce irdelendiği, şiar edildiği bir dizi tartışmalara da sahne oldu. "Barış ve Sağlık" bir başlık olarak ve "Sağlık yasasında yeni düzenlemeler, çalışanlara ve topluma etkileri" bir başka başlık olarak paneller çerçevesinde irdelendi. Her iki panel sonuçlarından da yola çıkılarak denildi ki, "Sağlık denilen kavramın yaşamsallığı ancak barış dolu bir dünyanın kurulmasıyla özdeştir. O nedenle sağlık konusunda kavga vermek aynı zamanda barış için de bir uğraşın sürdürülmesini gerekli kılar. Ve tüm dünyadaki insanlar hiçbir ayırım güdülmeksizin en insanca ve sağlıklı koşullardaki yaşam hakkına sahiptirler. Bu Türkiye insanı sağlık çalışanı için de aynen böyledir." Ağızlara, düşünün, söyleyen kafalara ve bunun için ortak çarpan yüreklere sağlık!

Şimdi de bir başka perdeyi tekrar aralamak gerekiyor!

Herşeyden önce biz eczacılar muvazaa diye bir sorunu konularımız arasında artık görmek istemiyoruz. SSYBakanlığı'nın bu konuya kesin yaklaşım içerisinde olmasını ve eczacıları da "şamar oğlanı"na döndürmeyecek ciddi bir tavır içerisinde bulunmasını tercih ediyoruz.

Bu konuya yeniden ve böylesine parmak basmamızın nedenine gelince SSYBakanlığı, Müsteşar imzası ile bir genelge çıkarıp TEB marifetiyle muvazaa ile ciddi mücadeleye girdiğini cümle aleme ilan etmiştir. TEB, muvazaa ile mücadele edebilmek için, bunları saptayacak, araştırarak komisyonlar kurmuştur. Merkezi ve Odalar temelinde oluşturulan bu komisyonlar da çalışmalarını en ivedi ve ciddi bir biçimde sürdürmenin çabası içindedir.

Ancak nereye kadar!...

TEB, Merkez Muvazaa Tesbit ve Araştırma Komisyonunun kesin muvazaa kanıtları bulunan bir eczane bildirimini ilgili, bakıyorsunuz Bakanlık sanki umursamazmışçasına ruhsatı düzenleyip eczanenin açılmasını olanaklı kılıyor. Veya henüz komisyonda belli bir eczane ile ilgili çalışma sürdürülüp dururken Bakanlık kendi genelgesine aykırı bir biçimde ruhsatnamayı hazırlayıp müstecirin eline tutuşturuyor.

Ne demeli bilmem ama, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"dan daha güzel bir anlatımı var mı bu tarafgirlikler için.

Baylar, lütfen yasalardan aldığınız kuvveti yasaların yürütülmesinde de aynı güçlülükle savununuz.

Konuyla ilgili bazı il adlarının spekülasyonunun yapıldığı ve oralarda, bu konunun "MAFYA" tekelinde bulunduğu söylentilerini o mafyaların üzerine giderek boş çıkarınız; yasa egemenliğini sağlayınız.

Sağlığımızı torpilleyen, içerisinde sağlık teröristlerinin barındığı birer eşek arısı kovarı olan muvazaalı eczaneler, herhalde sirk gösterilerinde havaya atılan konfetiler gibi resmi otorite dahilyle ülke düzeyine yayılmak durumundadır.

Konu böylesine bilinmelidir. Eczacı kamuoyunun böylesi yap-boz tutumlardan büyük sıkıntı duyduğu ve tepki içinde olduğunun unutulmaması gerektiği, bundan alınması gerekli olan yerlere de bu vesile ile havale edilmektedir.

Şu "Durum" sütununda bir gün, güzeli de yazmanın gerçekleşmesi, güzeli yapan ellere teşekkür edebilmenin doyumsuzluğunun tadılması dileği ile önce "sürç-ü lisan ettiyse affola" deyip saygılar sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Nurettin ABACIOĞLU  
Genel Sekreter