

1961 yılında Ankara'da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi'ni 1985'te

bitirdi. Kişiliğinden oldukça

farklı çizgisiyle,

yıllardan beri biriktirdiği şiirlerini

"Sesinin Düştüğü Yerde" adı altında

yayınlamak için beklemede.

Şiirin yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilgili çalışmaları olan meslektaşımız Tarsus'un Huzurkent beldesinde onbeş yıldır

Kaan Eczanesi olarak hizmet vermektedir.



SONRA

Sessizliğe bürünmüşlüğüñ,

Sulamadığın çiçekleri üzüyor,

Oysa ıslaklık yağmurdan kalan gürültüdür.

Sesini uzatsan açacak elbet yaprakları...



GÜZELLİĞİN

Ele verir güzelliğini, yüreğinden bıraktığın sözcükler,

Her gelişinde ay yeniden doğardı geceye,

Ben yüzümü dönerdim

Güneş yeniden hazırlığını yapardı güne

Bütün bunları sen yazdırırdın tanrılar kıskanırdı

Ben mi yalancıydım, onlar mı inkarcıydı bilinmez.

Bilinen tek şey vardı, yüreğim sana doğru akardı.

YAĞMURUN SESİNDE

Saçak altı,

Çinko altı öpüşlerine çağırıyorum seni,

Üşümüş ellerinin harında yanmaya,

Tel tel saçında alev olmaya

Sarısı yeşili yaprak altı,

Şemsiye altı sarılmalarına çağırıyorum seni

Nefesinin bittiği yerde nefes olmak,

Gözlerini kapattığında ben olmaya.

AVARE

Canım bir bardak şarap istiyor;
Ne içmek,
Ne de kulaklarımı yıkamak için
Denize dökeceğim;
Biraz da balıklar sarhoş lsun,
Efkarlansınlar bu gece,
Dertlerini anlatsınlar bana
Belki saatimi de veririm onlara,
Zamanı öğrensınler
Kravatımı veremeyeceğim,
Ne koyarım yoksa sağ cebime?
Ama onlar bana bir dalga verebilirler;
En mavisinden,
Ve köpüklüsünden,
Odamın duvarına asmak için...



DELİL OLMAK

Senden bana akan ırmaklarla,
Benden sana karışan köpüklerin dans edişidir
Yalansız kakhahalarımızın bütün camları kırıp,
Kırık parçaların üzerinde çıplak ayaklarımızla
Ateş dansı yapmaktır
Damarlarımızdaki kanın hareketine meydan
okurcasına,
Adrenalinimizin limitlerinde umarsızca gezinip
Uçurum çiçekleri toplamaktır.
Sesimizin yankısında boğulma pahasına şarkılar
söylemektir.
Delil olmak;
Bize yakışandır.
Öykümüzde



"HER"

Her köşesinden kuş uçuruyorum sana dünyanın;
Bir kanadında bulut bir kanadında yağmur,
Esirgenmemiş sözcükler yüklüyorum bir de
Her saniyesinden bir nefes gönderiyorum zamanının;
Ekmeğin fırından çıkmış buharını,
Suyun yorgun düşüşünü
Her yola çıkan trenin sesine katıyorum sesimi;
Camlarına takılıp gidiyor ellerim,
Gecenin üşüyen tenine