



Ecz. Erdoğan ÇOLAK
(TEB Genel Sekreteri -
TEB Haberler Dergisi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

Kaos ve Düşündürdükleri

Değerli Meslektaşlarım,

İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve ülkemiz topraklarında 'bunalım' bir yönetim biçimidir. Anadolu'da yaşam yüzlerce yıldır bu kaosla yönetiliyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık yönetim ve egemenlik sürecinde 36 padişahın 13'ü, 240 sadrazamın 44'ü öldürüldü. Öldürülen paşalar ve beylerin sayısı belli değildir, çıkan ayaklanmalarda katledilen köylüler sayılamamıştır.

Osmanlı geleneksel ordusunu modernleştirmek için Yeniçeri kışkıllarını topa tutmuş İstanbul Boğazı cesetlerden görülemezdir. Belgrad Ormanı'na sığınan Yeniçeriler orman ateşe verilerek yok edilmiştir. Bu olay tarihimize Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) diye geçmiştir.

Cumhuriyet Dönemi'nde yaşananlar Osmanlı Dönemi'nden farklı değildir. Asılan Başbakan ve bakanlar, siyasal suikastlar, sokak ortasında infazi yapılan yüzlerce gazeteci, akademisyen, yargı mensubu, sendikacı ve öğrenciler.

Kısacası Anadolu toprakları su ile değil, kan ile sulanmıştır.

Bütün bu yaşanan dönemlerin ortak özelliği, güç odaklarının istikrarsızlık ve kaos yaratıp güçlerini devam ettirme istencidir.

Kaos toplumu korkutur. Korkan toplumu yönetmek kolaylaşır.

Kaos ortamlarında siyasi ve iktisadi davranışları açıklamak daha zordur. Çünkü bu davranışlar öngörülür gelişmeler ışığında gerçekleşmezler. Kaosun tarafları da belli değildir. Davranışlar el yordamı ile belirlenir. Hiç beklenmedik fiili ittifaklar tarafların tarih ve doğalarına aykırı beraberlikler kaos dönemlerinde daha sık ortaya çıkarlar. Krizden beslenen kesimler krizleri bir yaşam

tarzı haline getirirler, iktisat ve siyaset sahnesinde cirit atmaya başlarlar.

Bu dönemlerde saman alevi gibi parlayıp sönen iktisadi çalkantılar yaşanır. Siyasal gündemde her gün yeni bir "şok olayı" diğer "şok olayı" kovalar. Zihinlerde birkaç gün öncesi bile flulaşır.

Türkiye'de yıllardan beri süregelen ve altı sistemli bir biçimde beslenen Kaotik Gelenek tüm toplumsal birimleri de etkilemekte hatta yönlendirmektedir. Bu ortamın siyasal aktörleri için neredeyse yegane siyaset etme tarzı haline gelen kaos; olağanüstü durum yaratma teknelini ellerinde tutanların da duruma hakim olmadıkları, onlarında şaşkınlık içinde gelişmelere seyirci kalabildikleri bir ortamı da oluşturmaktadır.

Son Danıştay saldırısı yeniden ve yeniden böyle bir ortamı yaratmıştır.

Türkiye toplumunun içinde boğulduğu kimlik ve varoluş bunalımı toplumun geleceğine sahip çıkabilme olanaklarını da zayıflatmaktadır.

Geleceğini soğukkanlılık ve kararlılık içinde, özerk biçimde düşünemeyen ve belirleyemeyen bir toplum, günübirliğin boğucu debelenmesi içinde o topluluğu yönetenlerinin ona layık gördüğü ile yetinmeye mahkumdur.

Yönetenlerin sundukları ile yetinmemek geleceğimizi kendi ellerimizle kurmak istiyor isek ihtiyacımız olan; tüm paradigmaları gözden geçirmemiz ve ezberlerimizden vazgeçmemizdir. Yeni bir Türkiye, yeni bir örgüt ve örgütlenme, yenilenen meslek arayışları vazgeçilmezlerimiz olmalıdır.

Aksi Kaostur.

Hoşça kalın, diyalogsuz kalmayın