

“SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME” Konulu Basın Toplantısı (28 Mart 1997)

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Sağlıkta Özelleştirme” Konulu Basın Toplantısı 23.03.1997 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Basın Toplantısı’na Türk Eczacıları Birliği’ni temsil eden Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Erkal ALPHAN ve Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Sevgi YILDIZ katıldılar.

Meslek Birlikleri, Sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Türk Eczacıları Birliği’nin sağlıkta özelleştirme konusundaki görüşlerini Ecz.Erkal ALPHAN dile getirdi;

Basın’ın Değerli Temsilcileri,



Türkiye’de Sosyal Devlet’in tasfiyesi politikaları bilinçli bir şekilde, adım adım gerçekleştirilmektedir. Bu adımlardan biri de “Sağlık Reform”u çalışmaları ile gündemimize giren sağlığın özelleştirilmesidir.

Sağlıkta “Sosyalizasyon” politikalarının 224 sayılı

yasaya rağmen terk edilmesi, sağlık hizmetlerinin kamu yararı niteliğinden çıkarılması ve özel sağlık kuruluşlarının işletme tarzında yönetilmesi şeklinde bir görüş uzun süredir planlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Sağlık hizmetlerinde özelleştirme, 1980 sonrası dünya genelindeki özelleştirme politikalarının sağlık sektörüne yansımalarıdır. Sağlıkta özelleştirme; görüntü olarak sağlık kuruluşlarının genişlemesi, özel hastanelerin yaygınlaşması gibi gösterilse de, toplumun sosyal güvenlik şemsiyesinin daralması ve hizmet alanının kar amaçlı ticarileştirilmesidir. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller 25 Mart 1997 tarihinde “Sağlıkta Reform” toplantısından sonra yaptığı açıklamada “hastaneler satılacak, hastalar müşteri olacak” diyerek, bunu çok net bir biçimde ortaya koymuştur.

Özelleştirme kavramı, ülke gerçeklerinden yola çıkılarak varılan bir sonuç değildir. İç dinamiklerin bir tercihi ve dayatması hiç olmamıştır. Özelleştirme Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası finans kuruluşlarının dayatması sonucu gündeme gelmiştir.

Sağlıkta özelleştirmenin sağlık personeli için anlamı; öncelikle iş güvencesinden yoksunluktur ve kar baskılı bir ortamda her an işten atılma tehdidi altında çalıştırılmaktadır. Böylece iş güvencesinden yoksun bırakılacak olan sağlık personelinin meslek örgütleri ve sendikalar ile bağları koparılacaktır.

Sağlıkta özelleştirmenin halk için anlamı ise; “sağlıklı yaşamın” bir insan hakkı olmasının reddi, “paran kadar sağlık” anlayışının hayata geçirilmesidir.

Sağlıkta özelleştirme ile devlet, sağlık hizmetleri ile ilgili toplumsal sorumluluklarını terketmektedir.

Çalışanlar için olduğu kadar esnaf ve köylü için de zorunlu vergi anlamına gelen sigorta sistemi; özünde sosyal güvencesi olmayanların değil, özelleşen sağlık hizmetlerinin güvencesi olacaktır.

Değerli Basın Temsilcileri, Türkiye’de sağlık sisteminin iflas ettiği, yöneticilerimiz tarafından hergün dile getirilmektedir. Bugünkü görüntüsüyle buna katılmamak elde değil, ancak bunda yöneticilerin hiç mi sorumlulukları yok! 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 1961 yılında çıkarılmış ve ciddi anlamda uygulanması engellenmiş bir kanundur. Üniversitelerin ve bazı idealist insanların özverili çalışmaları sonucu uygulanma olanağı bulunan bazı pilot bölgelerde ise sağlık hizmetleri açısından Avrupa standartları yakalanmıştır. Bunu o bölgelere ait sağlık istatistiklerinde görmek mümkündür. 1990’lı yılların başında bu bölgelerin üniversitelerle ilişkisi kesilerek personel dağıtılmış ve böylece 224 sayılı yasanın uygulanma alanı bulabildiği ender yerler de gözönünden kaldırılmıştır. Bu nedenle yöneticilerin Türkiye’de sağlık sisteminin iflas ettiğini söylemek gibi bir lüksleri olmamalıdır. Bilinçli olarak iflas ettirilmiştir.

Basın’ın Değerli Temsilcileri, biz bir sağlık meslek örgütü olarak;

-Sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun bırakacak olan, meslek örgütleri ve sendikalar ile bağlarını koparan,

-“Sağlıklı yaşam”ın bir insan hakkı olmasını reddeden, “paran kadar sağlık” anlayışını getiren,

-Devletin toplumsal sorumluluklarını yok sayan,

-Halkın değil, özelleşen sağlık hizmetlerinin güvencesi olan,

“Sağlıkta Özelleştirme”ye toplumsal sorumluluğumuz gereği karşı çıkıyoruz ve giderek sesimizi yükselteceğiz. Sesimiz sizlerle anlam kazanacaktır.