

Mart ve Nisan aylarının gündemini MGK kararlarının Refahiyol Hükümeti tarafından uygulanıp uygulanmayacağı ve 8 yıllık kesintisiz eğitim tartışmaları oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlarının açıklamalarına RP Milletvekillerinin tepkileri MGK kararlarını aşarak rejim tartışması boyutuna ulaştı.

28 Şubat'ta, MGK tarafından hükümet olma konumundan düşürülen Refahiyol İktidarı MGK Kararlarına imza atmasına karşın, MGK ve TSK'ne karşı demokrasi bayrağına sarıldı.

Ülkemizde demokrasi mücadelesinin ümmetçi siyasetçilere verildiği izlenimi yaratılmak istendi. Başbakan "darbe dedikodusu yaydıkları" gerekçesiyle bazı gazete ve televizyon kanalları hakkında soruşturma açtırdı.

Refahiyol hükümeti bir yandan demokrasi söylemlerini sürdürürken diğer yandan İller İdaresi Yasası ve Kriz Merkezi Yönetmeliğini çıkararak rejimin daha otoriter ve totaliter olmasının kapılarını açtı.

Sözde demokrasi savunucularının hemen her konuda kullandıkları çifte standardın hiç değişmediğine bir kez daha tanık olduk.

Demokrasiye gerçek anlamda sahip çıkmanın yolu ne sadece örgütlerin etkinlikleri, ne de iç işleyişleri ve üyelerinin yönetimle arasındaki ilişkilerin demokratik olmasıdır. Önemli olan, kitle örgütlerinin demokrasi mücadelesinin bir parçası, aktif ve etkin katılımcısı olup olmadıklarıdır.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti demokrasi mücadelesinde katılımcı olmayı benimseyerek toplumsal, siyasal olaylarda demokrasi tarafında olanlardan yana saf tutmaktadır.

Merkez Heyetimiz 1998 yılında düzenlenecek Demokrasi Kurultayının düzenleyicileri arasında bulunmayı programına koymuştur. Söz konusu amaca yönelik olarak düzenlenen toplantıların ilki, 26 Nisan 1997 günü Gaziantep'de gerçekleştirildi. Bu toplantılar diğer bölgelerde de devam edecek ve Demokrasi Kurultayı ile hedefine ulaşacaktır.

29. Büyük Kongre öncesi yaptığımız çalışma ve örgütlenme programı gereği çok daha geniş meslektaş topluluğunun düşüncelerini yaşama geçirmeyi amaçlayan çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı amaçla oluşturulan Temsilciler Meclisinin ilk toplantısı da 8 Mart 1997 tarihinde yapıldı.

Toplantıda ülkemizin siyasal, sosyal, ekonomik ve sağlık durumu görüşüldü.

13 Nisan 1997 günü "Ya Çeteler Ya Demokrasi" istemiyle Kızılay'da toplandık.

Çetelerden arınmış kendi vatandaşı ile barışık bir devlet istedik. Demokratik, eşit, onurlu, insanca bir toplum hayatını özleyen herkesin bu istemi çok haklı ve yerinde bulacağına inanıyorum.

Ali Dönmez