



Ankara'da 17-21 Mart 1999 tarihlerinde düzenlenen **Sağlıklı Yaşam Fuarı**'na Türk Eczacıları Birliği de bir stand ile katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde açılan fuar, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun katkılarıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (HASAK) tarafından düzenlendi. Fuarın açılış amacı, sağlık alanında koruyucu ve geliştirici etkinliklerdeki gelişmelerden halkı haberdar etmek, halkı sağlık konularında bilinçlendirmek ve bu alandaki tüm çalışma ve ürünleri sergilemeye çalışmaktı. Fuara, Türkiye Kızılay Derneği, UNİCEF, AIDS Savaşım Derneği, Tıp Fakülteleri, Veremle Savaş Derneği, Çevre Koruma Kurum ve Vakıfları, Sağlık Sigorta Şirketleri, İlaç Sanayii, Özel Hastaneler, Laboratuvarlar, İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda Sanayii, Sağlık Bakanlığı, Sokak Çocuklarını Koruma Derneği, Türkiye Halk Sağlığını Koruma Derneği, **Türk Eczacıları Birliği**, Türk Tabipler Birliği gibi pek çok kurum, kuruluş ve şirket katıldı. Nitel bir söylemle 'fuara gereken ilgiyi toplayamadı'. Bu ilgisizlik Türkiye'de sağlık bilincinin eksik olduğunun bir göstergesi oldu. Bu çok yerinde ve önemli fuar, halkın yetersiz ilgisi, tanıtımının tam yapılamaması ve birtakım teknik yetersizlikler sonucu, misyonunun yerine getiremedi. Fuarın içeriğine göz attığımızda çok çeşitli standlardan maksimum düzeyde görsel ve yazılı olarak verilen bilginin yanı sıra, program içerisinde uzmanlar tarafından düzenlenen

söyleşilerde de çok çeşitli konulara detaylı bilgi verildi ve sorular cevaplandı.

TEB standında broşür, kitapçık ve dergi dağıtımının yanı sıra fuarın "Uzmanla Söyleşi" kısmında "**Akıl-cı İlaç Kullanımı**" başlığı altında halka detaylı bilgi verildi. Bu anlamda TEB üzerine düşen görevi fuar imkanları dahilinde yerine getirmeye çalıştı.

Fuardan çıkarılabilecek belli başlı sonuçlar şunlar olabilir; halkımız kişisel sağlık ve toplum sağlığı konusunda yeterince bilinçli değil ve bu konudaki eksikliğini kendisine sunulan materyal ile gidermek çabası göstermiyor. Toplum sağlığı konularında yapılan eğitim ve uygulama çalışmalarının tanıtımı yeterince yapılmıyor. Fuar tarzında yapılan ve halka cazip gelecek tanıtım çalışmalarının sayısı artırılmalıdır. Uzmanlar ile halkı buluşturan "söyleşi" tarzındaki programlar daha ulaşılabilir ve sık olmalıdır (Fuarda yer alan bu kısım oldukça zengin içerikli olmasına ve uzman katılımcıların konularına hakim olmasına rağmen, salonların zor bulunması ve sohbete elverişsiz ortamlar olması nedeniyle olsa gerek katılım umulunun oldukça altında gerçekleşti).

Bu tür çalışmaların zaman içinde gelişmesi ve amacına daha da yaklaşması dileklerimizle, her şey daha sağlıklı bir toplum için...

Çağlar Orhan (TEB)

TEB Sağlık Yaşam Fuarı'nda

Bize "Sağlıklı Yaşam Fuarına katılacaksınız" dendiğinde fuarın ne olup ne olmadığını bilmiyorduk. Ancak programı aldığımızda iyi bir organizasyona dahil olduğumuzu anladık. Önce "Halkımız acaba ilaç saklama koşulları hakkında ne sorar?" diye endişelendik. Sonra bu konuda TEB çalışanlarının nabzını tuttuk, bununla da yetinmeyip bir anket bile düzenledik! Söyleşiye hazırlık için elimizde bir düzine anket sorusu, bende Teknoloji bilgileri, Çağlar'da genel kültür, hadi güzel bir sentez yapalım diye oturmuş çalışırken bir telefon geldi; fuarı düzenleyenlerden Utku bey "Daha standınızı kurmadınız, ne zaman kuracaksınız? Biz akşam 24:00'e kadar çalışıyoruz gelin standınızı kurun" dedi. Yoğun bir telefon trafiğinden sonra ekibi kurduk (Mehmet abi ve Mustafa abi'ye sonsuz teşekkürler.) AKM'ye doğru yol aldık. TEB dergilerimiz, broşürlerimiz, afişlerimiz derken güzel bir stand kurduk. Birliğimizin standı diye söylemiyorum, pek renkli, pek hoş bir stand oldu doğrusu! (Stand kuracağımızdan daha önce habermiz olsaydı daha ne güzellikler yapardık ama!)

Standımızda en çok ilgi gören, "Aile Planlaması" kitapçığımız oldu. (2000'li yıllarda nüfus artışında bir azalma olursa inanın bunu sağlayan biziz!) Fuara katılım beklediğimizden azdı. Her gelen eli kolu dolu bir şekilde ayrıldı fuardan. (Acaba aldıkları kitapçıkları gerçekten okuyorlar mıdır?)

Söyleşimize gelince (yoksa hiç gelmesemiydik?) açıkçası katılım azdı, birkaç öğrenci, bir doktor, birkaç eczacı ve Akın abi vardı söyleşimizde. Aslında yapılan o küçük toplantıya söyleşi de denemez ya, söyleşmekten öte söylem/ anlatımdı yaptığımız.

Sonuç olarak biz diyoruz ki, ne zaman ki halkımız soru sormayı ve sorgulamayı öğrenir, işte o zaman aydınlık bir Türkiye'ye kavuşuruz...

(-Aydınlık Türkiye mesajıyla yoksa politikacılara mı benzedik?!)

- Öyleyse değiştirelim mesajımızı; Her şey sağlıklı bir toplum için!

Ecz. Bengi Asal (TEB)