



ilaç

Dünyasından Haberler

Mikonazol Vajinal Krem ve Supozituarları

FDA, warfarin kullanan kadınların, OTC vajinal mikonazol ürünleri kullanmadan önce doktor veya eczacılarına danışmalarını önermektedir.

FDA, aynı zamanda mikonazol içeren vajinal krem ve supozituar üreticilerinin, ürün etiketlerine yeni bir uyarı eklemelerini önermektedir. Yeni uyarı, 'Kan sulandırıcı olarak warfarin kullanıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız, çünkü kanama veya morarma oluşabilir', şeklinde olmalıdır.

Enjektabl Anestezi İlacı Pazardan Çekiliyor

Enjektabl anestezi ilacı RAPLON (rapakuronyum bromid), üreticisinin, ilacın bronkospazma, kalıcı hasar veya ölüme neden olabilen hafiften şiddetliye değişen, nefes alamama durumuna, neden olabileceği yönünde raporlar alması üzerine pazardan gönüllü olarak çekilmektedir. Üreticiye, Raplon uygulanması sırasında oluşan 5 ölüm vakası rapor edilmiştir.

İlacın sponsoru olan Organon Inc., 27 Mart 2001'de tüm ilgili kişilere bir mektup göndererek, ilacın gönüllü olarak piyasadan çekildiğini belirtmiş ve kullanılmayan ilaçların nasıl iade edileceğine dair bilgi vermiştir.

RAPLON, hastanede, nefes borusu değiştirilmesi ve cerrahi girişim için kas gevşetici olarak kullanılmıştır. Piyasadaki diğer ilaçlar, aynı amaç için kullanılabilir ve bu ilacın piyasadan çekilmesi, diğer anestezi ilaçlarının piyasada bulunma durumunu olumsuz etkilemez.

Uzun Süreli Emzirme Kalp Riskiyle Bağlantılı

Uzun süreli beslenme bebekler için en iyi beslenmeyi sağlamasına rağmen, yeni bir araştırma birkaç aydan fazla emzirmenin, çocukta hayatın ileri evrelerinde kalp hastalığı riskini arttırabileceği sorusunu ortaya çıkarmıştır.



20 yaşlarında 331 yetişkinin yer aldığı bir çalışmada, İngiliz araştırmacılar, 4 aydan daha fazla süreyle emzirilen kişilerde, kalp hastalığı riskinin erken belirtisi olan arterlerde sertlik görülmüştür. Ve bu durum 4 aydan ne kadar fazla sürerse, arterlerde sertleşme o kadar fazladır.

TEB, bu konu ile ilgili olarak WHO ile temasa geçmiş ve yaşanan endişeleri dile getirmiştir. WHO'dan aldığımız cevap şu şekildedir:

'...Çalışmayı inceledik ve şu sonuçlara vardık:

1. Artan kalp hastalığı riski, sadece arteriyel damarların elastikiyetinin azalması yani arterlerde sertlik oluşmasına dayanmaktadır.
2. Çalışma planıyla ilgili eksiklikler bulunmaktadır. Bunlar: Deneklerin seçilme yöntemleri, geçmişle ilgili verilerin toplanması, çalışmada kısmi veya tam emzirme arasında herhangi bir farklılaşma bulunmaması, etkisi olmuş olabilecek diğer diyet faktörlerine önem verilmemesi.
3. Ayrıca yazarlar, bu bulguları kesin sonuç olarak değerlendirmediklerini belirtmişlerdir.

Yukandaki sebeplere dayanarak bu çalışmadan, emzirmenin kardiyovasküler gelişim üzerine etkisi ile ilgili sonuçlar çıkarmanın erken ve uygun olmadığına inanıyoruz. Bununla birlikte, WHO, bu çalışma ile ortaya çıkan konunun araştırılmasına destek verilmesinin şart olduğunu düşünmektedir.'

Biz de, TEB olarak, bu gibi haberlerin emzirme ve anne sütüyle ilgili gerçekleri gölgelememesi ve bebekler için en doğru ve yararlı besinin anne sütü olduğunun unutulmaması gerektiğini savunuyoruz.



Mental bozukluklar artıyor

Mental ve nörolojik bozukluklar, dünyada görülen hastalıkların %11'ini oluştururken bu değerin 2020 yılında %14.6'ya yükseleceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Atlas Projesinde topladığı verilere göre, 400 milyondan fazla insanın mental bozuklukları veya nörolojik problemleri vardır.

5 bozukluk- unipolar depresyon, şizofreni, alkol bağımlılığı, bipolar ve obsesif-kompulsif bozukluklar- WHO'ya göre hastalıklar arasında dünyada en fazla iş görememeye neden olanlardır.

Birçok mental bozukluğun tedavi yolları olmasına rağmen, araştırmaya katılan 181 ülkeden birçoğunda az sayıda tedavi merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin %25'inden fazlasında, sıklıkla verilen ve primer sağlık bakım düzeyinde mental ve nörolojik bozuklukların tedavisi için esas kabul edilen antipsikotikler, antidepresanlar ve anti-epileptikler bulunmamaktadır.

Atlas Projesi, WHO tarafından tüm üye ülkelerden mental sağlık kaynaklarında temel bilgi toplamak ve mental ve nörolojik bozuklukların primer düzeyde tedavisi için gerekli ilaçların bulunup bulunmadığını değerlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Hazırlanan ön rapor Ekim 2000- Mart 2001 tarihleri arasında ve dünya nüfusunun %98.7'sini kapsamaktadır.

181 ülkenin %43'ünün, etkili bir mental sağlık hizmeti için gerekli olan hiçbir mental sağlık politikası yoktur. %23'ünün mental sağlık ile ilişkili hiçbir yasası yoktur. %38'inin hiçbir halk sağlık merkezi yoktur ve %41'inde ciddi mental bozuklukların tedavisi primer düzeyde bile yapılamamaktadır.

WHO, 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü, "Dışlamayı Bırak, Topluma Kazandır" başlığı altında, akıl sağlığına ayırmıştır. Akıl sağlığındaki engellere ve durumu iyileştirecek olası yollara dikkat çekecek ve bir yıl boyunca sürecek bir kampanyadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Duyuru

DSÖ, 7 Nisan 1948 tarihinde kurulmuştur. Kurucu ülkeler arasında olan Türkiye, 1948 yılından bu yana DSÖ ile olan ilişkilerini düzenli bir şekilde sürdürmüştür. DSÖ'nün, ülkemizdeki sağlık sorunlarının çözümü ve ulusal bir sağlık politikası oluşturmasında katkılanı büyüktür. Ayrıca, 191 üye ülkede sağlık konusunda referans kabul edilmiş Birleşmiş Milletlerin en önemli kuruluşlarından birisidir.



DSÖ ilk kez bu yıl, 191 üye ülkenin sağlık sistemlerinin performans değerlendirilmesi için Dünya'da 15 ülkeyi pilot ülke olarak seçmiştir ve Türkiye de bu ülkeler arasındadır. 5000 kişi üzerinden yüz yüze yapılan bu araştırmaya ek olarak yine ilk kez İnternet üzerinden DSÖ'nün 6 resmi dilinde (İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Çince), 191 Devlet'te 'Ulusal Sağlık Sistemi Hakkında Anahtar Kişiler Araştırması'nı başlatmıştır.

DSÖ Cenevre Merkezinde, Politika Belirleme için Bilimsel Veri Toplama ve Değerlendirme Bölümünde kurulan ve 4 aydır süren çalışmalar ve çevirilerden sonra söz konusu araştırma DSÖ tarihinde ilk kez olmak üzere TÜRKÇE olarak yayınlanmıştır.

Bu anketi sağlıkla ilgili problemleri olan ve sağlık hizmeti alan herkesin doldurması yararlı olacaktır. 'Ulusal Sağlık Sistemi Hakkında Anahtar Kişiler Araştırması'na web sayfasından (www.un.org.tr/who/who.htm) giderek 30 Haziran 2001 tarihine kadar katılmanızı ve bu anketin mümkün olduğunca daha çok insana ulaşmasında gayret göstererek, hem ülkemize ve DSÖ'ye, hem de tüm dünya ülkelerine katkı sağlayacağınızı umuyoruz.

