

Değişmenin Eşiğindeki Anlamı Aramak

Prof. Dr. AHMET İNAM

1947 Sandıklı doğumlu, 1965 Haydarpaşa Lisesi, 1971 ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Mezun. 1980'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Felsefe doktoru oldu. 1989'da ODTÜ Felsefe bölümünde profesörlüğe yükseltildi. Kendisi, uzun yıllardır, edebiyat ve felsefe alanında çalışmalar yapıyor. Teknoloji konusunda bir kısım görüşlerini içeren kitabı, 1993 Alamuk Yayınlarından çıktı: **Teknoloji Benim Neyim Oluyor?**

İnsan müthiş bir varlık: Niçin yaşadığını, yaşamasının anlamının ne olduğunu sorgulamadan yaşayabiliyor. Çok kolay alıyor. Koşuyor, para kazanıyor, evleniyor, tapınıyor, inanıyor: Hayata kendini bırakıyor. Hayatın sorunlarına kendini kaptırıyor. Politikaya, eğlenceye, acılara, sıkıntılara....

Neden? Eğitimle, toplumsal yaşayışın ilişkiler ağı içinde kültürümüzün bize verdiği bir dünyaya bakış biçimi var. Hayatın anlamının ne olduğu veriliyor: "Şöyle yaşayacaksın, böyle seveceksin, şu şu biçimlerde düşüneceksin, duyacaksın" deniliyor. Farkında değiliz çoğumuz, hayata verdiğimiz anlama o denli alıyoruz ki, bir süre sonra çok az şey bizi şaşırtıyor. Şaşırmayı bile öğreniyoruz. Hayatımızın akışı, büyük zorlu engellerle karşılaşmadıkça olağan ritmiyle sürüp gidiyor, yoklanmamış, anlamı anlaşlamamış, kuru, heyecansız bir dünyada ölüp gidiyoruz.

Heyecansız ve kuru: Düşünmeden, aramadan, değiştirmeye, değiştirilmeye uğraşmadan yaşanan heyecanlar, alınan tadlar, heyecan değil, tad değil.

"Dünyayı tadanlar düşünemiyor, düşünenler tadamıyor" diyebilirsiniz. Hayat, düşüncemizle bedenimizin, duygumuzla aklımızın birbirine değmediği yalıtılmış bölmelerle yaşanıyor. Medya böylelikle çok kolay giriyor içimize, bize avucunun içine alıyor. Herkes gibi olmanın mutluluğu yetiyor bize. Herkes gibi olmak güven veriyor.

Oysa, hayat yaşadığımızdan daha zengin, daha derin, daha çoşkulu. Örneğin, zengin olmakla, toplumda sözü dinlenir biri gibi. Yaşamak, gezilere katılıp dünyayı dolaşmakla, hayatın olağanlığını sadece olağan bir tavırla karşılayarak, bu yitirilen zenginliği göremeyiz.

Mesleğinin enayisi olmuş bir felsefeci gibi "düşünürseniz hayatınız daha zengin olur" diyenlerden değilim. Tezim yalnızca şu: Hayatımızın daha güzel, daha anlamlı olma olanağı var. Bu olanağı gerçekleştirebilme, etrafınızda olup bitenlerin farklı boyutlarını, değişik yüzlerini kavrayıp, şimdiye dek farketmediklerimizi farketmemize bağlı. Nasıl olacak bu? Bunu siz bulacaksınız. Anlamaların kilitleri elinizdedir. Belki şimdiye dek tek bir kapıdan geçtiniz, elinizdeki anahtarla. Kapı çoktur. Hayatın keşfedeceğimiz anlamlı var. Kilitleri açacağımız anahtarlarımız.

Kendinizi yaşadığınız hayata mahkum biri gibi duyuyor, anlam aramayı önemsiyorsanız, bu mahkum oluş sizi rahatsız ediyor ve çıkış noktaları arıyorsanız kendinize, eşiktesiniz. Değişimin eşiğinde.

Hayatı değiştirebilme gücü olanlara, değişerek anlam arayanlara, anlam arayarak değişenlere, bu hayat ne güzel yaraşır.