



“OYUNUN PEŞİ DÖĞÜŞ, KIBLENİN PEŞİ YAĞIŞ”

“Oyunun peşi döğüş, kiblenin peşi yağış” diye bir halk deyişi vardır. Kibleden sonra gelen yağış da o bildiğiniz yağışlardan değildir. Rüzgar, yağmur ve fırtınadır, hatta kasırga diye de tanımlanabilir. Kasırgalarda her şey toz duman olur, yer gök birbirine karışır. Kasırgadan sonra ortam durulduğunda yaşam yeni kurallarla yeniden şekillenmeye başlar. İnsanlar kasırga esnasında bile kasırgadan sonra oluşacak yaşamın şeklini belirleyecek yeni kuralları yazmak konusunda çaba içindedir. Süreç içinde bazen belli etmeden, bazen de açık açık bu niyetlerini belli ederler. Her kuralı kendi doğru bildikleri alanda etkin kılmak, hayata geçirebilmek için yazmak umudundadırlar. Hatta amaçlarına ulaşmak için kasırga ortamı oluşturmak veya kasırga olduğuna inanmak ve inandırmak için emek sarf ederler. Boşluk doldurulmalıdır, boşluk yoksa da boşluk yaratılmalıdır. Önce canavarlar yaratılmalıdır, sonra da bu canavarları ancak kendilerinin yok edebileceği hikayesi üretilmelidir. Bu bir anlamda doğrudur çünkü, sanal canavarlar ile ancak sanal kahramanlar baş edebilecektir.

Başkasının evinde kiracı olmak günü geçmiştir. Kendi evimizi kendimiz inşa etmeliyiz. Sağlam temellerimiz zaten hazır. O halde tuğla örmekle başlayacağız. Eğer yeterince deneyimli duvarcılar olabilseydik, kendi yeteneklerimiz ile ölçü almadan tuğlaları gerektiği gibi yerleştirebilecek kadar birlikte çalışmayı öğrenmiş olsaydık işimiz kolaydı. Ama ne yazık ki hâlâ ekip halinde çalışmak konusunda engelleri aşacak eğitilmiş duvarcılar olmadığımızı fark ediyoruz. Bazen tuğlalar gerekmediği yerlere konuluyor, duvar projeye göre örülemiyor ve tuğlalar bazen o kadar dağınık durumda oluyor ki bizim dışımızdakiler, yapıyı tuğladan değil de kumdan yapılmışçasına darmadağın edebiliyor.

Birleşmenin öneminden, bir araya gelip örgütlenmenin gereğinden kimsenin en ufak bir tereddütü yok ama çoğunlukla bu birleşmenin nereden başlanarak nasıl gerçekleştirileceği konusunda ortak mutabakat sağlanamamaktadır. Sadece beraberlik gibi ortak bir tanımla yetinilmemeli, gerçekten ortak çalışma, malzeme, deneyim, güç alışverişi, yalnızca yörelere göre değil ama uzmanlaşma yolu ile her alanda işbölümü gerekecektir.

Bireyler milyonlarca gereksiz ayrıntıyı hatırlar ve bu ayrıntılara takılır kalırlar. Bu yapıda temel gerçekler görüş alanı dışında kalır, ancak küçük ayrıntılar gözlemlenebilir. Bellekler işe yaramaz olur. Burada tehlikenin büyüklüğü eylem gücünün yitirilmesidir. Korkunun öne geçtiği anlarda insan düşmana değil kendine zarar veriyordur aslında. Yöneticiler insanların yaşam, özgürlük ve mutluluk elde etme haklarını sağlamak için var olduklarından mazeret üretme hakkına sahip değildirler, çözüm üretmelidirler. Yaşadığımız süreçte yapılanma ilişkilerinin komploteorilerinden kurtarılması bizlere düşen temel görevdir. Artık örgüt yöneticilerimizin temel görevlerinden biri de; bütün teorik sorunlar üzerinde giderek daha çok bilgi edinmek, günü geçmiş görüşlerin geleneksel lakırdılarının etkisinden kendilerini kurtarmak ve eczacılığın bir bilim durumuna geldiğinden bu yana; bir bilim olarak yürütülmek yani irdelenmek istediğini hiç unutmamak olacaktır.

* kible: güneşten esen sıcak yel

* peşi:sonrası

Bireyler milyonlarca gereksiz ayrıntıyı hatırlar ve bu ayrıntılara takılır kalırlar.

Bu yapıda temel gerçekler görüş alanı dışında kalır, ancak küçük ayrıntılar gözlemlenebilir.

Bellekler işe yaramaz olur. Burada tehlikenin büyüklüğü eylem gücünün yitirilmesidir.

Korkunun öne geçtiği anlarda insan düşmana değil kendine zarar veriyordur aslında.

