

# HER TÜRLÜ SAVAŞ ORGANİZASYONUNA HAYIR!

**A**nımsanırsa NATO (North Atlantic Treaty Organisation) namı diğer Kuzey Atlantik Paktı, 1947 yılından 1991 yılına kadar, SSCB'nin çözülüşüyle son bulan Varşova Paktı'na karşı Askeri bir savaş örgütü olarak misyon sahibiydi. Belirli bir hiyerarşi içinde yapılmış ABD ve Batı Avrupa'yı içine alan gerektiğinde SSCB'ye karşı uzak coğrafyalarda bile askeri operasyonlar yapan (Kore) bir savaş örgütü olarak varlığını sürdürmüştür.

Varşova Paktı çözülünce, NATO'ya yeni misyon ve işlevler yüklenmiş, "Yeni Dünya Düzeni" fikrinin gerçekleştirilmesi için çeşitli görevler verilerek yeniden yapılandırılmıştır.

İlk olarak Birleşik Avrupa Birliği (BAB) olarak tasarlanan Avrupa merkezli militarist organizasyonun kuruluşunu engellemek amacıyla, NATO yeniden yapılandırılarak üye sayısı genişletilmiş, görev alanı ise çok daha geniş bir coğrafya olarak tanımlanmış ve BAB kuruluşunun önü kesilmiştir.



Haziran ayında NATO toplantısının mekanı Türkiye olmuştur. Böyle bir toplantının arkasından pek çok yorum ve değerlendirme kaçınılmaz olarak yapılmıştır. Ancak tüm yorumların ortak noktası Büyük Ortadoğu Projesi ve NATO'nun yeni işlevi konusunda yoğunlaşmıştır.

Anımsanırsa NATO (North Atlantic Treaty Organisation) namı diğer Kuzey Atlantik Paktı, 1947 yılından 1991 yılına kadar, SSCB'nin çözülüşüyle son bulan Varşova Paktı'na karşı Askeri bir savaş örgütü olarak misyon sahibiydi. Belirli bir hiyerarşi içinde yapılmış ABD ve Batı Avrupa'yı içine alan gerektiğinde SSCB'ye karşı uzak coğrafyalarda bile askeri operasyonlar yapan (Kore) bir savaş örgütü olarak varlığını sürdürmüştür.

Varşova Paktı çözülünce, NATO'ya yeni misyon ve işlevler yüklenmiş, Yeni Dünya Düzeni fikrinin gerçekleştirilmesi için çeşitli görevler verilerek yeniden yapılandırılmıştır.

İlk olarak Birleşik Avrupa Birliği (BAB) olarak tasarlanan Avrupa merkezli militarist organizasyonun kuruluşunu engellemek amacıyla, NATO yeniden yapılandırılarak üye sayısı genişletilmiş, görev alanı ise çok daha geniş bir coğrafya olarak tanımlanmış ve BAB kuruluşunun önü kesilmiştir.

Bugün ise NATO için Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) konusunda yeni misyon ve işlevleri konuşulmaktadır. BOP, Yeni Dünya Düze-

ninin bir uzantısı olarak bilinmelidir. Bilindiği gibi BOP bölgesi olarak çok geniş bir bölge tasarlanmaktadır. Balkanlardan, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan, Orta Asya içlerine kadar uzanan bir coğrafya bu projenin konusunu oluşturmaktadır.

ABD, BOP ile hegemonyasını açıkça tesis edeceği bir hamleyi NATO üzerinden yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle söz konusu bölgede hiçbir ülke uluslararası-bölgesel ilişkilerinde "kendi oyununu" oynayamayacak, ve her hareketinde ABD merkezli sistemin belirlediği politikalara harfiyen uyacak duruma getirilmeye çalışılacaktır.

Bugünkü NATO politikaları ve yapısal düzenlemeleri ABD ve İngiltere müdahalesiyle bu eksen üzerinden gelişmektedir. BOP Projesi özünde dünya enerji kaynaklarını kontrol altına almak amacıyla gütmektedir. Beş kızkardeş adıyla bilinen ikisi İngiliz, üçü Amerikan petrol şirketi ve militarist sanayi tekelinin ittifakıyla gerçekleştirilmek istenen bir projedir. Dünya enerji kaynaklarının Amerikan ve İngiliz hegemonyasında NATO şemsiyesi altında gerçekleştirilmesi pek de kolay gözüküyor. Bu arada, Rusya, İstanbul toplantısını yok sayarak, davranışlarıyla, SSCB geçmişli yenilgiyi kabul etmediğini göstermiştir. NATO içinde yer alan pek çok ülke kendi sorunlarını yüksek sesle tartışmış, ancak ABD ve İngiltere'nin kükremesiyle problemlerini belirsiz bir süre için depoya kaldırmak zorunda kalmıştır. Basın organlarına yansıyan Bush ve Blair'in el sıkışırken çekilmiş fotoğrafları NATO toplantısından ABD ve İngiltere'nin istediği sonucu aldıklarını göstermektedir.

Türkiye de NATO üyesiye kaldığı davulun tokmağının başka elle geçmesinden rahatsız ülkelerden birisi olarak, Irak'ın kuzeyindeki iddialarından vazgeçmek zorunda kaldığını deklare etmiştir.

Önümüzdeki dönemde Pax-Amerikana'nın en doğrudan ve çıplak hegemonya girişimlerini bile 'demokrasi', 'insan hakları' 'yoksullukla mücadele' ve benzeri temalarla sarmalanarak gündeme getirme-

sini beklemek gerekmektedir. Bu yönelimin sonuçları şöyle sıralanabilir. Birleşmiş Milletler(BM) kuruluşlarının ve uluslararası kalkınma finans örgütlerinin alanına daha fazla giren bir NATO; daha fazla NATO'laşan bir BM ve NATO'ya daha fazla bakan uluslararası kalkınma-finans kuruluşları görürsek şaşırılmamız gerekiyor.

Söylenenler ışığında insanlığın yakın geleceği sıkıntılı geçecek gibi görülüyor. ABD'nin önünde engelsiz düz bir yol bulunmuyor. Çünkü yanıtlanması bugünden mümkün olmayan temel bazı sorular ortada duruyor. Bu soruları şöyle sıralayabiliriz.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), özellikle Fransa ve Almanya arasındaki politikaya yaklaşım farklılıkları, hatta zaman zaman yaşanan gerilimler gündemdeki planı ve niyetleri ne ölçüde etkiler? Rusya Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerin tutumu ne olacaktır? ABD'nin Irak'ta tam bir fiyasko yaşaması BOP'nin sonu anlamına mı gelecektir? ABD'deki olası bir başkan ve ekip değişiminin sürece etkisi olabilir mi? Avrupa'nın yerleşik muhalefet güçlerinin sürece ciddi bir direnç göstermeleri beklenebilir mi Türkiye'nin iç dengeleri bu gelişmeleri ne derece zora sokabilir?

Bütün bu sorulara bu günden cevap bulmak zordur. Kuşkusuz önümüzdeki süreç bu çatışmaların içinden geçilirken netleşecektir. Bütün isteklerin çatışmalarının ortalama bileşkesi ana yönelimi temel olasılıkları ortaya çıkaracaktır.

Görevi sağlık hizmeti ve insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarının tek amacı olabilir; Yaşamı tehdit eden ve ortadan kaldıran tüm militarist girişimlerin karşısında yer almak. NATO'suz bir yaşamı hak ediyoruz. Yurtta Sulh Cihanda Sulh temel şiarımız olmalı, olmaya devam etmelidir.



**G**örevi sağlık hizmeti ve insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarının tek amacı olabilir; Yaşamı tehdit eden ve ortadan kaldıran tüm militarist girişimlerin karşısında yer almak. NATO'suz bir yaşamı hak ediyoruz. Yurtta Sulh Cihanda Sulh temel şiarımız olmalı, olmaya devam etmelidir.

