



Ecz. Sabih Tekin Çağlar (TEB Genel Sekreteri)

Yaşama ait beklentiler düşünülürken ve geleceğe ilişkin planlar yapılırken nelere dikkat edilir? Duygusal yaklaşımlar mı öne çıkar, hayatın gerçek yüzü mü; yoksa olması istenilenler mi, veya geçmişten alınan dersler mi yön verir? Belki de hepsi. Bir an olsun dinlenme ve muhasebe yapma fırsatı bulduğunuzda yargılamalısınız, kendinizi geçmişinizi, ve elbette ki çevrenizi. Zaten insan yaşlandığını nüfus kağıdı veya hastalıklarında değil çevresindeki değişimlerden fark eder çoğu zaman. Oysa ki ailenize göre hep çocuksunuzdur. En fazla genç, bilemediniz yetişkin sınıfına koyar aile büyükleriniz sizi. Orta yaş gibi yaklaşımları çevrenize bile yaklaştırmazlar. Oysa ki siz kendinizi bazen çok yaşlı hissedersiniz. Çok uzun bir zamandır yaşadığınızı düşünürsünüz. Ve bu yaşamdaki temel yaklaşımın tarlada tarım yapmak gibi olduğunu bilirsiniz. Kazarsınız, ekersiniz, biçersiniz ve sofraya getirirsiniz. Yaşam sürecinizi de bu bağlamda değerlendirirsiniz. Neler tasarlamışsınız, hangi tasarımlarınızı hayata geçirebilmişsiniz, hayata geçiremedikleriniz nelerdir ki en önemlileri bunlardır. Yaptıklarınız zaten sizin görevlerinizdir, yapamadıklarınız ise başarısızlığınız. “İnsanlar açık denizlerde karşılaştığınız fırtınalarla ilgilenmezler, gemiyi sağ salım limana getirip getirmediğinize bakarlar” sözünde olduğu gibi. Ama sofranın ne kadar kalabalık olduğuna dikkat etmek gerekir. Kazarken kimler vardır yanınızda, ekimde kimler vardır, biçerken kimler? Kimse yoktur emek harcanırken ama sofraya yemek zamanı gelince. Tarlayı ekmeye başlarken çok kalabalık olan çevre, ekerken ve biçerken giderek azalmıştır. Sofra hazırlanırken yalnızlık had safhaya çıkar ta ki yemek yenilmeye başlanılana kadar. Olayın bu boyutudur aslında tartışmaya açılması gereken. Siz mi istemediniz kimseyi yanınızda, yoksa onlar mı fırsatçıydılar. Herkesi fırsatçılıkla suçlamak işin kolayına kaçmaktır da paylaşmayı bilmemek, üretimi ortaklaşa yapmamak ve kurulan her sofradaki ürünün tek üreticisi olmak sizin kendi tercihiniz mi acaba... Zaten yaşamda her şeyin mükemmel olması gibi bir kural yoktur, olanaklı ve gerekli de değildir. Tüm yapılanların düzenli olması, her konuda sonuca ulaşan başarılar elde edilmesi, toplumun bütün kesimlerinin mutlu olabilmesi,

(...) Zaten yaşamda her şeyin mükemmel olması gibi bir kural yoktur, olanaklı ve gerekli de değildir. Tüm yapılanların düzenli olması, her konuda sonuca ulaşan başarılar elde edilmesi, toplumun bütün kesimlerinin mutlu olabilmesi, mükemmeliyete ulaşmak kabus gibi bir rüyadan öte olmasa gerek. Gerçek ile doğrunun, çelişkilerin farkına varmaktan geçtiğini ve çelişkilerin çatışmaya değil çözümlere ulaştıracağını bilebilmek doğru yola çıkaracaktır (...)

mükemmeliyete ulaşmak kabus gibi bir rüyadan öte olmasa gerek. Gerçek ile doğrunun, çelişkilerin farkına varmaktan geçtiğini ve çelişkilerin çatışmaya değil çözümlere ulaştıracağını bilebilmek, doğru yola çıkaracaktır. Birey kendi iç dünyasındaki kavga yaşıyor bu çelişkiler yumağını. Ekonomik durumun çok da iyi olmadığı kabul edilmez, savurgan bir yaşam tarzı gösterilmeye çalışılır. Bireyselleşmenin arttığı durumlarda katılımcılık nutukları doruklara ulaşır. Hırs ve ihtirası maskeleyen en belirgin dış vurumu ise yapmacıklarla dolu tevazu gösterileri ile kendini gösterir. Birey kendini bu sahneye bir türlü yakıştıramaz, seyirci bile olmak istemez. Girdap haline gelen bu çelişkiler yumağının farkına varmak için zaman oldukça geçtir. Ya açık denizde yakalanan fırtınaya yakalanan gemidekiler ne yapmalı? Limana dönüşte kimse sorgulamayacaktır fırtınaları ama, gemi önemlidir ve kıyıya varmalıdır. Filikalara binerek geminin batışını seyretmek sadece geminin batışını kolaylaştırır. Limana filika ile döndüğünüzde geminin batışını ne kendinize ne de limanda bekleyenlere izah edebilirsiniz. Hiç kimse açık denizde ne kadar büyük fırtına olursa olsun gemiyi terk etmemeli, geminin sağ salım limana gidişi için canını dişine takarak çalışmalıdır. Her ne kadar limanda kurulacak sofranın kendilerinden çok daha önce ne kazarken, ne ekerken ne de biçerken emek üretmeyenlerle dolu olduğunu biliyorlarsa da...