

Japon Prens ve
Prensesi Tokyo'da
Dünya Eczacılık
Kongresi açılışında



**Japonya
Sağlık
Bakanı:**

“Siz Eczacıların yardımını rica ediyorum”

Ecz. ADNAN ÜLKÜ*

“Sağlık hizmetleri ve ilaç giderleri o kadar artıyor ki, buna bir önlem, bir düzen getirmek gerekiyor.

Bu konuda bize ancak siz eczacılar yardım edebilirsiniz, siz eczacıların yardımını rica ediyorum.

Tokyo'nun varoşlarında oturan vatandaşlarımızı geleneksel Çin-Japon eczacılık metodlarını uygulayarak tedavi ediyoruz.” diyor.

Kim diyor?

Dünyanın en zengin ikinci ülkesi Japonya'nın Sağlık Bakanı Tokyo'da 6 Eylül 1993'de

*T.E.B. Merkez Heyeti Üyesi

FIP genel kurulunda Japon Prens ve Prensesi'nin huzurunda dünya eczacılarına böyle sesleniyordu.

Sayın Bakanı yürekten takdir ettim. Japon mucizesinin faktörlerinden birisi de demek ki bu imiş. Yürekten açık konuşmak ve öneri istemede samimi olmak. Yoksa bildiğini okumak değil.

Ben TEB olarak, 28 Sağlık Bakanımıza kaç dosya götürdüm adedini artık unuttum? Beyinleri sıkan sarık bu sarık, yoksa festeki sarık değil.

Tokyo'da 6 Eylül 1993'de Keizo Plaza Hotel'in büyük ve muhteşem salonlarında FIP İkinci Başkanı ve Bilimsel Program Chairman'ı Prof. T. Nagai'nin yönetiminde genel kurul açıldı.

Salonda Japon Prens ve Prensesi, bazı Japon Bakanlar, Tokyo Valisi, Amerika ve bazı devletlerin büyükelçileri ile bu denizaşırı uzak diyara dünyanın her tarafından gelmiş sivil ve asker eczacı meslekdaşlarımız vardı.

Türkiye'den FIP temsilcimiz Sayın Doç. Dr. Doğu NEBİOĞLU, TEB Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yüksel URAS, TEB Merkez Heyeti Üyesi ben Adnan ÜLKÜ, Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Haluk TARIM ve Sayın Şerif BOYACI ile askeri kanattan Sayın Ecz. Albay Prof. Dr. Aşkın İŞİMER, Marmara Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Sevim Sevgi ROLLAS, İstanbul Eczacılık Fakültesinden Sayın Prof. Dr. Aysel GÜRSOY ve Sayın Prof. Dr. Öznur ATEŞ ile Ankara Eczacılık Fakültesinden Doç.

Dr. Gülin GÜVENDİK ve Eczacı Taner İBRİŞİM bulunuyordu.

Çok iyi bir topluluk halindeydik. Kongre salonunun bir köşesinde geysalar geleneksel Japon müziğinden parçalar çalıyorlardı. Önce FIP Genel Başkanı N. O STRANDQUIST bir açılış konuşması yaptı. Sonra Japon Eczacıları Birliği Başkanı KEIJIRO TAKAGI konuştu. Daha sonra da Prens Hazretleri Kongreye hitap ettiler.

Bilahare Japon Sağlık Bakanı konuştu. Bu konuşmanın önemli gördüğüm bölümünü yazımın başında aktardım.

Akşam kokteyl vardı. Kokteyl bir mimarî harika olan Keizo Plaza Oteli'nin en büyük salonunda veriliyordu. Salon o kadar kalabalıktı ki, iğne atsanız yere düşmeyecek kadar doluydu. İnsanlar zorlukla hareket edebiliyordu.

İstanbul'daki o muhteşem ve mükemmel 50. FIP toplantısında FIP yöneticilerinin Türk Eczacıları Birliğine gösterdikleri samimi anlayışa, bizler Tokyo'da teşekkür etmek için daha Ankara'dan bugünün tertip ve hazırlığını tamamlamıştık.

Urfa'da hazırlattığımız dövme bakır tabaklar üzerine gereken yazılar yazılmıştı. Fakat bunu nasıl uygulayacaktık? Ne yapmalıydık ki, bu hınca hınç dolu salonda çalışmamız boşa gitmesin. İlgii ve dikkati çekebilelim.

Her zaman ve her yerde söylerim. Sayın Doç. Dr. Doğu NEBİOĞLU dış ilişkilerde de hem metod, hem şekil olarak çok başarılı. Sayın NEBİOĞLU bu problemi çözdü, çözdü ama inanın terlememiş yeri kalmamıştı (!)

Bu konuda ve her konuda Sayın Prof. NAGAI de çok yardımcı oldu. Huzurunuzda her iki meslektaşına da teşekkür ederim.

Japonların geleneksel meşhur davul şovları var, 5-6 gencin geleneksel kıyafetlerle uyguladıkları bu şov çok muhteşem, aynı zamanda çok tehlikeli.

Davul şov başladı. 40 dakika boyunca salonda çıt yok. Herkes bu harika gösteriyi takdirle izliyor. Şov bitince hemen FIP Genel Başkanı Norveçli N.O. STRANDQUIST, bir evvelki FIP Genel Başkanı Amerikalı Dr. J. ODDIS, FIP Genel Koordinatörü Dr. D. Steinbach, Japon Eczacılar Birliği Başkanı TAKAGI, Prof. NAGAI sahneye çıktılar. Doç. Dr. Doğu NEBİOĞLU, Ecz. Ahmet URAS ve ben de sahneye çıktık. Şimdi bizim şovumuz başlıyordu.

Sayın NEBİOĞLU mikrofondaki bu olayın nedenlerini ve niçinleri anlatarak, kendilerine İstanbul'da teşekkür etme imkanı bulamamıştık bunu şimdi burada yerine getireceğimizi güzel ve özel uslubu içerisinde açıkladı.

İlk olarak Sayın URAS, Genel Başkan STRANDQUIST'e sonra ben bir evvelki FIP Genel Başkanı Amerikalı Dr. J. Oddis'ye, arkadan NEBİOĞLU Türk Eczacıları Birliğinin armağanlarını verdik.

Salonda tıs yoktu, bütün salondakiler bizleri dikkatle izliyorlardı. Merasimin sonunda şiddetli bir alkış, göz yaşartacak kadar şiddetli. Baktım sayın Prof. hanım meslektaşlarım çok duygulanmışlar, neredeyse ağlayacaklar. Bizler de öyleydik...

İçerisi çok sıcaktı ve bizler çok terlemiştik. Kendimizi dışarıdaki salona attık ve olayın değerlendirmesini yaptık.

Olay çok başarılıydı ve tam yerine oturmuştu.

Birçok ülke temsilcileri yanımıza geliyor bizlerle tanışıyor, güzel sözlerle duygularını açıklayarak, bizleri kutluyorlardı. Çok sevinçliydim. Tam bu sırada Yunan Eczacıları Birliği grup halinde salondan çıktılar.

Ben hemen çağırdım, geldiler. Takdirlerini, "tam not 10" diyerek belirttiler. Ben de kendilerini yemeğe davet ettim. Özür dileyerek mazeret beyan ettiler. Çok sıkıntılı ve üzgündüler.

Unutmadan hemen belirtmek istiyorum. Güney Kıbrıs Rum Eczacıları Birliği FIP üyeliğinden çıkarıldı. Neden mi? FIP'in müteaddit ikazlarına rağmen aidatlarını ödemedikleri için.

Kuzey Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği Başkanı da oradaydı. Kendisiyle fazla diyalog kuramadım. Sidney toplantısından beri şahsına kalbim kırıldı. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Eczacıları Birliğinin Tokyo'da temsil edilmesinden fevkalade gururlandım ve sevindim. Ne de olsa Helsinki çorbasında benim de tuzum vardı.

Türk Eczacıları Birliği yine gerekenin en iyisini yapmıştı. Türk Eczacısına teşekkürler.

Son söz: Türkiyem çiçek, bir tane... Tartışmasız üstüne başka ülke yok. Ne olurdu, Yüce Tanrım bizlere biraz da akıl ihsan eyleseydin. Tabii önce medyaya. Hepinize sevgiler, hepinize saygılar.