



Bakış

Bizler dünya üzerindeki en şanslı toplumlardan biriyiz. Yaşadığımız toprakların eşsiz doğal güzellikleri bir yana, öyle zengin bir tarihsel ve kültürel mirasın sahibiyiz ki...Yüzyıllardır bir çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, tüm bu medeniyetlerin izlerini gündelik yaşamında hissedebilen, dantel gibi işlenmiş bir medeniyetler tarihi bulunan yaşadığımız topraklar; bugünü anlamak ve sorunlarımızın farkına varmak için oldukça önemli ipuçları sunuyor.

Bugünün modern dünyasının kurulmasında oldukça önemli bir temel oluşturmuş tüm Anadolu medeniyeti bir yana, her türlü kültürel, dinsel ve etnik farklılıklarla bir arada yaşama kültürüne yüzyıllar boyu canlı bir örnek sunmuş bir toplumsal yapının mirasçılarıyız. Kişisel ya da toplumsal başlıkların bir çatışma unsuru olarak değil, etkileşim ve diyalog için bir şans olarak algılandığı tarihe dönüp bakmalıyız. Tüm 'ilerleme' hedefli adımlarımıza rağmen, modern dünyanın bir çok noktada yüzyıllar öncesinden bile geri bir noktaya itildiğinin farkına varmalıyız.

Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendisi gibi olmayana karşı geliştirilebilen tek davranış şekli şiddet ve yoketme olmaya başladı. Değiştirip dönüştürmek elbette insanın en yaratıcı özelliklerinden biridir ancak kişileri ya da toplumları değiştirmek için kullanacağınız yöntemler sizi insanlığınızdan çıkarmamalıdır. Farklı düşüneni ve farklı yaşamak isteyeniyi anlamaya çalışmak insani bir sorumluluktur. Herkesin bizimle aynı noktada durduğunu zannedemeyiz, herkesin bizimle aynı düşüncesini bekleyemeyiz. Demokrasinin en önemli özelliği farklılıklarla bir arada durabilmektir, herkesin aynı olmasını sağlamak değil, herkes için en iyi olanı aramaktır. Son dönemlerde artan şiddet ortamı işte bu nedenle demok-

rasi kültüründe ağır yaralar açılmasına neden olmuştur. Farklı bölgelerden gelen linç haberleri bizi endişelendirmeye başlamışken, gazetesi önünde haince bir saldırıya kurban giden Hrant Dink, endişeli ruh halimizi karanlıklara boğmuştur.

Hrant Dink'in katlinin ardından gittikçe "derinleşen" bağlantılar, daha önce karşılaşmadığımız manzaralar değildir. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü her zaman bu "derin" engele çarpmaktadır. Hrant'ın Agos Gazetesi önündeki cansız bedeni, bu bakımdan çok önemli bir sembol işlevi görmelidir. Hepimize, birbirimizle dayanışmayı, birbirimizi dinlemeyi ve fikirlerine saygı duymayı hatırlatmalıdır. Hepimize, daha yaşanması bir dünya için en az Hrant kadar çok çalışmayı hatırlatmalıdır. Önümüzdeki "derin" engeli ortadan kaldırmak, ancak kardeşliğin ve bir arada yaşama kültürünün, bir başka deyişle demokrasinin daha da derinleştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Yan yana durmak, sakince birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmak, empati kurmak ve öncelikle farklılıklardan ziyade ortaklıklarımızı görünür kılmak için çok fazla nedemiz var. Yıkılmış bir kilise binası yanında yükselen yüzyılların medrese kalıntısı, sinagog çanı çalarken yükselen ezan sesi, ninelerimizin söylediği sözleri farklı olsa da ezgisi aynı kulağımıza asılı kalmış türküler bu nedenlerin en basitleri...Anlamak sorunlarımızı çözmeye yetmez, ama anlamadan da hiçbir sorunu çözemeyiz.

Ecz. Mehmet DOMAÇ
TEB Genel Başkanı



MESLEK ODALARI - ECZACI ÖRGÜTLERİNİN ÖNEMİ

Değerli Meslektaşlarım,

Küreselleşme ile birlikte demokratik kitle örgütleri olarak nitelenen meslek odaları - sendikalar - dernekler - vakıflara ilave olarak yönetim dışı oldukları iddia edilen örgütler oluşturuldu.

Türkiye’de, aralarında yapısal ve işlevsel farklılıklar bulunan örgütlerin tümü STK veya YDÖ (Yönetim Dışı Örgüt), daha yaygın isimlendirme ile Sivil Toplum Örgütü olarak nitelendirildi. Türkiye’de yönetim dışı örgütler alanındaki yapılar, dört ana grupta toplanabilir. Bunlar; sermaye örgütleri - projeci şirket tipi birimler - demokratik kitle örgütleri - okul mezunları dernekleri, hemşeri dernekleri v.s.

STÖ’lerden özellikle sermaye örgütleri ve projeci şirket tipi örgütler, adları, söylemleri ve iddiaları farklı olsa da devlet ve sermaye karşısında özerk olmadıkları, kamusal alanda yer almadıkları, topluma genellenebilir çıkarları savunmadıkları için toplumsal dayanışma ve demokratikleşmeye katkıda bulunamamışlardır.

Sermaye STÖ’leri doğal olarak kendi sınıfsal çıkarlarını ve demokrasi anlayışını temsil etmektedir. Projeci Örgütlerde yöneticilerine sağlanan özel çıkarlar karşılığında ulusal ve uluslararası güç merkezlerinin hizmetinde faaliyet göstermektedirler. Bu örgütleri bu fonksiyonlarıyla yönetim dışı ve demokratik saymak için bir neden görünmemektedir.

Küreselleşme sürecinde ağırlaşan ekonomik koşullar, toplumsal eşitsizlik ve siyasete katılamama sorunları, güç merkezlerinden bağımsız olan meslek odalarının güçlendirilmesi gereksinimini daha da artırmaktadır.

Önümüzdeki dönemde ilerlemeye, siyasete katılmaya, toplumsal dayanışmaya (sosyal adalet) katkı yapacak olan demokratik kitle örgütleridir.

Tüm bu gelişmelerin ışığında doğaldır ki; TEB sadece eczacıların değil ülkemizin de gereksinimi olan önemli bir örgüttür.

...

ÖRGÜTE ÇATIŞMA - TEHDİTKÂR DİL

Çatışma, kişi yada grubun bir başka kişi yada grubun amaçlarına ulaşmasını engellemek üzere kasıtlı planlanan davranışlardır. Çatışan tarafların ortaya çıkarabildikleri yegane sonuç örgütün karar verme mekanizmalarında bozulmadır.

Çatışma amaçlı planlı davranışlar; şiddeti, yok etmeyi, insanlıktan uzaklaşmayı, uygar düzeydeki kontrolün kaybedilmesini, mantıksızlığı gösterirken, uzlaşma amaçlı olarak değişim ve gelişimi öngören tartışmalar zenginleştirici ve güçlendiricidir.

Özellikle siyasal partiler ve ideolojik örgütlenmeler toplumsal taban kazanmak veya toplumsal tabanını kaybetmemek üzere karşıtlarını düşman ilan ederler. Çatışmayı da gelişme amaçlı olarak değil iktidara gelmek adına yaparlar. Günümüzde bu çatışma tavrı siyasal partileri toplum nezdinde itibarsızlaştırmaktadır. Siyasal Parti ve ideolojik örgütlere özgü düşman yaratma veya düşman ilan etme tavrı meslek örgütüne ve onun fonksiyonlarına uyan bir davranış değildir.

Meslek Örgütleri kendi iç dayanışması ile güçlü, toplumsal dayanışmayı vaaz ve propaganda eden örgütlerdir. Tüm topluma ayırmsız beşikten mezara kadar sağlık talebimiz mesleki çıkarımızdan değil, sosyal adalete ve özelliklede toplumsal dayanışmayı savunduğumuz içindir.

Örgüt içi dayanışma bilincimizi sarsacak olan tehditkar dil ve eylemler gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunlar karşısında birlikte davranma irademiz ile karar verme mekanizmalarımızı bozar. Bu durum aleyhimize olacak gelişmelere karşı savunma gücümüzü zayıflatır.

Elbette birbirimizi geliştirecek zenginleştirilecek eleştirileri yapacağız, Başkanlar Danışma toplantılarında, Bölgele-rarası toplantılarda özellikle kongrelerde kendi görüş ve önerilerimizi savunacak ve birbirimizi kıyasıya eleştireceğiz. Toplantılarda, kongrelerde alınan kararların uygulanmasının da amansız takipçileri olacağız. Fakat meslek örgütlerinin gücünü dayanışma bilinci ile sürdürdüğü gerçeğinden yola çıkarak davranışlarımıza, dilimize dikkat etmeye de özen göstermeliyiz.

Meslek örgütümüzün üye ve yöneticileri olarak; Toplumda yaygınlaştırılan umutsuzluğa ve örgüt kavramına, örgütsel mücadeleye karşı gelişen güvensizliği engellemek açısından yaşamsal olan görevimiz, odalarımız ve TEB’ in üye ve toplum gözünde itibar ve gücünü yükseltmektir.

Hoşça kalın, diyalogsuz kalmayın...

Ecz. Erdoğan ÇOLAK

TEB Genel Sekreteri

TEB Haberler Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü