

Berivan VARGÜN

Müslüman Bir Ülkenin İlk Başbakanı,
Kendi Vatanında Bir Ömür Yaşayamamış,
Dönem Dönem Sürgün Edilmiş Bir Kadın,

BENAZİR BUTTO

İki kez Pakistan'da başbakanlık yapan Benazir Butto, 1997-2007 yılları arasında sürgünde yaşamak zorunda bırakıldı. 18 Ekim 2007 tarihinde seçimlere katılmak üzere ülkesine geri döndü, yandaşlarının sevgi gösterileri sürerken aynı gün bombalı bir suikast girişimine hedef oldu, 138 kişinin yaşamını yitirdiği bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Başkanlığını yaptığı

Pakistan Halk Partisi'nin seçim mitinglerine katılmaya başladı. Ancak 27 Aralık 2007'de Butto, babasıyla aynı kaderi paylaşarak Ravalphindi'de katıldığı bir seçim mitinginde tekrar suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi. Butto'nun babası Zülfikar Ali Butto darbeci askerler tarafından Ravalphindi'de idam edilmişti.....

1953 yılında Sindh Eyaleti'nde toprak sahibi zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Benazir Butto, Pakistan Halk Partisi'nin kurucusu, Eski Pakistan Devlet Başkanı ve Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun kızıdır. Harvard Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlar (1973), Oxford Üniversitesi'nde ise Uluslararası Hukuk ve Diplomasi dallarında yüksek lisans yapar. Oxford Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Pakistan'a geri döner, babasının tutuklanıp idam edilmesinden sonra ev hapsinde tutulur. 1984 yılında yurt dışına çıkmasına izin verilir ve O, Büyük Britanya'ya taşınarak babasının partisinin liderliğini sürgünde yürütür. 1987 yılında Çimento Fabrikatörü Asif Ali Zardari ile evlenir. Bilavel, Bahtiyar ve Asife adlarında 3 çocukları olur.

Butto, Askeri Cuntanın şefi Ziya ül Hak'ın ölümünden sonra yapılan ilk serbest seçimleri kazanır ve 1988 yılında ilk kez Müslüman bir ülkenin kadın başbakanı olur ancak hükümeti yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalır. Seçimden 20 ay kadar sonra askeri güçlerin desteğindeki Devlet Başkanı Gulam İshak Han tarafından, yeni seçimlere gidileceği söylenerek hükümeti devrilir, Butto, görevinden alınır. Yeni hükümeti Navaz Şerif kurar. Yolsuzluk iddialarının dışında Butto'ya yöneltilen eleştirilerin kaynağında; Onun feodal yapıya karşı mücadeleye etmesi ve bu yapıyı Pakistan'ın stabilizasyonu önündeki engel olarak görmesi gelir, Butto'nun reformları sonucunda Pencab Bölgesindeki zengin toprak sahipleri politik güçlerini de yitirmeye başlamışlardır.



1993 yılında Butto yeniden seçilir ancak 3 yıl sonra hükümet yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalır ve Devlet Başkanı Faruk Leghari tarafından hükümet düşürülür, Butto ve eşi 1999 yılında 5'er yıl hapis ve para cezasına çarptırılır ancak yüksek mahkeme haklarındaki mahkumiyeti yanlı bularak reddeder. Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının doğruluğu kesinleşmese de Butto, 1999 yılında Pervez Müşerref'in liderliğindeki askeri darbe sonucunda

ülkesini terk eder ve Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Şehrine yerleşir.

2006 yılında Navaz Şerif ile birlikte ülkesinde Demokrasinin Yeniden Tesisi İttifakına katılan Butto, Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e karşı oluşturulacak stratejide Şerif'le anlaşamaz, çünkü O, Müşerref ile diyaloga girmenin ülkesi için daha iyi olduğuna karar verirken Şerif tam tersi bir şekilde Müşerref'le teması reddeder. Seçim çalışmalarına katılmak üzere Pakistan'a dönüş kararı alan Butto'ya karşı El Kaide Örgütünün saldırı tehdidinde bulunması Müşerref'in, Butto'nun dönüşünü ertelemesine sebep olur ancak Butto bu isteğe uymaz.

18 Ekim 2007 gecesi Pakistan'a geri dönen Butto'nun Ocak 2008'de yapılacak olan başbakanlık seçimlerine muhalefet lideri olarak katılması olağan hale gelir. Yandaşlarının sevgi gösterileri ile karşılanan Butto, Karaçi'ye giderken bir bombalı suikast girişimine hedef olur ve bu intihar saldırısından kurtulur, ancak saldırıda 139 kişi yaşamını yitirir ve tarih ülkesine geri döndüğü günün tarihidir, henüz üzerinden bir gün bile geçmemiştir..... Bu saldırıya rağmen Butto yılmaz, seçim mitinglerine katılmaya devam eder. Uğradığı saldırının üzerinden çok geçmeden 27 Aralık 2007'de Ravalpindi'deki bir seçim mitinginde yine silahlı ve bombalı saldırıya uğrar....

Mitingin ardından aracının açılır tavanından çıkıp halkını selamlayan Butto'ya üç el ateş edilir, üç atışta da başarısız olan saldırgan, üzerindeki bombaları patlatır, patlamanın etkisiyle başının sol tarafını aracına çarpan Butto, Ravalpindi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılır ancak kurtarılamaz. Saldırıdan sonra suikastın sorumluluğu El Kaide tarafından üstlenilir ancak sonrasında Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın iddiasının tersine örgütün liderlerinden Beytullah Mahsud suikastle ilgisi olmadığını söyler. Saldırıyı kim üstlenirse üstlensin sonuçta Benazir Butto'nun öldüğü Pakistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından resmen doğrulanmıştır. Butto yerel saatle 18:16'da yaşama veda etmiştir. Pakistan Halk Partisi'nden Yol Arkadaşı Rahman Melik bu durumu Butto "Şehit oldu" sözleriyle ifade ederken, Pervez Müşerref ülkede 3 gün yas ilan eder. Tüm bu yaşananlar Pakistan'da demokrasinin geleceği açısından tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir.....