



**S**ovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona eren soğuk savaştan sonra dünya yeni bölünmelere sahne olmuş, başlangıçta "Kuzey Ülkeleri (zengin ülkeler)" ve "Güney Ülkeleri (fakir ülkeler)" olarak yapılan ayırım, süreç içinde ekonomik ilişkilerin belirginleşmesiyle yeni bir şekle dönüşmüştür. Bu son durumda gelişmiş ülkeler "Batı", az gelişmiş ülkeler ise "Batı Ülkeleri Dışındaki Ülkeler" olarak anılmaya başlamıştır.

Batı' da AB (Avrupa Birliği), NAFTA (ABD, Kanada, Meksika...), APEC (Avustralya, Japonya, Güney Asya...) gibi siyasi amaçlı ekonomik birlikler oluşturulurken, diğer kesimde ülkeler olabildiğince parçalanmış, çok sayıda küçük ve güçsüz devlet oluşturma yolunda somut gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreç içinde giderek güçlenen Uluslararası Sermaye kendi program ve kurallarını; küreselleşme, globalleşme gibi adlarla az gelişmiş ülkelere ve tüm insanlığa dayatmaya başlamıştır.

Yeni Dünya Düzeni olarak da anılan program; adeta bir satranç oyunu gibi akılcı ve her hamlesinde genel stratejiyi (*küreselleşme ve globalleşme gibi adlarla yeni dünya düzeni adı da verilen süper emperyalist modelin yoksul toplumlara dayatılması stratejisi*) aklında tutarak, direnç gördüğünde uygulamayı erteleyerek, ama hiç vazgeçmeyerek sürdürmektedir. Uygulanmakta olan program bir takım yöntem ve felsefeleri içermektedir ki bunlar incelendiğinde hemen göze çarpan ortak noktaları bir kaç ana başlıkta toplamak olasıdır. Bunları ülkemiz örneğinden hareketle incelemeye çalışalım:

**Temel Ekonomik Felsefeler:** Ulusal ekonomilerin yok edilmesi, hukuk ve kural tanımazlık, kamu sektörünün tümüyle özelleştirilmesi ve piyasaların serbestleştirilmesi.

**Temel Siyasi Yöntemler:** Ulus devlet yapısına karşı çıkış, çok sayıda küçük devlet giderek kent devleti oluşturmak. (*Basra Körfezi, Baltık Körfezi, Balkan ülkeleri, Kafkasya, Orta Asya ülkeleri parçalanmışlara örnek gösterilebilir. Irak, İran, Suriye, Birleşik Devletler Topluluğu ve Türkiye ise bölünmeye çalışılan ülkelerdir.*)

# Küresel Bir Çevre Kirliliği Yeni Dünya Düzeni

**Bölme Yöntemleri:** Kürt, Ermeni, Kıbrıs, Ege sorunu gibi siyasi sorunların gündeme getirilmesi, gerici hareketlerinin ve mezhep ayrılıklarının körüklenmesi gibi yöntemlerdir.

**Ekonomik Güçsüzleştirme Girişimleri:** Avrupa Birliği'ne alınmadan Gümrük Birliği uygulaması, IMF ve Dünya Bankası politikaları, ilacın patent kapsamına alınması, ekonomik yük getiren, dışa bağımlı ve çevre sorunları yaratan yatırımların desteklenmesi (*ark ocağı teknolojisine dayalı demir-çelik sanayii, siyanürlü altın madenciliği, ithal kömürle çalışan termik santraller ve nükleer santraller v.b.*) ve özelleştirmeler.

**Hukuksal Altyapının Çökertilmesi:** MAİ (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması), Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın devre dışı bırakılması, uluslararası tahkimin yürürlüğe sokulması .

Programın topluma benimsetilmesi için süreç içinde tekelleşen medya araçları ve işbirlikçi yazarlar aracılığı ile propaganda çalışmaları yaptırılmaktadır. Bu cümleden olarak son yıllarda sıkça kullanılan birkaç propaganda söylemini anımsatmak istiyorum.

"Kemalizm'in ve Atatürk ilkelerinin artık modası geçti."

"Cumhuriyet eskidi artık ikinci cumhuriyetçi kuralım."

"KİT'ler zarar ediyor, enflasyonun nedeni, devletin kamburu KİT'ler..."

"Küreselleşiyoruz, sınırlar kalkıyor, Dünya küçük bir köy haline geliyor."

"Devleti küçültelim."





## Tablo 1 - Medyanın Yapısı

(Cumhuriyet Gazetesi'nden)

**Doğan Şirketler Grubu:** Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, Fanatik, Ekonomist, Capital, Atlas ve çeşitli dergiler, radyolar, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet Gazetecilik, Hürgüç, AD Yayıncılık, Rekpa, Doğan Ofset, Yaysat, DYG İlan, Doğan-Raks, Doğan-Egmont, Simge, Hürriyet Haber Ajansı, Mesiur, D. Production, AD Kitap, DİTAŞ, Dış Ticaret Factoring, Le Monegasque Susan, Türk Dış Ticaret Bankası, Doğan Otomobilcilik, Milta, Yaratım Sağlık, Milpa, Ray Sigorta, Otokar, Ticaret Sigorta, Doğan Finansal Kiralama, Doğan Bilgi Teknolojileri, Zigana Elektrik, Çelik Halat-Tel Sanayi, İSEDAŞ, Petrol Ofisi.

**Bilgin Grubu:** Sabah, Takvim, Bugün, Fotomaç, Aktüel, atv, Yeni Binyıl (kapandı), Medya Holding, 1 Numara Yayıncılık, Sabah Pazarlama, Sabah Haber Ajansı, Sabah kitapçılık, Securecart Güvenlik, Gelişim Sabah Yayıncılık, Medya Sigorta Aracılık, Medya-lpek Holding, Bilgin Holding, KISS FM, Radyo Sport, Şık FM, Pixel Park, Etibank (battı, fona devredildi).

**Uzan Grubu:** Star TV, Kral TV, Star gazetesi, İmar Bankası, Adabank, Çukurova-Kepez-Rumeli elektrik, Rumeli-Trabzon-Ladik-Gaziantep-Van-Şanlıurfa-Bartın çimento, Telsim, Rumeli Holding, Çestaş, Eltem- Tek, Standart İnşaat, Yapı Ticaret, Tunceli Pamuk İplik, İstanbulspor AŞ, Adanaspor AŞ.

**İhlas Grubu:** Türkiye gazetesi, TGRT, TGRT FM, İhlas Haber Ajansı, İhlas Ev Aletleri, İhlas Pazarlama, Kristal Sıvı İçecek, İhlas Tekstil, İhlas Yapı, İhlas Medikal, Haifawi Medikal, İhlas Fuarçılık, İhlas Gıda, Yay-Sat, İhlas Otomotiv, İhlas Gazetecilik, İhlas Dış Ticaret, İhlas Hayat, İhlas Poliklinik, London Video, İhlas İnşaat, İhlas Finans (battı).

**Çukurova Grubu:** Show TV, Akşam gazetesi, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, Türkcell, Superonline, Çukurova İnşaat, Çukurova Makina, Halk Sigorta, Çukurova Çelik ve 20'yi aşkın şirket.

**Doğuş Grubu:** NTV, İnternet, Kanal CNBC-E, Doğuş İnşaat, Garanti Bankası, Osmanlı Bankası, Körfezbank, Filiz Gıda, Ana Yatırım ve 20'yi aşkın şirket.

### Bugün olup bitenleri anlamak için yukarıdaki tabloya bakmak yeter!

Süper emperyalizm dönemi olarak da adlandırılan bu Yeni Dünya Düzeni'nden ne yazık ki ülkemiz de etkilenmekte, uygulanan yoğun ve çok yönlü emperyalist politikalar sonucu akıllar iyice karışmaktadır.

Batı, ne güçlü, ne de yıkılmış bir Türkiye istemekte, Türkiye'yi kendi kontrolünde tutmak istemektedir. Bu nedenle de ulusal birlik, laiklik, üniter devlet ve tam bağımsızlık gibi emperyalizme engel olabilecek ilkeleri öne çıkaran Atatürkçü sistemi yıkmak istemektedir. Türkiye'ye dayatılmak istenen ulusal bağımsızlıkçı bir model yerine ılımlı islamcı bir modeldir. Strateji buna göre geliştirilmekte ve senaryo buna göre yazılmaktadır.

Küreselleşme, sınırların ortadan kalkması, Dünya'nın küçük bir köy haline gelmesi gibi propagandaların ortaya çıktığı 1980 li yıllarda çokuluslu şirketlerin, batıdaki gelişmiş merkezlerden batının dışında kalan ülkelere doğru hareketlendiği ve olağanüstü büyüklüğe ulaştığı gözlenmektedir. Olağanüstü büyüklüğe ulaşan sermaye, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin üzerinde, adeta leş kargaları gibi doluşmakta ve olası bir yardım çağırısına karşı kurtarıcı (!) rolünü oynamaya hazır beklemektedir.

Söz konusu sistem 20. yüzyılı geride bıraktığımız şu günlerde iyice gelişmiş ve profesyonellik kazanmıştır. Bu sistemin boyutlarını daha iyi algılamak için birkaç sayısal veri sunmak istiyorum:

Dünyanın en büyük 500 şirketinin 222'si, ilk 50'nin ise 34'ü ABD kökenlidir.

Bu 500 şirket dış kaynaklı yatırımların % 80'ini, Dünya ticaretinin % 70'ni kontrolü altında tutmakta ve Gayri Safi Hasıla olarak Dünyanın toplam gelirinin % 30'una sahip bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinden General Electric'in sermayesi 225 milyar dolar olup, bu rakam Türkiye'nin 1998 yılı bütçesinin 4 katıdır.

İşte, bu inanılmaz büyüklüklere ulaşan sermaye 1980 li ve 90 lı yıllarda alt yapısını oluşturduktan sonra, artan rekabet ortamında daha güçlü olabilmek ve Dünya üzerinde henüz tam verimle kullanamadıkları pazarları tamamen ele geçirebilmek için aralarında birleşmişler ve yeni yöntem arayışları içine girmişlerdir.





Paranın bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde, ücretlerin az, vergilerin düşük, emeğin karşılıksız, sendikaların güçsüz, meslek ve çevre korumasının zayıf olmasından yararlanarak, bu bölgelerde yüksek karlarla çalıştırılan fabrikalara yatırılırken, diğer bir kısmı ise yine bu ülkelerin piyasalarına girerek para ve borsa spekülasyonları ile büyük miktarlarda getiri elde ediyor ve o ülkenin ekonomisinde onarılamaz yaralar açıyor. Gerekliğinde yapay krizler oluşturularak kamuoyunun dikkati başka noktalara çekiliyor, emperyalist programın uygulanması yolunda yeni adımlar atılabilmesine olanak sağlanıyordu.

Toplumumuzda, aynı kaynaktan beslenen olumsuzlukların farklı şeylermiş gibi algılanması sonucu bir birinden kopuk mücadele odakları oluşmuş, adeta herkes kendi derdine düşmüştür. Aslında süper emperyalizm olarak tanımlanan süreçte istenen de budur. Olumsuzluklar doğal olarak bir tepki yaratacaktır.

***Gerçekte istenmeyen bu tepkilerin birlikte hareket etmesidir !***

Örnekleme için yakın geçmişte yaşadığımız önde gelen üç sorunu çok basit olarak irdeleyelim:

**PKK sorunu:** Ülkeyi bölme ve güçsüzleştirme planının bir parçasıdır. Güneydoğuda yaşayan halkla güvenlik güçleri karşı karşıya getirilmekte, yapılan harcamalar sonucu ülke ekonomisi olumsuz etkilenmektedir.

**Özelleştirmeler:** Ulusal devleti ekonomik güçsüzleştirme planıdır. Yapılan propagandaların aksine kar getiren ve stratejik öneme sahip KİT ler yok pahasına elden çıkartılmaktadır.

**Laiklik karşıtı hareketler:** Ülkeyi bölme politikasıdır. Din temeline dayalı yönetim oluşturularak laik cumhuriyet ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Örnekler çoğaltılabilir...

Kurban Bayramı öncesi bir haber bülteninde spiker şöyle bir haber okudu: **“TBMM bayram tatiline kadar aralıksız çalışarak IMF'nin istediği yasaları çıkartacak.”**

Sadece bu cümle bile ülkemizin getirildiği durumu yeterince özetlemiyor mu?

Peki ne yapmalıyız sorusunun yanıtı ise ne yazık ki pek basit değil. Olayları bağımsız basın organlarından sürekli izlemeli, irdelemeli ve anlamaya çalışmalıyız. Çözüm siyasi olduğu için siyasete girmeli, dürüst ve ilkel siyasi partiler oluşmasına katkıda bulunmalıyız. Bildiklerimizi başkalarına da anlatarak bilinçli insan sayısını çoğaltmalıyız. Ortak mücadele cephesi oluşması için çaba harcamalıyız.

*Yararlanılan kaynaklar:  
Aydınlanma 1923 dergileri ve  
Cumhuriyet Gazetesi*

## **Tablo 2 - Ay sonuna kadar tamamlanacak IMF'nin ev ödevleri**

**(Cumhuriyet Gazetesi'nden)**

Ekonomi Servisi - IMF heyetinin, bu ay içerisinde Türkiye'ye yapacağı ve stand-by anlaşmasının beşinci gözden geçirilmesi amacını taşıyan ziyaretin büyük bir olasılıkla 15 Ocak'tan önce başlayabileceği, ancak henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmadığı bildirildi. IMF'ye ocak ayı sonuna kadar yapılması taahhüdünde bulunulan yasal ve diğer düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

-Maliye Bakanlığı'nın tüm faiz dışı harcamaların (personel, sosyal güvenlik fonlarına transferler ve vergi iadeleri hariç) bütçe ödeneklerini yüzde 2 azaltan bir tebliğ yayımlaması.

-2001 Ocak ayı sonuna kadar LPG üzerindeki sübvansiyonun kaldırılması.

-Telekom'un özelleştirilmesi ile ilgili ihale şartnamesinin 14 Ocak'a kadar kamuoyuna açıklanması.

-Elektrik Piyasası Kanunu'nun ay sonuna kadar hayata geçirilmesi.

- TEAŞ'ın yeniden yapılandırılması ay sonuna kadar tamamlanacak.

-Alkollü İçkiler ve Tütün Kanunu ay sonuna kadar çıkarılacak.

-TMSF, 8 bankadan hangilerini satışa sunacağını 20 Ocak'a kadar belirleyecek.

-BDDK, ay sonuna kadar bankaların hissedarlarına kullandırdıkları dolaylı kredileri yeniden tanımlayan bir düzenleme yapacak.

**Not : Bu yazı yayımlandığında bu ödevin bir kısmı tamamlanmış olacak**

