

SİYASET



Halkın büyük bir çoğunluğu dünyayla bütünleşmiş bir Türkiye istiyor. Türk insanı Avrupalı olmak istiyor; ancak siyasi partilerin yapısının halkın bu istemiyle ilişkisi yok. Yeni bir döneme toplum girmek istiyor ama siyasi partiler izin vermiyor. Siyasi partilerde bir yenilenme söz konusu değil. Partiler halktan çok daha yerel. En çok değişimde, değişim vaadinde bulunması gereken sosyal demokrat partilerin yapısında da bir değişim olmadı. Eski politikalar, kadrolar sürüyor. Oysa toplum yenilik arıyor. Bazı politikacılar değiştiğini söylüyor. Söyledikleri sözler o kadar genel ki, gerçekte neyin değiştiği bilinmiyor. Siyasette artık laf da yeterli değil, uygulamayı görmeliyiz.

Ölçülebilir siyaset anlayışına geçilmesi vazgeçilmez olarak karşımıza çıkıyor. Kalkınma hızımız ne olacak, enflasyon ne olacak, ihracat ne kadar, ne kadar insana iş alanı açılacak? Sağlık alanında ise, doğuştan beklenen yaşam süresinin ne olacağı, çocuk ölümlerinin hızının ne kadar olacağı, anne ölümlerinin ne ölçüde azaltılacağı gibi hemen her alanda ölçülebilir verilerin açıklanması gerekiyor. Aksi halde siyaset bir kayıkçı kavgasından ileri geçemez. O da toplumların gelişmesini ve ileri gitmesini sağlamaz.

Türkiye’de hala milliyet ve din, kısaca; kut-sallar üzerinden siyaset yapılıyor. “Bizde uluslaşma süreci tamamlanmadı” gibi tespitte bulunabilenler dahi var. Türkiye bunları çoktan aştı. Şimdi Türkiye’nin yeni dünyalara açılması gerekiyor.

Bugünkü Türkiye’nin şartlarında kendisine çıkış yolu bulamayan insanların tepkisel dav-

ranışları seçimi etkileyecek en önemli faktör olarak görülüyor. Tıkanmışlıktan bunalan toplum, bir şey söylemeyenini yeni olabileceği gibi bir uzak, boş umudun peşinde şimdi. Muhafazakar kesimin demokratik bir Türkiye’de yaşama özlemini yansıtanlar bireysel hak ve özgürlükler konusunda dar kalıplara sıkışmış yerel bir tutum içindeler.

Türkiye’de insanlar dünyaya açık, kültürlü, uluslararası söylemi olan, hatasını kabul eden, saydam, aydınlık kişilerin kendisini yerellikten dünyanın insanı durumuna getireceğini görüyor. O durumdaki kişilere partilerden daha çok önem veriyor. Toplum böylesi bir politikacı tipini istiyor, buna siyasi yapının izin verip vermeyeceği ise soru işareti. Partiler eskimiş söylemleri ile, değişmeyen bilgi dağarcıkları ile Türkiye’nin özlemlerine ışık tutamıyorlar. Toplum kökten yenilik istiyor. Gençlerin, kadınların ve yeni seslerin etkin bir konumda partilere dahil olmasını bekliyor. Ancak, büyük bir fırsat daha kaçırıldı; beklentiler parti içi siyasete heba edildi. Oysa hepimiz biliyoruz ki, dünyadan ve Türkiye’den uzak durarak, kendi içine kapanarak yenilenme şansımız yok.

Türk toplumu ileriye bakıyor. Geriye bakarak politika yapılmasını, eskilerden konuşulmasını istemiyor. Türk insanı bugün somut sorunlarını çözecek birilerini arıyor. Hoşgörüyü, demokrasiyi ve bireysel hak ve özgürlükleri destekleyen bir kişilik arıyor. Türk halkı Avrupa’daki insan gibi refah içinde, hukukun güvencesinde, demokratik ve saydam bir ortamda yaşamak istiyor.