



Ecz. Mehmet Domaç (TEB Genel Başkanı)



az dönemi, eczacılar ve eczacılık mesleği için oldukça zorlu bir dönem oldu. Gündeme, Reçete Kontrol Üniteleri'nin Maliye Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak kapatılması, geri ödeme siste-

mindeki sorunların artık eczacının taşıyamayacağı bir yük haline alması, ve son olarak da sağlık meslek örgütlerini birleştirmeyi öngören yasa tasarısı taslağı oturdu.

Bu üç gelişme de, eczacıların mesleki haklarında bir geri çekilmeye neden olması bakımından eczacıların meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği'nin tavrı almasını gerektiren hususlardı. Biz de, bu meslek örgütünün yöneticileri olarak, her üç konuda üzerimize düşeni yaptık. Kuşkusuz yapmaya da devam edeceğiz.

Reçete Kontrol Üniteleri, bildiğiniz gibi, eczacıların Büyük Kongre kararları ile uygulamaya konulmuş, tamamen akılcı ilaç kullanımına ve ilaçta savurganlığı önlemeye yönelik bir proje idi. İlacın doğru kullanımının halk sağlığını korumada birincil görev olduğunun bilinci ile, üzerimize düşeni yapmaya çalışmıştık. Ancak Maliye Bakanlığı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, tamamen tek taraflı bir Tebliğ ile bu hakkı elimizden aldı. Eczacıların kamu bütçesinde büyük bir tasarruf sağlayacak bir özdenetim sistemi kurmasının bazı çevreleri rahatsız ettiği muhakkak. Bu durum yasalara aykırı kurulan eczaneleri, ayrıca Türk Eczacıları Birliği'nin, kamu yararını, halk sağlığını korumakla görevli olduğunu unutan meslek yöneticilerini ve denetime karşı olan eczacıları rahatsız etti. İlaç pazarının

küçülmesi, ilaç üreticilerinin ve herkesin isteyeceği bir olgu değil. Sadece, olaya halk sağlığı açısından bakanları sevindirecek bir olgu idi.

Diğer taraftan, başta Bağ-Kur olmak üzere, SSK ve konsolide bütçeye tabi kurumların eczacılara olan borcu bu yıl 1 katrilyon TL'yi aştı. Geçen yıl, aynı dönemlerde biz eczacılar bu borcun ödenmemesine dayanamaz hale geldiğimizi ifade ettiğimizde, bu borç, 400 milyar civarında idi. Sorun gittikçe büyüyor, ancak kamunun aldığı önlemler gittikçe zayıflıyordu. Bu sürece ilişkin müdahalemiz, oldukça olumlu sonuçlar doğurdu. Afişler, el ilanları, basın toplantısı gibi araçlarla, birlikten gelen gücümüzü bir kez daha göstermiş olduk. Ancak, kalıcı bir çözüm için halen bazı kalıcı mekanizmaların oluşturulması gerektiğinin farkındayız. Bunları oluşturmak için, somut adımları atma çabasını hep beraber sürdürüyoruz.

Diğer yandan, sağlık meslek örgütlerinin tek çatı altında toplanmasına ilişkin yasa tasarısı gündemimize aniden oturdu. Başta TEB, TTB ve TDB olmak üzere meslek örgütlerinin ortalama elli yıllık kazanımlarını bir anda sifıra indiren bu yasa tasarısının bizim için kabul edilemez olduğunu, bu tasarı yasalaşırsa, mesleğimizin çıkarlarını korumaktan bile uzaklaşmış olacağımızı bilmeliyiz. Bu yasa tasarısı taslağı kabul edilemez.

Zorlu bir dönem geçirdik, zorlu bir dönem önümüzde duruyor. Bu zorluğa karşı, örgütlülüğümüzden gelen gücümüzü kullanmak, tek çözüm yolumuz.



Ecz. Erdoğan Çolak (TEB II. Başkanı)
TEB Haberler Dergisi Yayın Koordinatörü

D

eğerli Meslektaşlarım,

Genelde günümüz dünyasında, özelde Türkiye-
mizde olan bitenlerin büyük ve karmaşık bir tarihsel sürecin
birikimi olduğu açıklık kazanmaya başladı.

Batının kültürel, ekonomik ve siyasi üstünlüğünün yarattığı
güçlüklerle karşı farklı yanıt bulma çabalarını; kimi bölgelerde
s sofistike kimi bölgelerde entelektüel çabalar biçiminde göz-
lemlenmektedir.

Bu çabaların dışında Dünya'da batının dışında kalan nerede
ise tüm ülkelerde ve özellikle de ülkemizde son yılların yaygın
izlenimi her yerde ve her şeyde genel bir çürüyüş izlenimidir.

**Çürüme, bir organizasyonu içeren parçaların iş-
levlerini yitirerek birbirinden kopması demektir.**

Toplumla hayat veren düşüncelerde ve kurumlarda görülen
yozlaşma, bu düşünce ve kurumları zayıflatmakla kalmamak-
ta bunlar arasındaki bağlantıları da kemirerek bütün organiz-
maya genel bir çürüme görüntüsü vermektedir.

Bu durum hepimizi endişelendirmelidir.

Toplumda varolan kuralların geçerliliğini yitirmesi, yaşamın
her alanında grupların kendi kurallarını oluşturmaları ve bun-
ları uygulamaları gelecekle ilgili olumlu tüm tasarımları ge-
çersiz kılmaktadır.

Ülkemizdeki tüm kurumlarda, toplumda ve mesleklerde bulu-
nan çeşitli gruplar kendi ürettikleri ahlaki ve insani olmayan
kuralları hayata geçirmektedirler.

**Günümüzde yaşadığımız sorunların gerçek
nedenlerini en önemlisi de kendimizden kay-
naklı nedenleri itiraf edip bunlarla yüzleşecek
cesareten yoksun olduğumuzun kanıtı; toplum-
da ve kurumlardaki çürümenin devam ediyor ol-
masıdır.**

Bu cesaretsizliğimiz çürüme ve yozlaşmadan "iktidar" ve
servet olarak yararlananların ekmeğine yağ sürmekle kalmı-
yor, gerçek nedenlerin önemi görmezden gelinerek olumsuz
sonuçlar doğurmaya devam edecek davranışların teşvik edil-
mesi tehlikesini de yaratıyor.

Yeteri kadar bilincine varmasak da ülkemiz ve mesleğimizin
kritik bir kavşağa geldiğini ve vakitlice sağlıklı bir rotaya giril-
memesi durumunda işlerin sarpa saracağını söylemek bir he-
zeyan ya da abartma değildir. Bu durum karamsar olmak i-
çin değil, tam tersine, harekete geçmenin vakitlice birşeyler
yapmanın gerekçesi yapılmalıdır.

Elbette henüz çok geç kalınmış değildir. Kaldı ki ülkemiz ve
mesleğimiz gerileme ve karanlığın ardından parlak yenilen-
meleri de yaşadı. (Örneğin: 1978 yıllarına değin yaşanan bir
dizi olumsuzluğun ardından Eczacı Kooperatifleri olgusunun
hayata geçirilmesi). Pozitif düşünmek zorundayız ve ortak
aklı hayata geçirmeliyiz. Sorunsuz bir gelecek nicel birikim-
leri nitel hale getirmemizle mümkün olabilir.

Gelecek herşeye rağmen ülkemiz ve mesleğimiz için aydınlık
olacaktır.

Hoşçakalın, diyalogsuz kalmayın.