



Ecz.Mehmet Domaç (TEB Genel Başkanı)

Piyasa

Genel olarak piyasaların dokunulmaz hale getirildikleri, kut-sandıkları süreçleri yaşıyoruz.

Piyasanın serbest bir ortam olması demek, hiçbir düzenlemeye ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Piyasa açık kurala ve disipline, planlı ekonomiden daha çok gereksinim duyar. Zaman zaman da müdabale gerektirir. Son yirmi yılda, ABD ve diğer gelişmiş ülkeler, bir çok kez, spekülatif güçlerin davranışlarına karşı piyasalara müdabale ettiler. 1983 ve 1995 Meksika krizleri, 1985 eşgüdümlü faiz indirimleri, 1988 doları yine karşı güçlendirmeye, 1998 Asya krizinde yenin çöküşünü önleme amacıyla müdabale... Bunların üçü serbest piyasacı olmakla ünlü devlet başkanları zamanında gerçekleşti. Piyasanın iyi işlemesi, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki değişime koşut olarak kurallara bağlanmasını, düzenlenmesini, denetlenmesini ve kurumsallaşmasını gerektirir. Bilindiği gibi iklim bir ortamdır, iklimlendirme ise, o ortamı teknolojiye dönüşmüş doğa güçlerini kullanarak istediğimiz yönde değiştirmektir. Piyasa da böyledir. Her şeyin piyasada belirlenmesi anlayışı ile bakmak, hiçbir önlem almadan, yaz kış açık havada yaşamaya benzer.

Piyasa sosyal sorunlara ilgi duymadığı gibi, bunları çözecek özelliklere de sahip değildir. Piyasa kar odaklı ve kısa vadecidir. Sosyal sorunlarda görev devlete düşer. Devlet, piyasanın işleyiş kurallarını hiçe saymadan, onları kendi koşullarına göre kullanarak, piyasanın çözeemediği sorunları çözmekle, uzun vadeyi gözetmekle görevlidir. Büyük alt yapı yatırımları, araştırma geliştirme

faaliyetlerinin ve öncü sektörlerin özendirilmesi, eğitim ve sağlık işleri, geri kalmış yörelere yatırımların gerçekleştirilmesi veya desteklenmesi, tarihsel mirasın ve doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi, herkese iş, herkese sosyal güvenlik, açlığın, yoksulluğun yok edilmesi, güçsüzlere el uzatılması piyasa ile çözülemez. Bu görevler devlete aittir ve kesinlikle çözülmesi gerekir.

Piyasanın tek yönlendiricisi kardır ve piyasa sadece kısa vade için yol göstericidir. Uzun vadede işe yaramaz. Piyasanın kendinden beklenenleri yapabilmesi için devletin işe karışması gerekir. Devletin görevi, piyasanın saydamlık içinde, insanların güven duyabileceği ortamda ve önceden açıklanmış kurallar ve kurumlarla işlemesini sağlamaktır.

İlaç alanında da piyasanın kuralları devlet tarafından koyulmaktadır. İlacın hangi kurullarla üretileceği, nasıl ruhsatlandırılacağı, fiyatının belirlenmesi, depolanma şekli, dağıtım kuralları, vatandaşlara ulaştırılması, kamu sigorta kurumlarının alım politikalarının düzenlenmesi tamamen devlet tarafından kararlaştırılmaktadır. Böyle olması da vazgeçilmezdir; aksi halde piyasa insan hayatını hiçe sayabilir. Bizim görevimiz koyulan kuralların vatandaşların yararına açık ve şeffaf biçimde çalışmasını sağlamak, kuralların vatandaşların aleyhine dönmesini engellemek, ülkemiz insanının ilaca rabat ulaşabilmesi için kuralların basit, denetlenebilir ve şeffaf olmasını güvence altına almaktır. Eczacılar olarak görevimiz ülke insanımızın nitelikli ilaç, eczacılık hizmeti alabilmesini sağlamaktır.



Ecz. Erdoğan Çolak (TEB II. Başkanı)
TEB Haberler Dergisi Yayın Koordinatörü

SEÇİMİNİ YAP!?

Değerli meslektaşlarım,

Küreselleşen dünyamızda küresel güçlerden biri olan AB'ye girme tercihimiz, ülke olarak çabalarımızın daha da yoğunlaşmasına yol açıyor. Türkiye 3 Ekim tarihi itibari ile müzakerelere başlayacaktır. Bu süreç ülkemizde önemli değişimleri ortaya çıkaracaktır.

Değişim dediğimiz olgu, tercihlerimiz sonucu oluşturduğumuz başkalaşımdır. Geleceği belirleyen en önemli öge; bugünden yarına tasarladığımız, önemsedığımız önümüze yol haritası olarak koyduğumuz seçimlerdir...! Örgütümüzün önümüzdeki sürece ilişkin yapacağı tercihler, bu anlamda daha bir önem kazanmaktadır.

Üyelerimizin ülke sorunlarına ve meslek sorunlarına olan duyarlılığı, odalarımızdan başlayan tartışma, eleştiri ve öneri paketlerinin içeriği, TEB'deki seçim ortamını önemli hale getirecektir. Eylül ayı içerisinde yapılacak oda seçimleri bu biçimiyle, daha bir anlam kazanmaktadır.

Demokrasimizin en önemli ögesi ve vazgeçilmezi olan seçimlerimiz, demokratik ortamlarımızın geliştirilmesine katkı koyar. Çağdaş, demokratik ve özgür bir yaşam seçimlere olan ilgiye, katkıya ve desteğe göre şekillenir.

Seçim demokrasinin bir aracıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, amaç seçim yapmak değil demokrasiyi yaşamdır.

Seçim demokrasinin olmazsa olmaz kuralıdır. Çünkü demokrasilerde seçim, toplumsal istenci belirleyen en geçerli ve de bulunabilmiş tek ölçütür. Toplumun güncelini sürdürme, geleceğini belirleme istencini, kimin eliyle nasıl yürüteceğini belirleme yöntemidir. Seçim sonuçlarına bir sonraki seçime kadar tahammül ise, bir demokrasi kültürüdür.

Demokrasi bir kültürse, seçimler bu kültürün alışkanlığı değil, tercihi olmalıdır. Kültürel dönüşümlerin de yaşanacağı bir süreçte, yapacağımız kongrelerimizde mesleğimizin sorunları ve çözüm önerileri şüphesiz tartışılacaktır. Bunun yanında, mesleğimizde hizmetimizin kalitesinin artırılması için projelerimizin olması şarttır. Ancak daha da önemlisi, ülke, meslek ve dünyanın değişimine ilişkin detaylı çalışmalarımızın olması, gelecekteki sancılı sürece hazırlanmamız açısından önemlidir.

Son iki yılda yaşadığımız değişimlere karşın gösterdiğimiz aşırı refleks, hazırlıksızlığımızın bir ifadesidir. Bugün artık gelecekte olabileceklere karşın proje üreten, mevzuata hakim, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı geliştirecek, bilimsel bilgiyi ve uzmanlığı önemseyen, meslek etiğine duyarlı, örgütünü, ülkesini, mesleğini ve meslektaşlarını seven, istikrar arayan, barışçı, dayanışmacı, paylaşımcı yönetim anlayışlarına, daha çok ihtiyacımız vardır.

HAYDİ ŞİMDİ HEP BERABER SEÇELİM...

Hoşça kalın, diyalogsuz kalmayın...