



Ecz. Sabih Tekin Çağlar (TEB Genel Sekreteri)



nsanlar hayattan beklentilerine uygun biçimlerde yaşam tarzı benimserler. Bazı insanlar sakin, uslu ve evcimendirler. Evlerinde sakin sakin oturmayı mutedil bir hayat sürmeyi tercih ederler. Çekingen ve utangaçtırlar. Kimsenin yüzüne bakamaz, yok diyemezler. Kolaycıdırlar, herhangi bir sorunu çözmek için emek sarf etmektense sorunla karşılaşmamayı tercih eder veya mevcut çözümlerin bir tanesini o sorunun karşısına yapıştırmaya çalışırlar. Herkesle iyi geçinmek gibi bir paranoya içindedirler.

Bir grup insan ise daha farklıdır. Eve hiç gitmeseler, evden bir an evvel kendilerini dışarı atsalar. Ne güzeldir onlara göre gezmek, alışveriş yapmak, sinema-tiyatroya gitmek, dostları ziyaret etmek. Etliye sütlüye karışmak istemezler. Dünya yansa bir kalbur samanın derdinde değildirler. Çevrelerinde hep kendilerini onaylayan dostlar isterler. İlişkilerinde belirleyici olan evrensel doğrular değil, olmasını istedikleridir.

Bazıları ise çalışmaya adanmıştır kendilerini. Durmadan, bıkmadan ara vermeden çalışmaya. Toplumsal yaşam için, doğa için, insan için çalışmaya. Karşılık beklemeden çalışmaya kararlıdırlar. Belirgin bir özellikleri de tez canlı, aceleci olmaları ve kaplarına sığmamaları olarak değerlendirilebilir. Bu hayatın hiçbir anında rahat ve huzur yoktur. Ayakları sehpanın üzerine uzatıp uyuklamak yoktur. Masa başında uzun uzadıya gönül sohbetleri onlara çok uzaktır. Sırtını geriye yaslayıp kumanda elde uyku haramdır. Her an yetişilmesi gereken bir randevu vardır ya da bekleyen birileri. Yapılması "gereken"ler bir türlü bitmek bilmez. Tedirgin eden, yoran, hırpalayan görevler bir türlü tükenmez. Hep telaş, gerginlik, yorgunluk ve acele vardır yaşamın ekseninde.

Böylesine zıtlıklarla dolu olan yaşamda eylemle söylem çelişkisi arasında bocalayıp gidilmektedir. Söylemde çok ileri düzeyde olabilir bazıları. Çünkü kolaycılıktır söylem. Bireyin kişisel yeteneklerini ve iş görme, çalışma üretme becerisine gerek yoktur. Okuyan, çalışan ve üreten bir ekibe sahip olduğunuzda size kalan biraz süslemeyi bilmek, biraz kürsü hakimiyeti kurmak biraz

Kuralları kendi belirleyen doğa ile barışık olmanın yolu ise bilimden geçer. Cahili ve aptalı asla affetmeyen doğa ile ancak bilim başa çıkar. Bilimin doğruluk kriterleri bulgulara dayanır. Bulguların geçerliliği kaç kişinin o bulguyu yaptığı veya o bulguya inandığı ile değil bulgunun doğanın gerçekleri ile ne kadar örtüştüğü ile ölçülür. Bir bulgu doğanın gerçekleri ile örtüşmüyor ise ona inananın sayısı ne olursa olsun o bulgu yanlıştır ve yaşamını ona dayandıрмаğa kalkanlara karşı doğanın gazabı acımasız olmaktadır.

da ses tonunuzu ayarlamak vitrini doldurmak anlamında yeterli görünebilir. Ama eylem bu denli kolay değildir. Eylemde sorumluluk taşımak, inisiyatif kullanmak, gerektiğinde risk almak vardır. Sınırlı olan bilgi notları tükendiğinde, göz atılacak kağıtlardaki yazılar bitince gerçek ortaya çıkacaktır. İşte o zaman hayatın ta kendisi karşınızdadır. Sorgulamadan itaat, bilinçsizce biat sadece koltuklara taşır, ama orada oturmayı sağlayamaz. Bu yadsınamaz gerçek, hiçbir yanlışı affetmeyen doğanın değişmez kuralıdır. Daima ve tartışılmaz olarak tarafsız bir jüri olan doğa ile mutlak surette barışık olunmalı. Doğayla onunla savaşıyor, barışarak, kavga ederek, karşı durarak veya yan yana olarak başa çıkamazsınız. Kuralları kendi belirleyen doğa ile barışık olmanın yolu ise bilimden geçer. Cahili ve aptalı asla affetmeyen doğa ile ancak bilim başa çıkar. Bilimin doğruluk kriterleri bulgulara dayanır. Bulguların geçerliliği kaç kişinin o bulguyu yaptığı veya o bulguya inandığı ile değil bulgunun doğanın gerçekleri ile ne kadar örtüştüğü ile ölçülür. Bir bulgu doğanın gerçekleri ile örtüşmüyor ise ona inananın sayısı ne olursa olsun o bulgu yanlıştır ve yaşamını ona dayandıрмаğa kalkanlara karşı doğanın gazabı acımasız olmaktadır.