

Ortadoğu Kaosunda Köşe Kapmaca; Kan ve Petrol'le Çizilen Sınırlar ve Küresel Ayrışmalar Tarihi

Yaşanan Son Gelişmeler...

İsrail'in Lübnan'da yürüttüğü savaş, Lübnan'da yerleşik olarak bulunan Hizbullah Örgütü'nün, 12 Temmuz 2006 tarihinde, iki İsrail askerini kaçırmaya başlanmıştır. Gazze'de 25 Haziran'da bir İsrail askerini kaçıran HAMAS'a, dayanışma eylemi olarak düşünülebilecek nitelikteki bu saldırı, Ortadoğu'nun bir türlü durulmayan sularını yeniden kaynatmıştır. Kaçırma eylemiyle birlikte, Güney Lübnan'daki Hizbullah militanlarının İsrail topraklarına Katyüşa füzelerini de ateşlemesi sonucu gerginlik en üst düzeye çıkmış, İsrail yaşanan bu gelişmeleri savaş hareketi (act of war) olarak saydığını açıklayarak karşılık vermekte geç kalmamıştır.

İsrail, Lübnan'a hava ve kara saldırıları yapmış, ülkenin limanlarını denizden ablukaya almakla kalmayarak, başta Beyrut havaalanı olmak üzere, Hizbullah dışındaki hedefleri de vurmuştur. İsrail'in uluslararası çağrılara kulak asmadan gerçekleştirdiği bu saldırılar, her savaşta olduğu gibi yine yüzlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine yol açmış, Lübnan'ı da 22 sene öncesine götürmüştür. İsrail'in bu davranışına karşılık olarak Hizbullah, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaptığı füze saldırılarını yoğunlaştırmıştır.

Bir ayı geçen çatışmalardan sonra, kriz çözümlerinde hiçbir zaman vaktinde müdahale edemeyen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bir karar alarak (1701 sayılı karar) tarafların, 14 Ağustos'ta saldırılarını durdurmasını sağlamıştır. Litani Nehri'ne kadar olan Güney Lübnan topraklarını işgal etmiş olan İsrail, Lübnan'a uyguladığı ablukayı kaldırmayı kabul etmiş ve birliklerinin büyük kısmını da geri çekmiştir.

İsrail topraklarından ilk defa asker kaçırılıyor olması, uluslararası arenada, İsrail'in gerçekleştirdiği son kanlı saldırıların nedenlerinden birisi olarak görülse de, bu saldırıların temelinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında şekillendirilen detaylı bir Ortadoğu planının unsurları da yer almaktadır.



Çatışmaların en başından itibaren, aralıksız devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 1000'in üzerinde Lübnanlı sivilin ölmüş olması, uluslararası platformda İsrail'e ağır eleştirilerin yöneltmesine neden olmuştur. Ancak, İsrail tüm yaşananların sorumlusu olarak Lübnan hükümetini suçlamış, Lübnan'da bulunan merkezi hükümet

ise, saldırılardan sorumluluk almaya, Hizbullah'a söz geçiremediğini öne sürmüştür.

Analiz

İsrail topraklarından ilk defa asker kaçırılıyor olması, uluslararası arena da, İsrail'in gerçekleştirdiği son kanlı saldırıların nedenlerinden birisi olarak görülse de, bu saldırıların temelinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında şekillendirilen detaylı bir Ortadoğu planının unsurları da yer almaktadır.

Ortadoğu kana bulanmış bir savaş alanına dönerken, St. Petersburg'da toplanan G-8 zirvesinin, İsrail yanlısı görüşlerle sona ermesi ve zirvede İran ile Suriye'nin çeşitli defalar yüksek sesle suçlanması, büyük resmin yavaş yavaş ortaya çıktığının da göstergesi olmuştur. G-8 Zirvesinde bir tek ev sahibi Rusya devlet başkanı Putin'in; "İsrail'in daha başka, geniş çaplı hedefler peşinde koştuğu izlenimi edindik" demesi, yaşanan gerçeği biraz olsun yansıtmıştır.

İsrail'in, iki askerinin serbest bırakılmasını sağlamaktan çok, son saldırılarıyla elde etmek istediği diğer gerçekler ise şu şekilde özetlenebilir;

1- Başta Amerika ve onun AB içerisindeki müttefiklerinin desteğini de alarak; Hizbullah, İran, Suriye ve Filistin yönetimini küresel barışın önündeki engel olarak göstermek böylelikle Ortadoğu'daki şiddetini meşrulaştırma yolunda önemli bir adım atmak,

2- Amerika'nın Ortadoğu'daki bir sonraki müdahalesine altyapı sağlayarak, Filistin'de Hamas'ın, Lübnan'da da Hizbullah'ın yok edilmesi sonucunda, siyasi nedenler ileri sürerek Suriye'ye ve nükleer programından dolayı da İran'a yönelik daha rahat hamleler yapılmasına imkân tanımak,

3- Litani Nehri'ne kadar olan Güney Lübnan'daki tüm Hizbullah varlığını ve lojistik gücünü yok ederek İsrail kentlerini Hizbullah füzesinin tehdidinden kurtarmak,

4- Hizbullah'tan arındırılan Lübnan'ın güneyine 1559 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda, Lübnan ordu birlikleri ile G-8 zirvesinde öngörüldüğü gibi çok uluslu bir gücün yerleştirilmesini sağlamak, böylelikle kendisiyle Hizbullah tehdidi arasında tampon bir bölge oluşturmak,

Zirve, İsrail'e destek şovuna dönüşürken, İsrail'in elinde bulunan yüzlerce Lübnanlı ve binlerce Filistinli esirin durumu ise bilinmeyen akıbetini korumaktadır.

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği kanlı operasyonların stratejik amaçları ise şu şekilde ifade edilebilir;

Askeri ve lojistik gücü yok edilen Hizbullah'ın, Lübnan Hükümetindeki siyasi gücü de asgari düzeye indirilmiş olacak böylelikle, Lübnan içerisindeki inisiyatif gücünün sona erdirilmesi sağlanacaktır.

Güney Lübnan'a geniş yetkilerle donatılmış çok uluslu bir gücün konuşlandırılmasıyla, Hizbullah'ın askeri kapasitesini yenilemesi/güçlendirmesi engellenecektir.

Refik Hariri'nin öldürülmesinden sonra güçlendirilen Suriye karşıtlarının, Lübnan siyasi yapısına hakim olması sağlanacak ve Lübnan 20 sene öncesine götürülerek ABD, Fransa ve İsrail'in etkilerine açık hale getirilecektir.¹

İran ve Suriye'nin, Ortadoğu'daki stratejilerinin kendi ulusal sınırları içerisinde hapsedilmesi sağlanacak ve aynı zamanda Filistin, Lübnan ve Irak'la yürütülen koordinasyon ile iletişimin bir ölçüde kesilmesi gerçekleştirilecektir.

SONUÇ

Lübnan'da yaşanan savaş, iki İsrail askerini aramak için başlatılan sınır ötesi bir operasyondan daha çok, geçmiş, derinliği ve sistematığı olan bir



planın son hamlelerinden bir tanesidir. Askerlerinin bırakılması ve Filistinli tutukluların salıverilmesi konusunda Hizbullah ya da HAMAS'la asla görüşme yapmayacağını söyleyen İsrail, farklı amaçların peşinde olduğunu böylelikle de kanıtlamıştır. İsrail'in kaçırılan askerlerine yönelik başlattığı saldırılarda uyguladığı orantısız güç kullanımı, büyük planın başlangıcını ortaya koymaktadır. İsrail başbakanı Ehud Olmert, seçimlerden önce İsrail'in 2010 yılına kadar nihai sınırlarını çizeceğini söylerken, kapsamlı bir planın, ipuçlarını da böylelikle vermiştir. İsrail'in güçlendirilmesi, ABD lehine bölgedeki politik güç dengesinin korunmasına yardım ederken, Batı'nın uyguladığı çifte standart uzun vadede, düşmanlarını tek blokta toplamaktan başka bir sonuca ulaşmayacaktır. Ortadoğu'da İran-Suriye-Hizbullah-HAMAS ittifakı şimdiden kurulmuştur. Türkiye iki komşusunun içinde bulunduğu bir bloğa karşı taraf olarak algılanırken, çok dikkatli karar almak durumundadır. Lübnan, bünyesinde farklı din, etnik yapı, mezhep ve cemaatleri barındıran hassas bir coğrafya ve belki de Ortadoğu'da kolayca tutuşmaya en müsait ülkedir. Suriye askeri kuvvetleri, Lübnan'dan çekilmiş olsa da, Suriye istihbarat örgütü El-Muhaberat Lübnan'da Ortadoğu'daki diğer ülkelerde olmadığından çok daha faaldir. Bununla birlikte, Hizbullah henüz silahlarından arındırılmak bir kenara, Lübnan'da halen etkili bir konumdadır. Lübnan'da Türkiye'yi tarafsızlı-

ğından çıkarmaya yönelik yaşanacak olumsuz herhangi bir gelişme veya hadiseler, Türkiye ile bölgedeki diğer komşu ülkeleri de karşı karşıya getirme ihtimalini içermektedir.

Öte yandan, Irak'ta meydana gelme olasılığı artan bir iç savaş, Lübnan'da yaşanan son olaylar, Suriye-İran yakınlaşması ve mevcut İsrail-Filistin gerginliği, Ortadoğu'nun güvenliğini hiç olmadığı kadar tehdit eder durumda, Türkiye bölgedeki politikasını stratejik müttefikleri ve AB perspektifiyle görmekten çok, ulusal çıkarları ve kendi unsurlarıyla ele almalıdır.

Demokrasiyi yaymak ve küresel terörü engellemek amacıyla nedense yıllardır Ortadoğu'daki enerji kaynaklarına yönelen Amerika ve onun önderliğindeki batılı güçler, masum sivililerin ölmesini engellemek yerine, vicdandan uzak çıkarların peşinde gitmeye devam etmektedirler. Sırasıyla, Afganistan ve Irak'ta yaşanan demokratikleştirme ve küresel tehditten arındırma amaçlı operasyonlar, binlerce sivilin ölümüne yol açmıştır. Halkların ve kültürlerin yakınlaşma-

Büyük Ortadoğu Projesi, demokrasinin arkasına gizlenmiş namlusuyla çıkarlarına karşı olanları elemine etmek amacıyla hizmet etmektedir.

sını oluşturarak, medeniyetler çatışmasını engellemeyi amaçladığı iddia edilen Ortadoğu Projesi, gözlerini petrol bürümüş başat güçlerin yeni dünya düzeninde müsaade ettiği lobilerin ve silah satıcılarının kirlenmiş, ortak çıkar siyasetinin bir parçası olmaktadır.

Küresel tehdidi kontrol altına almak amacıyla yola çıkan ve görünen hedeflerinin ardında, modern kolonizasyon stratejisi güden bir anlayış, doğal olarak bir haçlı ittifakı gibi algılanıp, dinler arası çatışmaya kolaylıkla dönme eğilimi gösterecektir. Ortadoğu'da yaşanan bu olumsuz seyrin düzelmesi için öncelikle enerji rezervlerinde şube açmaya çalışan Batılı güçlere, kendi ellerinde oyuncak olmamış uluslararası örgütler tarafından dur denilmesi gerekmektedir.

¹ 2004 yılında gerçekleştirilen Refik Hariri cinayeti, Hizbullah'ın bölgedeki en büyük destekçilerinden biri olan Suriye ordusunun Lübnan'dan çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören Güvenlik Konseyi kararının çıkarılmasını sağladı. Mimarlığını ABD ve Fransa'nın yaptığı karar, Hariri cinayetinden sorumlu tutulması dolayısıyla uluslararası baskılara maruz kalan Suriye'nin, askerlerini Lübnan'dan çekmesine sebep oldu.