



Bakış

D eğerli Meslektaşlarım,

Sivil toplum kuruluşları, toplum yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kâr amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak çoğulculuk ve katılımçılık kültürünü geliştiren, demokratik işleyişe sahip, bürokratik donanımdan yoksun örgütlenmelerdir.

Siyasal katılımın aktörlerinden biri olan sivil toplum kuruluşları, temsili demokrasilerde yönetim krizinin baş göstermesi ve halkın yönetime doğrudan katılma isteminin artmasıyla toplumsal yaşamda önemli bir güç konumuna gelmişlerdir. Türkiye gibi demokrasisi görece az gelişmiş olan ülkelerde dahi, sivil toplumun gerek baskı unsuru olma, gerekse kararlara katılım şeklindeki rolünün gün geçtikçe arttığına tanık olmaktadır. Siyasal katılımın bu önemli unsuru, hem toplumsal yaşamda hem de kendi içinde katılım ve demokrasiyi birlikte, birbirinden kopmaz iki unsur olarak anlamının güvencesini sunmaktadır.

Siyasal katılım toplumsal yaşamda aktif eyleyenler, yani özneler temelinde anlam kazanan bir kavramdır. Siyasal katılımın niteliği ise, katılım ediminde bulunan öznelerin donanımlarıyla doğrudan ilgilidir. Siyasal katılım denilince akla ilk olarak oy verme edimi gelmektedir. Oysa ki siyasal katılımı salt oy verme edimine indirgemek eksik bir algılayış olacaktır.

Siyasal kavramının alanının gittikçe genişlemesine bağlı olarak, etkili bir siyasal katılımın gerekleri de artmaktadır. Siyasal katılım gelişmelerin yakından izlenmesi, çeşitli konularda tavırların takınılması, bu tavrın gereği olarak katılım mekanizmalarında yer almayı gerektirir. Bu mekanizmalardan en önemlileri bugün sivil toplum kuruluşlarıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının kendi içindeki aktif siyasal katılımı sağlamaları, genel toplumsal yaşama katılım mekanizmasının yaratılması açısından oldukça önemli bir işlevdir. Diğer yandan, sivil toplum örgütünün yönetimi için de oy verme ediminin yanında, oy verdiklerini yönlendirecek mekanizmalar yaratarak, kendi yönetimini başkasının karar verici iradesine teslim etmemek gerekmektedir. Demokrasi, Atina'dan beri insanların kendi kendilerini aracılar olarak yönetmesi idealine dayanan bir fikir, bir siyasal sistemdir. Bu da özyönetim ve özörgütlenmeyi gerektirir. Bugün özyönetimin gerçekleşmiyor olması, kapitalist dünya sistemi bakımından meşru bir durumsa da, demokratik odaklar için aşılması gereken teknik bir sorun olmalıdır. Diğer yandan, demokrasiyi bir kez kurmakla demokrasi yerleşmez. Önemli olan kurulan demokrasiyi ters dalgalardan etkilenmeyecek biçimde sürekli bir duruma getirebilmektir.

Sürdürülebilir bir demokrasi için öncelikle adil ve rekabetçi bir seçim sisteminin kurumsallaştırılması gerekir. Fakat esas önemli olan demokratik bir siyasal kültüre sahip olmaktır.

Özgürlük, eşitlik, hoşgörü, empati gibi kültürel değerler olmadan demokrasi devamlı olamaz.

Demokrasiyi sürdürülebilir kılmak için demokratik sistemi destekleyip güçlendiren ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve hukuksal koşullar saptanmalı ve bu koşullar güçlendirilerek devam ettirilmelidir ki, demokratik sistem geriye döndürülemez biçimde güçlendirilebilsin. Bu amaçla gerçekleştirilmesi gereken ilk koşul demokratik bir seçim mekanizmasının kurumsallaştırılmasıdır. Seçenlerin seçtikleri tarafından temsil edilmesi, fakat bu temsiliyet ilişkisini gerçek kılacak bir mekanizma ile birlikte seçimlerin varolması, kurumsal demokrasinin özellikleridir. Demokrasiyi kurumsallaştırmak, süreklileştirmek ve özyönetime mümkün olduğunca yakınlaştırmak, demokrasi savunucularının temel işlevi olmalıdır.

Türk Eczacıları Birliği'nin 36 ıncı Büyük Kongre'si yaklaşırken, demokrasi üzerine düşünmek, her zamankinden daha gerekli görünmektedir. Çünkü Birliğimizi güçlü ve etkili kılan temel unsur, bir arada durabilme becerimizdir. Özellikle sağlık alanında yapısal dönüşümlerin yaşandığı bu günlerde bu becerimizdeki küçük bir zaaf bile, bizi bu dönüşümlerin nesnesi haline getirmeye yetebilir. Bir arada duruşumuzun tek garantisi ise, demokratik katılımı mekanizması ve bu mekanizmaya herkesin saygı göstermesi, mekanizmanın doğurduğu sonuç ne olursa olsun, meslektaşlarımızı karşı taraflar olarak tanımlama yanlılığına düşmeyecek kapsayıcı bir anlayıştır. Kongremizden ortak ve bilimsel akla dayanan, bilimsel düşünceyi veri alan, demokratik katılım mekanizmalarını yaşatan ve çoğaltan, demokrasiyi sürdürülebilir kılan, tüm üyelerimizin ve yöneticilerimizin fikirlerini tartışabildiği ve birbirini ikna edebileceği zeminler yaratarak ve kararlar olarak çıkmış olmayı diliyorum. Mesleğimizin geleceği demokrasiye, onun bir gereği olarak demokratik katılım ve çoğulcu, kapsayıcı, dayanışmacı bir anlayışın yeniden yeşermesine bağlıdır. Hepimizin bu sorumlulukla davranacağına inanıyorum.

Saygılarımla,

Ecz. Erdoğan ÇOLAK
TEB Genel Başkanı