



## Bakış

Değerli Meslektaşlarım,

**S**iyaset, konusu “toplumsal bağlamı içinde iktidar” olan bir kuramdır. İktidar ise, bir bireyin veya toplumsal bir kümenin, gerekirse diğer bireylerin ve kümelerin muhalefetine karşı bir eylem sürecini izleme yetisidir. Ama daha da önemlisi siyaset, karar alma gündemini de belirler. Sonuçta, siyaset, bir tarihsel anda verili bir toplumdaki (elbette çok karışık ilişkilerin bir sonucu olarak) egemen söylemin kurulmasında belirleyici bir rol oynar. Siyasetin medyaya saldırdığı medyatik tarzda da gördüğümüz gibi, siyaset bugün bir toplumsal kümenin bile değil, ismi cismi bilinen bireylerin hizmetine girmiş durumda. Diğer yandan, siyasal pazarın galipleri, *yönetenlerin sınırlandırılması* düşüncesine her geçen gün daha da mesafeli bakmaktalar. **Temsil ve iktidar arasındaki ayırım gittikçe açılırken, iktidar olmakla hükmetmek arasındaki açığı ise kapanmakta.**

**Bu tespit doğruysa, demokrasi bir dizi tehditle karşı karşıya demektir.** Postmodern sosyologlar, kitlenin ölümlünden söz etmektedirler; demokrasinin etkin, topluluğun kurucu öznesi yurttaş, artık kaybolmuş görünmektedir. **Bir köktenci cemaatin ya da alt toplulukların parçası haline getirilen bireylerin, siyasal eyleme özgürce kalkışabilecek yurttaşlar olarak tasavvuru zordur.** Yurttaşın yitişi değildir yalnızca demokrasiyi tehdit eden; dünya piyasalarını denetleyen ulusüstü tekeller, siyasal dizgenin kendi lehlerine çalışacak bir “siyasal oligarşi”nin sınırlı etkinliği ile kurulmasından hoşnut görünmektedirler. Böylece, liberal demokrasiler bile, temsili niteliklerini siyasal pazar diye nitelenebilecek seçim oyunu yüzünden yitirmekte, kuvvetler ayrılığı ilkesi de siyasal pazarın galipleri tarafından hor görülmemektedir.

Bu çağda, ne yazık ki öznelere insanlık adına yaptıkları kurtuluş çağrılarının da pek kabul görmediği söylenebilir. Halbuki, demokrasinin zaferi demek, “özgürlük ve eşitlik” için çağrı yapan bir özgürlük anlatısının zaferi demektir.

**Demokrasinin zaferi için, bizlerin demokrasiyi kendi hayatlarımızdan başlayarak inşa etmemiz gerekiyor. Bunun içinse, lonca tarzı ile düşünmeyi bırakıp, mesleki çıkarlarımızın tüm toplumun toplumsal çıkarı ile**

**örtüşük olduğunu görmeye başlamalıyız.** O zaman genel sağlık sigortası yasa tasarısının köleleştirilen ve yoksulla hak değil sadaka veren anlayışına karşı mücadelenin, bizim mesleki çıkarlarımız için de olduğunu kavramak konusunda bir adım atmış sayılırız. O zaman, Fiyatlandırma Komisyonu’nun alacağı yeni kararları beklemek ve “niye siyaset yaparak bu işin içinden sıyrılmıyorsunuz” demek yerine, bu komisyonu kuran ve tarafların temsili konusunda “hakkında konuşulanlar kendi haklarında konuşamazlar” diyerek, demokrasiyi bir “temsile” indirgeyen yasa tasarısına karşı “özgürlük ve eşitlik için” yapılan çağrıya bir yanıt vermek gerekir. Yoksa, inandırıcılığınızı çok hızlı bir biçimde kaybedebilirsiniz. Her şey politik olduğunda hiçbir şey politik olmaz, her şey eleştiri olduğunda da bir süre sonra hiçbir şey eleştiri olmayacaktır. Bu inandırıcılık sorununu aşmak için, yapıcılık ve yaratıcılık konusunda da hızla yol almalıyız.

**Temsiliyet krizi, çoğunlukla yapısal nedenlerden kaynaklanır. Bu yapısal neden, bugün sağlık alanının içinde bulunduğu büyük neoliberal dönüşümdür.** Ancak bu krizi bireylerle açıklamaya çalışmak, gerçek ve sahici olmadığı için, yapısal nedenleri gözlerden saklama işlevi görür. Bireyler değiştiğinde o gerçek yapısal nedenler devam edeceğinden bu sefer kriz de yapılaşmış olur. Yeni bireyler, çok eski ve mekanizmalar arasındaki uçurumun büyüdüğü, kendisi küçülmüş bir örgütü ve krizi yönetememe krizi ile karşı karşıya kalırlar. Bu krizden kurtulmanın birincil yolu, yapısal nedenler konusunda uzlaşık olmak ve o nedenleri ortadan kaldırmak için “siyaset yapmaktır”. Yani anlam mücadelesine girişmek; gündemi belirlemek ve temsil ile yönetme arasındaki açığı ortadan kaldırmak. Bu anlam mücadelesinde kurumları bir köşeye kişileri bir diğerine atmak bütünlüğü tehlikeye sokar. Anlam mücadelesine yenik başlayan, yani egemen olmayan tarafın da, tam da bu mücadelenin sonucunda ortaya çıkmış kurumlarına her zaman ihtiyacı var. Bunları kendi elimizle gömmenin sonucu kazanım değil, mutlak kaostur.

**Ecz. Erdoğan ÇOLAK**

TEB Genel Başkanı



## Diyalog

Değerli Meslektaşlarım,

Ülke olarak, meslek olarak ve hatta tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Siyasetin ve siyaset yapma geleneğinin değiştiği, ekonominin allak bullak olduğu, neredeyse kanıksadığımız savaş ve şiddet görüntülerinin gölgesinde geçirdiğimiz şu günlerde, ne yazık ki en önemli hayat sınavlarımızdan birini veriyor gibiyiz adeta! Dünyadaki bankalar batıyor, mortgage'larda oluşan fonlardaki kayıp karşılanamayacak boyutlara ulaşıyor, borsada müthiş dengesizlikler yaşanıyor, çok uluslu şirketler iflas ediyor ya da bu şirketlere devlet tarafından el konuluyor. İşte bu manzara karşısında, dünya ekonomisi büyük bir darbe alıyor.

Elbette ki bu kaos ortamından etkilenmeyeceğimizi düşünmek, öngörüsüzlükten başka bir deyimle açıklanamaz. Çünkü dünya artık, küresel sermaye tarafından haritalarda birbirinden ayrı imiş gibi görünen ama gerçekte, birisinde en ufak ekonomik dalgalanmada hepsinin etkilendiği bir bütün haline geldi. Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Ülkelerini vuran ekonomik krizin ülkemizi de etkileyeceğini ve dolayısıyla mesleğimizi etkilediğini ve bundan sonra da etkileyeceğini söylemek, son derece yerinde olacaktır. Dünyadaki bütün piyasaların bileşik kaplar usulü birbirine bağlı olduğu düşünülürse, bundan sonra yaşanacak tüm olumsuzlukların mesleğimize yansımalarının da olacağı düşünülmelidir. Ülkemizin içinde bulunduğu genel siyasi ve ekonomik konjonktür, sağıkta dönüşüm programı, sağık harcamlarında her zamandan daha fazla tasarruftan bahsedilmesi, sanki tüm bu yaşananların bir sağıkması gibi. Siyasilerin tutumu ve yaşanan bu olumsuzluklar da ne yazık ki arzuladığımız hizmeti vermemezi engelliyor, mesleğimizi ve bizleri zor bir döneme doğru itiyor. Tam da bu nokta da tüm bunlara rağmen, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışın egemen olduğu TEB yönetiminin, geçmiş yılların aksine teslimiyetçi anlayıştan uzak, mücadelecı yapıyla hareket etmek için kararlı olduğunu ifade etmem gerekiyor.

Değerli meslektaşlarım,

Yoğun emek, büyük bir mücadele ve kararlılıkla yaklaşık 3 ay üzerinde çalıştığımız, gerektiğinde sabahlara kadar tartıştığımız ve akabinde 3 bakanın imzaladığı tutanağı takiben protokol, 09.07.2008 tarihinde imzalanmıştı. Ancak üzümlere ifade ediyorum ki, 2008 yılı protokolü ülkemizde tarihte örneği görülmemiş biçimde, yürürlüğe koyulmamış, tabiri caizse onca emeğimiz tek kalemde çöpe atılmıştı. Elbette sizlerin örgütlü gücü ile başarmış 09.07.2008 tarihli protokol ile elde edilmiş kazanımdan, bir ölçüde de olsa taviz verilmesi hiçbir meslektaşımın düşünmediği bir durumdu. Ancak bilmenizi isterim ki, sürenin uzaması, yasal yollara gidildiğinde ülkemizde adaletin geç tecelli etmesi, önümüzdeki aylarda avans konusunun gündemde olması gibi nedenler ile, siz meslektaşlarımızın muhtemel yeni olumsuzluklarla karşı karşıya gelmesi riski, sorumlu mevkide olan bizleri belirli bir ölçüde de olsa taviz vermeye mecbur etmiştir.

Kurum iskontolarının geriye çekilmesi, protokoldeki diğer kazanımlar yani sözleşme iptalleri, reçete iadeleri gibi ve 2009 başında kamu kurum iskontolarının getirdiği yükten eczacının kurtulacak olmasının önemli kazanımlar olduğu açıktır. Yoğun emek ve çalışmanın ürünü olan bu kazanımlar bir yana, örgütlü gücümüzün varlığını hissettirmiş olmayı da çok önemsiyorum. Bizler gördük ki, sırtımızı yasladığımız siz değerli meslektaşlarımız, gerek vitrin karartma, gerek kapatma afişleri olsun, tek bir sözümüzle yanımızdasınız, arkamızdasınız. Bu duygularla, sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Dileğim o ki, bu örgüt gelecekte de gerektiğinde alınacak kararlarda tek fire vermeden örgütlü gücünü yekvücut olarak gösterebilir.

Diğer yandan, SGK ile yapılan yoğun mücadele devam ederken konsolide bütçe kapsamındaki 657'ye tabi kamu çalışanlarının reçeteleri saymanlıklar tarafından askıya alınmıştı. Bu konu ve Bölge Eczacı Odalarının sıralı dağıtım kapsamındaki ilaçların, (kan ürünü, dializ, eritropoetin gibi) Rekabet Kurumu tarafından dağıtım dışına çıkarılması farklı çalışma gerektirdi. Bu iki konuda da kişisel çaba ve vaatlerimizle aynı gün sonuç alıp genelge yayınlanmış olması hepimiz adına sevindirici olmuştur.

Değerli meslektaşlarım,

Hepimiz bir yandan dünyada ve ülkemizde olanları izlerken, bir yandan da dehşetle yanı başımızda olan savaşı izledik! Dünya, yine bir avuç toprak için, şahsi menfaatleri için hiç suçu olmayan insanların öldürülmesini izledi, yine kınama mesajlarından öte gitmeyen tepkiler verildi! İsmi bile tüylerimizden ürpermesine neden olan savaşların artık bu yüzyılda yaşanmaması gerektiğini hepimiz bilsek de, sonuç hiç değişmiyor. Bir diğer önemli nokta ise, adına her ne kadar savaş denilmesede, yıllardır topraklarımız içerisinde yaşanan şiddet! Daha kara bulutlar dağılmadan, bir yenisini daha yaşadık bayram günü hem de! Hakkari'de meydana gelen hain terör saldırısında yine şehitlerimizi toprağa verdik ve yine ateş düştüğü yeri yaktı. Bu insanlık dışı saldırıyı yapanları bir kez daha nefretle kınıyor, şehitlerimize rahmet diliyorum.

Değerli meslektaşlarım,

Hep söylediğimiz gibi, tüm bunlar göstermektedir ki, bugün her zamandan daha fazla barış içerisinde, kardeşçe yaşamaya; birlik olma bilinciyle hareket etmeye ihtiyacımız var. Umutsuzluğa kapılmadan, ortak sorunlarımıza ortak aklımızla çözümler üretmeli, bu çözümleri yine ortak olarak hayata geçirmeliyiz. Unutmamalıyız ki, biz eczacılar, ancak birlikte olduğumuzda güçlüyüz!

Ecz. Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

TEB Haberler Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü