



Bakış

Sevgili Meslektaşlarım,

American Journal of Health-System Pharmacy'nin son sayısında yayınlanan bir araştırmanın sonuçları çarpıcı bulgular içeriyor. ABD hastaneleri acil servislerinde eczacıların bulunma kapsamı üzerine yapılan araştırmaya göre hastanelerde çalışan eczacıların ilaç hatalarını azaltmada ve hizmetin kalitesini iyileştirmede anahtar bir rol oynadığı belirtiliyor. Basit ilaç kullanım hatalarından kaynaklı önlenemez sağlık sorunları, söz konusu ürün ilaç olduğunda elbette kapsamlı ve karmaşık sonuçlar yaratıyor. Bu araştırma bir gerçeğin altını bir kere daha kuvvetli bir biçimde çiziyor: ilaç eczacısız olmaz!

Uzman sağlık çalışanlarının bulunduğu hastanelerde dahi eczacının bu göz ardı edilemez ve toplumsal faydası tartışmasız kilit rolü karşısında, hastanın doğrudan ilaca ulaşma süreci ve bu sürecin 'denetimsizliği' göz önüne alındığında; serbest eczanelerden ilaç hizmeti sunumunda eczacının işlevi daha net anlaşılır hale geliyor. Mahalleden evin yakınına, şehrin en merkezinden ülkenin en ücra köşesine yayılmış eczacılık hizmeti ile; ilaç gibi kritik bir ürün bilgisiz tüketici grubuna ulaştırılıyor. Bu süreçte çoğu zaman göz ardı edilen oldukça önemli bir hizmet sunuluyor. Eczacı ürünün doğru kullanılmasını sağlayarak, üretilme amacını gerçekleştiriyor. Bu hizmetin sunulmadığı durumda ürünün ne tür bir teknoloji ile ne tür önemli faydalar hedefleyerek üretildiğinin hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü ilaç yalnızca doğru kullanıldığında doğru biçimde etki eden bir madde. Aksi durumlarda ise ölüme kadar varabilecek, önemli sağlık sorunlarının oluşmasına neden oluyor.

Birey ve toplumun sağlığını tesis etmede, rasyonel gerçeklik ışığında, hala en kilit yöntemler; ilaç tedavisi ve önleyici sağlık danışmanlığı hizmetidir. İlaç tedavisi ise hastadan gelen bildirimler ile ilacın etkinliğinin yeniden masaya yatırıldığı bir süreç ile yani farmakovijilans ile sona erer. Bu iki kritik konunun da merkezinde eczacılar bulunmaktadır. Sağlık alanında gerek mikro gerekse makro boyutlarda bir altüst oluş yaşandığı görülüyor, eczacılık da bu dönüşümden ciddi biçimde etkileniyor. Ancak alanın paydaşları güçsüz ve yalnız olduklarına inandıkları eczacılar üzerinden tabiri caizse onları daha fazla 'ezerek' yeni düzeni kurabileceklerini zannediyorlar.

Doğrudur, eczacılar milyar dolarlarla tariflenen ilaç sanayi ve yine milyarlarla telaffuz edilen kamu sağlık otoritesi ve kooperatiflerimizi bir kenara bırakırsak neredeyse tekelleşmiş dağıtım kanalları karşısında güçsüzdür. Ancak diğer unutulmaması gereken eczacının 'gücünü' sermayesinden değil sunduğu toplumsal hizmetten aldığı gerçeğidir. Eczacı tek başına büyük sermaye karşısında güçsüzdür. Ancak eczacıların zaten bu kulvarda bir güçlenme hedefi de bulunmamaktadır. Bizler sağlık danışmanlığı, hastalık danışmanlığı, kar için değil toplum sağlığı hedefli bilimsel gelişmeler konusunda kendimizi güçlendirmek gayretindeyiz. Bizler bu ülkenin daha yaşanır, daha adaletli, daha sağlıklı, daha demokratik bir ülke olması için daha fazla mücadele edebilme gücüne ulaşma çabasındayız. Bu nedenle, bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelelerde, Ocak ayından beri gündeme aldığımız ilaç alım koşullarının düzeltilmesi mücadelesinde özellikle, muhataplarımız gibi güçlenmek için çalışmadık, çalışmaya cağız. Çünkü ne tek tek ne de birlikte bizlerin hedefi 'her şeye rağmen' daha fazla kar elde etmek değil. Ne geleceğimiz ne de misyonumuz böylesine bir hedefte yürümemize izin vermez, yürüyenleri bu camia öncelikle kendi içerisinde kendisi ayıplar. Tek tek her meslektaşım için ise gerçek güç; örgütlülük ve mesleki dayanışma gücüdür. Eczacılar bugüne kadar bu konuda benzeri görülmemiş bir tarihi birlikte yazmış ve şüphesiz bundan sonra da yazmaya devam edecektir. Varolma mücadelemizde yaptıklarımızı, rolümüzü, sunduğumuz hizmeti değersizleştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Aylardır heyecanla, emekle, coşkuyla hazırladığımız, sabırsızlıkla beklediğimiz FIP Kongresi sonunda kapımıza geldi. Bizler orada yüzümüzü dünyaya döneceğiz ancak dünyanın 'devlerine' değil, toplum yararı için bilim üretenlerine, halk sağlığını gözetenlere, dayanışmaya gerçekten inananlara, dünyanın tüm halklarına döneceğiz. Hastalarımıza karşı sorumluluklarımızı yeniden düşünmek için bir araya geleceğiz. Bulunduğu alanda sermayesine güvenerek hizmet sunanları göz ardı etmeye çalışmayan, halk sağlığı hizmeti sunma bilincine sahip tüm taraf ve aktörlerle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. İstanbul'da buluşmak dileğiyle...

Ecz. Erdoğan ÇOLAK

TEB Genel Başkanı