

SIVAS HER ZAMAN 4 EYLÜL'LE ANILMALIDIR

Ecz.Mehmet Erol MAHMUTOĞLU*



Kokuşmuş Osmanlı düzeninin yıkıldığı, emperyalist güçlerin yurdumuzun bir çok yerini işgal ettiği, padişahın düşman elinde esir ve oyuncak olduğu bir ortamda, Sivas, işgale uğramamış ve en güvenli yer olması nedeniyle de direniş hareketi için "Merkez Üs" olarak, bilinçli olarak seçilmiştir.

4 Eylül 1919, ulusal istencin olduğu, milli mücadelenin somutlaştığı ve emperyalist güçlere baş kaldırının, Dünyadaki ilk adımıdır. Cumhuriyetin oluşumunun temel taşıdır.

Sivas, tarihteki bu öneminden dolayı, Cumhuriyeti kuranlarca ödüllendirilerek devlet şehri konumuna getirilmiştir. (Ankara'da karar kılınmasa, büyük bir olasılıkla başkent olacağı da bilinmektedir.)

1930'larda demir yolu getirilmiş, 1932'de elektrik gelmiş, 1933'te halk evi açılmış, 1938'de Divriği demir madenleri işletmeye açılmış, 1939'da Sivas ilk fabrikasına, DDY Cer Atölyesi'ne kavuşmuş, 1943'te de Çimento Fabrikası açılmıştır.

Bu ilgiden ve önemli yatırımlardan dolayıdır ki Sivas tam bir Cumhuriyet şehri kimliğini kazanmıştır. Bunun sonucu: Yetiştirdiği insan potansiyeli ile ilerici, çağdaş, Cumhuriyete sahip çıkan bir nesil oluşmuştur. Bu neslin, sanatta, folklorda, eğitimde ve politikada, Türk toplumuna büyük katkıları olmuştur.

1950'lerden geçerli olmak üzere, bıçak gibi kesilen yatırımlar, Sivas'ı, ileride doğabilecek olumsuzluklarla, başbaşa bırakmaya neden olmuştur.

1980'den sonra ise, hukuksal alt yapısı oluşturulmadan ve halkı ekonomik yönden örgütlemeyen, Özal tarafından uygulamaya konan liberal ekonomik politikalar sonucunda, hızlanan göç, Sivas'ın hem ekonomisini hem de yetişmiş insan potansiyelini yitirmesine neden olmuştur. Yapılan istatistikler, Anadolu'dan büyük şehirlere en fazla göçün Sivas'tan olduğunu gösteriyor.

Sonuçta, Sivas'ın ekonomik ve sosyal yapısı alt üst oldu. Devlet yatırım yapmadı, özel sektör doğası gereği karlı görmediği için yatırımdan kaçındı. Doğal olarak, işsizlik ve yoksulluk, hızlanan bir göçe neden oldu.

Ataların deyimi ile, ne ekersen onu biçiyorsun. Cumhuriyeti kuranlar, yaptıkları yatırımlarla Sivas'ı kalkındırırken, 1950'den sonra çivi çakmayanlar bu günleri hazırladılar.

Son yıllarda ülkemizin genelinde, laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet karşıtı güçlerin, devletin de aymazlığı ile gittikçe kuvvetlendiği sanısıyla bazı köktendinci akımlar, bunu fırsat bilerek belli olayları gerçekleştirme cüretini gösterdiler. (Bu olaya karışanların ele başlarının Sivas ve Sivas'lıyla hiç bir ilgisi yoktur. Sivas'a dışardan geldikleri bilinmektedir.)

Neden Sivas'ın seçildiği ise çok açık.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il olması. Amaçları, Cumhuriyetle özdeşleşen Sivas'ın imajını değiştirmek. Başkaca çağrışimleri yerleştirmek. Bu gerçekler karşısında söylemek istediğim şu:

Hiçbir siyasi ayırım gözetmeksizin; Atatürkçü, Laik demokratik hukuk devleti yanlısı, çağdaşlıktan yana olan tüm halkımıza, özellikle aydınlarımıza sesleniyorum:

Madımak olayını, beynimizin bir köşesinde uyanık olmak bakımından, her zaman saklı tutalım. Ancak, her yıl gündemde öncelikli olarak tutup, hiç bir zaman Sivas'la özdeşleştirmeyelim. Buna fırsat vermeyelim.

Sivas'ın bir Cumhuriyet şehri olduğunu, ikinci adının 4 EYLÜL olduğunu ve bu kimliğini göğeleyecek, hiç bir olayı öne çıkartmayalım.

Aksi bir durum, Sivas'ın asıl kimliğini ikinci plana iter ki, bu da Atatürk düşmanlarının işine gelir.

Sivas'ın ikinci adı 4 EYLÜL'dür. Sonsuza kadar da böyle kalacaktır.

* 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı

SON İSTEK

Bitki olacaksam
Çayır çimen olayım
Aman baldıran değil

Yol altında kalacaksam
Gelin arabaları geçsin üstümden
Çelik paletler değil

Üstümden çocuklar koşusun
Ne kaçan ne kov'alayan
Askerler değil

Kerpiç yapacaksanız beni
Okullarda kullanın
Cezaevlerinde değil

Soluğum tükenmez de kalırsa
Islık öttürsünler
Aman ha düdük değil

Kalem yapın beni kalem
Şiirler yazan sevi üstüne
Ölüm kararı değil

Ölünce yaşamalayım defne yapraklarında
Sakin ola ki
Silahlarla değil

